



Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Waarom zijn families bestemd? Waar sta jij in je geestelijke leven? Hoe bereik je jouw wereld met de reddende boodschap? Belangrijke vragen, goed om een keer diep over na te denken.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/HouseFeastNetwork.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het zevende fundament: huizen.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Handelingen te lezen.

Vorig programma:

7.10 Natuur

Dit programma:

7.11 Families in de kracht

Volgend programma:

7.12 Ik en mijn familie

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Doop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
7	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
9	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
10	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
11	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7.11
12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	



1a. Hoe heet het als je niet gehoorzaam bent aan Gods opdracht?
(antwoord) Zonde.

2a. In Jozua 1:7–8 staat:

Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Wat was de grootste bedreiging voor Jozua waardoor hij zijn opdracht niet zou kunnen uitvoeren?

(antwoord) Dat hij zwak en bang zou zijn.

3a. Hoe leer ik evangeliseren en goede werken doen?

(antwoord) Letterlijk doen wat in de Bijbel staat, want God de Vader heeft daarin een trainingsprogramma (discipelschap) voor je opgesteld, waardoor jij jouw geloof leert uitdragen.

4a. Behalve een opdracht uitvoeren, moest Jozua zich ook dag en nacht verdiepen in de Wet. Welke wet was dit, die Jozua moest bestuderen?

(antwoord) De Tora, de eerste vijf boeken uit de Bijbel.

5a. Openbaring 22:18–19 zegt dat je niets mag toevoegen aan of weglaten van de Bijbelboeken:

Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Noem een voorbeeld van iets dat te maken heeft met het kerstfeest dat is toegevoegd aan wat de Bijbel daarover zegt.

(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of het gegeven antwoord juist is.

6a. Wat is evangelisatie?

(antwoord) Het goede nieuws bekendmaken.

7a. Op welke manier dragen wij volgens de Bijbel vrucht?

(antwoord) Door mensen het goede nieuws—het evangelie—te vertellen, te laten beleven en door goede werken te doen; dat is onze vrucht.

(toelichting) Het zijn niet de mensen die we bekeren, want mensen mogen van Koning Jezus zelf beslissen of ze Hem willen volgen. Jij kunt er wel voor zorgen dat ze het evangelie goed begrijpen en ze die keuze daardoor makkelijker kunnen maken.



8a. Welke beloning krijg je al hier op aarde als jij je opdracht goed uitvoert?

(antwoord) Dan zal de Vader je voor eeuwig eren, je draagt vrucht.

(toelichting) In Johannes 15:7 staat: "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen."

9a. Maar wat als jij je doel niet haalt om vrucht te halen?

(antwoord) Wie geen vrucht draagt wordt in het eeuwige vuur geworpen.

(toelichting) In Johannes 15:6 staat: "Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand."

10a. In Handelingen 2:41–47 lezen we dat de gelovigen in Koning in huizen samenkwamen. Wat was het doel van deze "huisfeesten"?

(antwoord) Vrucht dragen door te evangeliseren en goede werken te doen.

(toelichting) Daarom groeide deze groep gelovigen volgens Handelingen 2:47 ook snel. Je wordt daarmee als familie zelf goed opgebouwd. Op dit onderwerp is in de programma's "7.01 Bereiken" en "7.04 Sabbat" dieper ingegaan.

11a. In welke mate ben je zelf verantwoordelijk voor jóúw vrucht dragen, en in welke mate is een leidinggevende binnen de gemeente zoals een dominee, voorganger of oudste verantwoordelijk?

(antwoord) Vrucht dragen is volledig persoonlijk en ligt voor 0% bij de gemeentelider.

(toelichting) Iedere gelovige moet daarvoor zelf zorg dragen en wordt hier uiteindelijk ook op beoordeeld. Iemand met een leidinggevende functie heeft niet als taak om gelovigen vrucht te laten dragen, lees dit maar na in Titus en 1 Timotheüs.

12a. Hoelang heb je om mensen te bereiken?

(antwoord) Zolang je hier op aarde leeft.

Slotvraag (beide teams): Er zijn zeven Bijbelse fundamente die belangrijk zijn in het leven van een gelovige in Koning Jezus. Na de drie principes waardoor je een kind van God bent geworden, volgen nog de volgende vier:

1. evangelisatie en diaconie;
2. heiliging;
3. toekomst (uitstippelen), en
4. huizen (familie-bediening).

Bepaal voor jezelf in welke stap jij staat. Hoe ga jij je inzetten om jouw wereld te bereiken met het goede nieuws van redding door geloof in Koning Jezus?



1b. Wat zijn de twee Grote Opdrachten die de Heer ons gegeven heeft?

(antwoord) Het andere team moet beide noemen:

1. Ga—maak—doop;
2. Jeruzalem—Judea—Samaria—uiterste van de aarde.

(toelichting) Mattheüs 28:19: "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen."

Handelingen 1:8: "Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."

2b. Jozua moest het beloofde land veroveren en er daarna in gaan wonen. Wat moeten wij nu veroveren om in te gaan wonen?

(antwoord) De hele wereld.

3b. Wie op aarde helpt je mee met je opdracht uit te voeren?

(antwoord) Je familie.

(toelichting) Want in Jozua 24:15b staat: "Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!"

4b. Uit hoeveel boeken bestaat de hele Bijbel?

(antwoord) 66.

5b. Noem een voorbeeld van iets dat te maken heeft met Pesach dat is toegevoegd aan wat de Bijbel daarover zegt.

(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of het gegeven antwoord juist is.

6b. Wat is diaconie?

(antwoord) Zorg voor de zwakken.

7b. We worden beoordeeld op de mate waarin we van Koning Jezus getuigen en goede werken doen. Wie beoordeelt ons daarop en wanneer?

(antwoord) De Koning op de troon bij het Laatste Oordeel.

(toelichting) Dit staat in Openbaring 20:11-15:

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.



8b. En wat is de beloning van een goede beoordeling voor de eeuwigheid?

(antwoord) Steden en kronen.

(toelichting) *Hoe meer je hebt gedaan, hoe meer je wordt beloond. Wie niets doet krijgt niets, wie veel doet krijgt veel. Wat Hij je in het vooruitzicht stelt zijn steden en kronen:*

In Openbaring 2:10 staat: "Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven."

In Openbaring 22:14 staat: "Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan."

9b. Is dit de enige reden waarom je in actie zou moeten komen om van Koning Jezus te getuigen en diaconie te doen? Leg uit.

(antwoord) Nee, er is nog een hele belangrijke reden: Koning Jezus wil dat alle mensen behouden worden.

(toelichting) *Dit staat bijvoorbeeld in Mattheüs 18:11: "Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren."*

10b. Waar draag je meer vrucht: bij je thuis, of in een kerkgebouw? Leg uit.

(antwoord) Thuis kun je je eigen wereld bereiken. Het is makkelijker om ongelovige mensen te vragen bij je te komen eten of om een biertje te drinken, dan ze op zondagochtend mee te krijgen naar een samenkomst.

11b. Wat is de definitie van bereiken?

(antwoord) Het evangelie horen en beleven.

12b. Na welke drie gebeurtenissen ben je een kind van God de Vader?

(antwoord) Beking—Doopt—Doopt in en vervulling met de Heilige Geest.

(toelichting) *In Handelingen 2:38 staat dit als opdracht: "En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."*

Slotvraag (beide teams): Er zijn zeven Bijbelse fundamenten die belangrijk zijn in het leven van een gelovige in Koning Jezus. Na de drie principes waardoor je een kind van God bent geworden, volgen nog de volgende vier:

- 1. evangelisatie en diaconie;**
- 2. heiliging;**
- 3. toekomst (uitstippelen), en**
- 4. huizen (familie-bediening).**

Bepaal voor jezelf in welke stap jij staat. Hoe ga jij je inzetten om jouw wereld te bereiken met het goede nieuws van redding door geloof in Koning Jezus?