



Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

In dit programma willen we uitleggen wat de opdracht van Koning Jezus inhoudt als Hij zijn volgelingen opdraagt om het evangelie te preken, zieken te genezen en bevrijding te brengen aan mensen die bezeten zijn van boze geesten. We weten dat er gebedsgenezers zijn die op allerlei verschillende manieren te werk gaan. Dat kan zowel goed als slecht uitpakken en daarom zullen we ons specifiek richten op de genezingsdienst van Koning Jezus, die we van twee kanten bekijken; die van de discipelen die moeten leren te gehoorzamen en genezing te brengen, en met de andere groep vanuit het perspectief van de zieke, wie genezing nodig heeft.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/HouseFeastNetwork.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het zevende fundament: huizen.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Handelingen te lezen.

Vorig programma:

7.08 Huizen in Handelingen

Dit programma:

7.09 Genezing

Volgend programma:

7.10 Natuur

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Doop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
7	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
9	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7.09
10	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
11	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	



1a. In Deuteronomium 28:15,21–22,27–29 staat:

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen:

De HEERE zal de pest aan u laten kleven, totdat Hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, en met korenbrand en meeldauw, die u achtervolgen zullen totdat u omkomt.

De HEERE zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden. De HEERE zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verwaasdheid van hart. U zult op de middag rondtasten, zoals een blinde rondtast in het donker. U zult uw wegen niet voorspoedig maken. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en beroofd worden, en er zal geen verlosser zijn.

Kan je overal, te allen tijde rekenen op volledige genezing? Leg uit.

(antwoord) Nee, het kan zijn dat een volk ongehoorzaam is aan God de Vader (dat heet zonde), waardoor ze vervloekt zijn.

2a. Koning Jezus gaat naar het kuuroord van Bethesda. De overlevering vertelt ons dat daar duizenden zieke mensen lagen, die wachtten totdat het water in een bad zou bewegen, want de eerste die er dan in sprong, zou genezen zijn. Geneest Koning Jezus iedereen die daar was?

(antwoord) Nee, van die duizenden genas Hij er één.

(toelichting) Het verhaal van Koning Jezus die in Bethesda een man geneest, staat beschreven in Johannes 5:1–9a.



3a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Koning Jezus weet dat we zwak zijn en dat die zwakte ons ziek maakt. Dat kan fysiek of ziels zijn. Iemand van het vraagstellende team gaat zonder te spreken maar met liplezen de naam van de discipel bekend maken die een zwakte had op het gebied van financiën. Het andere team moet dit raden.

(antwoord) Judas.

(toelichting) In Johannes 12:6 staat: "En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd."



4a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat de aanhouder, die absoluut genezen wilde worden door de bediening van Koning Jezus, meer doet dan omstanders die simpelweg staan te kijken.

(antwoord) Zichzelf uitstrekken om de mantel van Koning Jezus aan te raken.

(toelichting) De bloedvloeiende vrouw die in Lukas 8:43–48 uit eigen initiatief naar de mantel van Koning Jezus greep, werd zo genezen. Zij moest in dit geval dus zelf actie ondernemen om genezen te worden.

5a. Koning Jezus is de Geneesheer, die zijn woorden van genezing tot je kan spreken. Hoe hoor je zijn stem?

(antwoord) Door het Woord (de Bijbel) en door de Heilige Geest in je hart, wat wordt bevestigd door je oudste.



6a. Op een gegeven moment proberen de discipelen van Koning Jezus een jongen van een boze geest te bevrijden, maar krijgen dit niet voor elkaar. Wat kunnen we hiervan leren over genezen of bevrijden terwijl je daarvoor geen duidelijke hemelse opdracht hebt ontvangen?

(antwoord) Je hebt altijd het Woord (de Bijbel) en de Heilige Geest nodig, want zonder een duidelijk mandaat (opdracht) loopt het fout.

(toelichting) Dit verhaal staat in Marcus 9:14–29. De discipelen vragen Koning Jezus waarom zij de boze geest niet konden uitdrijven, waarop Hij antwoordt: "Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten." Genezing en bevrijding kunnen alleen door gebed verricht worden.

7a. In Lukas 22:50–51 lezen we: "En een van hen [de discipelen van Koning Jezus] trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem." Kan Koning Jezus ook amputaties genezen, waarbij er bij mensen een lichaamsdeel wordt afgezet? Leg uit.

(antwoord) Hij kan het wel, maar Hij respecteert de keuze die jij zelf maakt.

(toelichting) In Romeinen 4:17b staat: "God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn." Amputaties zijn bijna altijd mensenwerk en God de Vader kiest ervoor zich daarin niet te mengen. Koning Jezus liet zien dat Hij het wel degelijk kan, toen Hij in het park Gethsémané het oor van Malchus genas, dat Petrus had afgehakt.

8a. In Lukas 10:29b–37 staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan:

En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste?

Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was?

En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft.

Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.

Over wie heeft Koning Jezus het als Hij het heeft over de barmhartige Samaritaan?

(antwoord) Hij heeft het over ons. Wij zijn de barmhartige Samaritaan.

9a. Had Koning Jezus ook professionele artsen in Zijn team?

(antwoord) Ja, Lukas was een arts.

(toelichting) Dankzij hem begrijpen wij de genezingen en bevrijdingen die Koning Jezus verrichtte ook veel beter, omdat Lukas een nauwgezette medische beschrijving daarvan geeft in de Bijbelboeken Lukas en Handelingen.



10a. Kunnen wij in Jezus' Naam ook mensen genezen die willens en wetens ongezond leven? Leg uit.

(antwoord) Ja. Het zit hem niet in de zieke die bepaalt hoe lastig het is, maar in het hemelse mandaat (opdracht), waar we altijd eerst naar moeten vragen, want dat is bepalend of er wel of niet genezing of bevrijding plaats zal vinden.

11a. In 1 Timotheüs 5:22 staat: "Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein." Is het de bedoeling dat ik met iedereen die ziek is altijd en overal voor genezing bid?

(antwoord) Nee, want elke genezing en toepassing is verschillend, uniek en toegepast op die situatie. Je moet altijd eerst aan de hemelse Vader vragen of je nu voor deze persoon voor genezing zal bidden. Wat je wel altijd moet doen is zegenen.

12a. Wie in jullie midden is er ziek?

(antwoord) Lees deze passage uit Jakobus 5:14-16:

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Als iemand kenbaar maakt dat hij of zij ziek is, en het toestaat dat er voor hem of haar gebeden wordt, bid dan samen met elkaar om de leiding van de Heilige Geest. Koning Jezus kan bijvoorbeeld de hemelse opdracht geven om de zieke door gelovig gebed te genezen, of om de zieke te zegenen.

Het doel en de toepassing voor dit team is dat de discipelen, voordat ze met zieken bidden, in gebed bij Koning Jezus komen en zijn exacte opdracht voor deze situatie te weten zien te komen, om deze vervolgens nauwgezet uit te voeren.

- *Vraag aan diegene die jou vraagt om bevrijding of genezing wat hij of zij precies wil.*
- *Wat wil de hemelse Opdrachtgever precies dat je doet?*
- *Dank de Opdrachtgever voor Zijn opdracht en Zijn macht om deze opdracht succesvol uit te voeren.*
- *Voer de hemelse opdracht nauwgezet uit.*
- *Zorg dat de eer alleen de hemelse Opdrachtgever toekomt.*
- *Trek verder, zodat je niet de aandacht op jezelf maar op Koning Jezus vestigt.*



1b. Kan de oorzaak van iemands ziek zijn liggen in zijn of haar zondigen? Leg uit.

(antwoord) Ja dat kan. In dat geval moet je oprecht jouw zonden belijden.

(toelichting) Het is belangrijk te weten dat iemands zonden niet altijd de oorzaak zijn van de ziekte. In Lukas 13:11-13 werd de ziekte bijvoorbeeld veroorzaakt door een boze geest:

En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.

2b. In het kuuroord in Bethesda werd de Genezer, Koning Jezus, door niemand opgemerkt. Kan de oorzaak van iemands ziek-zijn liggen in het feit dat hij of zij de verkeerde kant opkijkt en dus niet bij Koning Jezus genezing zoekt? Leg uit.

(antwoord) Ja dat kan. Alle zieken in Bethesda behalve de verlamde man die genezen werd, waren enkel gericht op het bewegen van water en bleven daardoor ziek.

3b. Kan de oorzaak van iemands ziek-zijn liggen in zijn of haar zwakte? Leg uit.

(antwoord) Ja. Neem het voorbeeld van Judas. Die is ten onder gegaan door zijn geldzucht.

(toelichting) Handelingen 1:25 (NBG) zegt daarover: "om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan."



4b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Het vraagstellende team beeldt zonder woorden uit wat iemand moet doen om genezen te worden. Het andere team moet dit raden.

(antwoord) Naar Koning Jezus uitstrekken, aanhoudend om genezing vragen in geloof dat Koning Jezus je genezen wil en kan.



5b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Iemand van het vraagstellende team gaat uitleggen waardoor Koning Jezus ons volgens Jesaja 53:5 genezing kan schenken, zonder het woord zelf te noemen. Het andere team moet dit "verboden woord" raden.

(antwoord) Striemen.

(toelichting) Dit zijn de strepen op zijn huid als gevolg van marteling. In Jesaja 53:5 staat: "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen."

6b. In Lukas 8:40-42 staat:

Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze waren allen op Hem blijven wachten. En zie, er kwam een man, van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer twaalf jaar, en die lag op sterven. Toen Hij erheen ging, drong de menigte zich om Hem heen.

Wat moet er gebeuren als iemand niet in staat is om zelf bij Koning Jezus te komen en Hem om genezing te vragen?

(antwoord) Dan moet het netwerk van deze persoon in actie komen.

(toelichting) Bijvoorbeeld, ouders mogen bij Koning Jezus komen smeken om genezing, vrienden kunnen voorbede doen en andere mensen kunnen bidden.

7b. Zal Koning Jezus altijd een amputatie genezen?

(antwoord) Nee. Normalerweise respecteert God de Vader jouw beslissing, dus ook als je hebt gekozen voor een amputatie.

(toelichting) Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, zoek altijd naar het plan van God de Vader voor je leven. Malchus had niet gekozen voor de amputatie van zijn oor en Koning Jezus genas hem.



8b. Als je in het verhaal van de barmhartige Samaritaan de herberg vergelijken met een ziekenhuis, welke twee verantwoordelijkheden nam de Samaritaan dan op zich om te zorgen dat de zieke beter werd?

(antwoord) Het andere team moet beide antwoorden noemen:

1. Hij paste eerst, voorzover hij dat kon, zelf EHBO toe.
2. Hij betaalde voor de zorg om de gewonde te verplegen totdat deze beter zou zijn.

9b. Hoe zit het met de psychisch zieken? Geneest Koning Jezus hen ook?

(antwoord) Ja. Psychische zieken hebben zielse rust nodig. Koning Jezus wil dat alle mensen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan tot Hem komen om rust van Hem te krijgen.

(toelichting) In Mattheüs 11:28–30 zegt Koning Jezus: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."

10b. Moet je volgens de Bijbel gezond leven? Leg uit.

(antwoord) Ja, bijvoorbeeld: hoewel de apostel Paulus oneindig veel gebedsgenezingen deed, adviseert hij je gezond om te gaan met je lichaam.

(toelichting) In 1 Timotheüs 5:23 schrijft hij: "Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen," en in 1 Korinthe 3:16–17 legt hij uit: "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u."

11b. Wat nou als je vergiftigd bent?

(antwoord) Het andere team moet beide antwoorden noemen:

1. Roep de Grote Arts in de hemel aan, die gezegd heeft (Markus 16:17–18): "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."
2. Raadpleeg direct een arts (indien mogelijk).

12b. Jairus had een doodziek dochttertje. We hebben zonet gelezen dat hij Koning Jezus smeekte: "Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft." Is er in jullie midden iemand die gebed vraag voor een zieke naaste?

(antwoord) Als jullie een huisfeest zijn met een oudste en gelovigen, doe dan nu wat er staat in Jakobus 5:14–15: "Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden."

Het doel en de toepassing voor dit team is dat zieken aanhoudend kloppen en Koning Jezus volgen, hun zonden belijden, geloven voor genezing en genezing zoeken. Lig de oorzaak van je ziek-zijn in jouw zondigen of in geestelijke strijd?

- Maak concreet je wensen bij de hemelse Vader bekend.
- Bid aanhoudend en in vol geloof, dankbaar onder alles.
- Wacht geduldig op het werk van de Heilige Geest.
- Dank de Beantwoorder van je gebeden uitvoerig.
- Leef een heilig en dankbaar leven verder.