



Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is dat je gaat nadenken over jouw visie. In 450 voor Christus ontdekten de Griekse leraren ook iets over de Bijbelse waarheid dat er steeds sprake is van de 4 elementen aarde, water, lucht en vuur. Alles komt voort uit die vier. Wij gaan het vandaag met elkaar hebben over "visie". Wat is mijn Bijbelse visie op de toekomst? Hoe ga ik leven? Om het Bijbels te houden gaan we hier niet uit van Griekse wijsheden, die mogelijk ook afgeleid waren van het Bijbelboek Spreuken. Laten we daarom Salomo samen volgen naar de basiselementen uit de Bijbel.

Bij dit programma hoort een bijlage met een tabel om deze vier waarheden in kaart te brengen, in twee versies. De ene tabel is niet ingevuld. Deze wordt tijdens het programma door de groep steeds verder aangevuld. Print deze uit en zorg voor een pen om deze in te vullen. De andere tabel bevat alle antwoorden. Deze is bedoeld om de deelnemers na afloop voor studiedoeleinden mee te kunnen geven.

1b. Wat kunnen we van deze verzen uit Spreuken 26:4-5 leren over visie?

(antwoord) Voordat we een visie kunnen formuleren, moeten we eerst wijs worden en leren hoe we omgaan met deze wijsheid.

2b. In Mattheus 17:9 staat: "En toen zij van de berg afdaalden, gebod Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden." Wat is de overeenkomst tussen deze Bijbeltekst en die uit vraag 2a?

(antwoord) Bij een visie hebben we een panorama dat JHWH God, de Vader ons laat zien, maar we mogen het nog niet met anderen delen.

(toelichting) Het grondwoord voor "visioen" uit Spreuken 29:18 en voor "wat u gezien hebt" uit Mattheus 17:9 is hetzelfde en betekent: "panorama".

3b. Welke van de vier elementen die de Griekse leraren hebben vastgelegd, zijn in deze tekst uit Spreuken 30:4-5 terug te vinden?

(antwoord) Alle vier:

- Aarde: "aarde"
- Water: "wateren"
- Lucht: "wind"
- Vuur: "gelouterd"

(toelichting) Die vier waarheden (elementen) komen dus van JHWH God, de Vader. In de rest van dit programma zullen we over "waarheden" spreken. Deze vier waarheden staan hier in hun juiste volgorde en zij vormen een voortdurende cyclus, net als de seizoenen.



Opdracht (beide teams): Neem de tabel in de bijlage. Vul hier in de eerste rij de antwoorden uit vraag 3b in. Deze tabel wordt ook in enkele vervolgvragen gebruikt.

(toelichting) Mocht de bijlage ontbreken, maak dan een tabel op een vel papier met de vier waarheden als kolommen en de vragen als rijen.

4b. In Handelingen 1:8b zegt Jeshua de Messias: "U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." Welke waarheid wordt in zowel Mattheus 28:18-20 (vraag 4a) en Handelingen 1:8 genoemd?
(antwoord) Aarde.

5b. We hebben nu onze visie vanuit Handelingen 1:8 geformuleerd. In de rest van dit programma gaan we dit vanuit allerlei perspectieven bestuderen. Spreuken 30 lijkt vol te staan met raadsels en tegenstrijdigheden. Dat maakt het erg moeilijk om te lezen, maar als je er met een bepaalde bril naar kijkt, kun je interessante perspectieven ontdekken. We lezen eerst vier blokjes uit dit hoofdstuk om je alvast vertrouwd te maken met de opbouw van dit hoofdstuk. Noem één voorbeeld over wie deze vier blokjes verzen zouden kunnen gaan.

Spreuken 30:11-14

**Er is een generatie die zijn vader vervloekt
en zijn moeder niet zegent,
een generatie die rein is in zijn eigen ogen,
maar van zijn vuil niet gewassen is,
een generatie - wat hebben zij een hoogmoedige oogopslag -
waarvan de wimpers opgetrokken zijn,
een generatie waarvan de tanden zwaarden,
de hoektanden messen zijn,
om de ellendigen van de aarde
en de armen onder de mensen te verslinden.**

Spreuken 30:15-16

**De bloedzuiger heeft twee dochters: Geef, Geef.
Deze drie dingen worden niet verzadigd,
vier zeggen niet: Het is genoeg.
Het graf, een gesloten baarmoeder,
een land dat niet van water verzadigd is
en het vuur zeggen niet: Het is genoeg.**

[vervolg op de volgende pagina]



[5b. vervolg]

Spreuken 30:17

**Een oog dat een vader bespot,
en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht,
zullen de raven van de beek uitpikken,
de jongen van de arend zullen het opeten.**

Spreuken 30:20-23

**Zo is de weg van een overspelige vrouw:
zij eet, wist haar mond af
en zegt: Ik heb geen onrecht bedreven.
Onder drie dingen siddert de aarde,
ja, onder vier die ze niet kan dragen:
onder een dienaar, als hij koning wordt,
onder een dwaas, als hij met brood verzadigd wordt,
onder een gehate vrouw, als zij gehuwd wordt,
en onder een slavin, als zij de bezittingen van haar meesteres erft.**

(antwoord) Een mogelijk antwoord is bijvoorbeeld: "de nieuwe wereldorde".

6b. We zullen nu steeds naar een stukje uit Spreuken 30 kijken, elke keer vanuit een ander perspectief. Telkens zijn hier de vier waarheden in te herkennen, waardoor je een panoramabeeld krijgt van hoe de Bijbelse visie tot stand komt. Dat wordt ook wel een 360°-perspectief genoemd. We beginnen met Spreuken 30:15-16. Wat is hier water, vuur, lucht en aarde?

**De bloedzuiger heeft twee dochters: Geef, Geef.
Deze drie dingen worden niet verzadigd,
vier zeggen niet: Het is genoeg.
Het graf, een gesloten baarmoeder,
een land dat niet van water verzadigd is
en het vuur zeggen niet: Het is genoeg.**

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

- Aarde: "dodenrijk"
- Water: "land dat niet van water verzadigd is"
- Lucht (vrucht): "onvruchtbare schoot"
- Vuur: "vuur"

(toelichting) Vul deze antwoorden in de derde rij van de tabel in.



7b. Wat is in de volgende tekst uit Spreuken 30:21-23 water, vuur, lucht en aarde?

**Onder drie dingen siddert de aarde,
ja, onder vier die ze niet kan dragen:
onder een dienaar, als hij koning wordt,
onder een dwaas, als hij met brood verzadigd wordt,
onder een gehate vrouw, als zij gehuwd wordt,
en onder een slavin, als zij de bezittingen van haar meesteres erft.**

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

- Aarde: "een dienaar (slaaf) die koning wordt"
- Water (anarchie): "een slavin die de bezittingen van haar meesteres erft" of: "een dienstmaagd die haar meesteres verdringt"
- Lucht (vrucht): "een gehate vrouw die gehuwd wordt"
- Vuur: "een dwaas (nietsnut) die met brood verzadigd wordt"

(toelichting) Vul deze antwoorden in de vijfde rij van de tabel in.

8b. Wat is in de volgende tekst uit Spreuken 30:29-31 water, vuur, lucht en aarde?

**Deze drie hebben een voorname tred,
ja, vier hebben een statige gang:
een leeuw, de machtige onder de dieren,
voor niemand maakt hij rechtsomkeert,
een ranke haan, of een bok,
en een koning met krijgsvolk bij zich.**

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

- Aarde (kracht): "een geitenbok"
- Water (macht): "een koning"
- Lucht (strijder): "een ranke haan" (in vele andere vertalingen: "een windhond")
- Vuur: "een (brullende) leeuw"

(toelichting) Vul deze antwoorden in de zevende rij van de tabel in.

9b. Koppel de vier waarheden aan de woorden "logos", "rhema", "zegen" en "vloek".

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

- Aarde: "logos" (Woord, tafel)
- Water: "zegen"
- Lucht: "rhema" (Geest, kandelaar)
- Vuur: "vloek"

(toelichting) Vul deze antwoorden in de negende rij van de tabel in.



6.12 Visie

10b. Geef aan hoe de vier waarheden in de volgende tekst uit Handelingen 2:1-4 een rol speelden.

"En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken."

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

- Aarde: "aardbeving"
- Water: "uitstorting" / "vervulling"
- Lucht: "windvlaag"
- Vuur: "vurige tongen"

(toelichting) Vul deze antwoorden in de elfde rij van de tabel in.

11b. Zeg in enkele woorden welke visie de heerser van deze wereld volgens Spreuken 30:14 heeft.

(antwoord) De boze kan door het verslinden van alle ellendigen en armen de wereld voor het koninkrijk van de duisternis bereiken.

12b. Zeg in eigen woorden wat we hebben geleerd over de Bijbelse visie.

(antwoord) JHWH God, de Vader heeft ons vier ijkpunten voor onze visie gegeven. Dat is zó belangrijk, dat Hij ons er vele voorbeelden van geeft. Deze vier waarheden zijn alle vier nodig, want anders is je visie uit balans.

(toelichting) Bekijk met elkaar de nu volledig ingevulde tabel. Bespreek met elkaar hoe elk van jullie de vier waarheden vanuit een Bijbels perspectief zou invullen.