



Bij het draaiboek voor het Loofhuttenfeest horen de volgende bijlagen:

1. Loofhut
2. Ezra
3. Maaltijd
4. Water en licht
5. Eindtijd

Bijlage 1: Loofhut

Wonen in een loofhut (of "sukka") heeft te maken met verleden, heden en toekomst.

Verleden

1. De loofhut herinnert ons eraan dat God de Vader de kinderen van Israël in hutten liet wonen.

"Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God."
(Leviticus 23:42-43)

Heden

2. De loofhut maant ons niet trots te zijn op onze welvaart, maar God de Vader te danken voor de oogst. De loofhut wordt vaak rijkelijk versierd met lampjes en vooral veel vruchten, want Loofhuttenfeest is het oogstfeest voor de boomvruchten. Daarom heeft God de Vader het feest juist gedurende het oogstseizoen ingesteld en ons bevolen onze huizen te verlaten om in loofhutten te gaan wonen, zodat we niet trots worden door deze welvaart.

"Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. Wees op uw hoede dat u de HEERE, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet, (...) en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vadersen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is."
(Deuteronomium 8:10-14a,17-18)



6.04 Soekot

"En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God."
(Lukas 12:15-21)

3. De loofhut herinnert ons dat ons leven volledig afhankelijk van God de Vader is. Ons lichaam wordt ook wel onze aardse tent genoemd. Daarom moet ook de loofhut een tijdelijke hut zijn, maar wel stevig genoeg om niet door het eerste zuchtje wind om te vallen. Met dit feest vieren we onze afhankelijkheid van Hem, want Hij is trouw.

"En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt."
(2 Petrus 1:14)

4. De loofhut wordt uitgerekend opgebouwd in een tijd dat het kouder en natter wordt, zodat iedereen ziet en voor altijd beseft dat het wonen in soekot een opdracht is van God de Vader en niet een logische menselijke gewoonte. De loofhut moet in de openlucht gebouwd zijn, met een dak van loof (takken of stro, afgesneden van de wortels) dat nog iets zonlicht doorlaat, en tenminste zo groot zijn dat je erin kunt slapen.

Toekomst

5. De loofhut verwijst naar de toekomst op aarde, in Jeruzalem.

"Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren."
(Zacharia 14:16-19)



6.04 Soekot

6. De loofhut verwijst naar de toekomst in de hemel, het nieuwe Jeruzalem.

"Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen."

(Openbaring 7:9-17)



Bijlage 2: Ezra

In 586 voor Christus werd de tempel in Jeruzalem door koning Nebukadnezar verwoest, en werden de Joden als ballingen meegevoerd naar Babylonië. Wanneer Kores, de koning van Perzië, 48 jaar later Babylonië veroverd, krijgt hij van God de Vader de opdracht de Joden te laten terugkeren naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen. Dat de tempel herbouwd zou worden, was door de profeet Jeremia voorzien.

God de Vader had de geest opgewekt van de priesters, Levieten, tempeldienaren en familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, om terug te trekken naar Jeruzalem. Met hun families erbij waren ze met 42.360 personen. Verder gingen er nog 7.337 slaven en 200 zangers mee. Ook gingen er 8.136 dieren mee, waarvan 6.720 ezels.

Koning Kores liet ook de voorwerpen die Nebukadnezar uit de tempel geroofd had terugbrengen. Zijn schatbewaarder moest deze tellen en overdragen aan de vorst van Juda, die het meenam naar Jeruzalem. In totaal ging het om 5.400 voorwerpen van goud en zilver.

Aan het begin van de zevende maand was het volk van Israël verzameld in Jeruzalem. Jesua en Zerubbabel hadden met hun broers het altaar herbouwd, ook al was het fundament voor de tempel nog niet gelegd en werden ze bedreigd door de volken uit de omliggende landen. Het altaar was herbouwd omdat Gods Wet voorschrijft dat tijdens alle drie de najaarsfeesten die in deze maand vallen, de Heer brandoffers aangeboden moet worden. Het Loofhuttenfeest is de laatste van deze najaarsfeesten.

Er werd geld ingezameld voor het inhuren van steenhouwers en timmermannen, en voor het inkopen van eten, drinken, cederhout en olie. De herbouw van de tempel begon in de tweede maand van het tweede jaar na de terugkeer, tussen Pesach en Pinksteren. De Levieten hielden toezicht op het werk. Zoals koning David had bepaald, bliezen priesters in ambtsgewaden op trompetten en speelden de Levieten op cimbalen om de Heer te prijzen. In beurtzang zongen ze: "Hij is goed en zijn goedertierenheid over Israël is tot in eeuwigheid." Het hele volk juichte en de ouderen die zich de eerste tempel nog konden herinneren, huilden luid van vreugde en verdriet.

De Samaritanen, tegenstanders van de stammen Juda en Benjamin, hoorden van de tempelbouw, en gaven aan te willen meebouwen. Maar Zerubbabel, Jesua en de andere familiehoofden weigerden, omdat alleen zij daartoe waren opgedragen. Daarom probeerden de Samaritanen het volk van Israël te ontmoedigen, en schreven ze een brief aan de toenmalige koning van Perzië, koning Artahsasta. Hierin stond de aanklacht dat de Joden bezig waren de opstandige en slechte stad Jeruzalem weer op te bouwen, waar na de wederopbouw geen belastingen, heffingen en tol meer betaald zouden worden aan de koning. Oude documenten bevestigden dat Jeruzalem van oudsher een stad van oproer en verzet was. Daarom werd de wederopbouw van de tempel onmiddellijk met harde hand stilgelegd.



6.04 Soekot

Na ongeveer 15 jaar profeteerden zowel de profeet Haggai als de profeet Zacharia over de wederopbouw van de tempel. Gesterkt door deze profetieën werd de bouw van de tempel hervat. Intussen was koning Kores overwonnen door koning Darius. Toen die in het archief liet nazoeken of het volk van Israël toestemming had om de tempel te herbouwen, werd het bevel van koning Kores gevonden. Koning Darius gaf daarom het bevel dat de Joden ongestoord hun werk mochten doen en ze op zijn kosten dagelijks voorzien moesten worden van alles wat ze maar nodig hadden.

De tempel werd voltooid in het zesde regeringsjaar van koning Darius. Voor de inwijding werden 100 stieren, 200 rammen, 400 lammen en voor de zonden van elk van de twaalf stammen een geitenbok geofferd.

Ezra was een Joodse Schriftgeleerde en priester die nog in Perzië leefde in plaats van Jeruzalem. Koning Arthahsasta en zijn zeven raadsheren stuurden hem naar Jeruzalem, met de volmacht om daar de Wet van God de Vader te onderwijzen, in te voeren en te zorgen dat ook de tempelbouw nauwgezet zo werd uitgevoerd als Gods Wet dit voorschrijft. Om dat mogelijk te maken gaven ze hem naast de volmacht ook zilver en goud mee en een bevel aan de schatbewaarders om alles wat Ezra vraagt zorgvuldig te doen. Met Ezra keerden ook ruim 1.500 Joden terug naar Israël.

God de Vader had het volk van Israël bevrijd uit hun ballingschap en hen in staat gesteld de tempel in Jeruzalem te herbouwen, maar in plaats van dankbaar en gehoorzaam te zijn, waren het volk, de priesters en de Levieten Hem ontrouw. Ze negeerden zijn geboden en vermengden zich met de omliggende volken die gruweldaden hadden begaan. Daarmee hadden zij ook hun onreinheid binnengelaten. Het meest duidelijke bewijs dat zij zich niet hadden afgezonderd, was dat vele tientallen van hen waren getrouwd met vrouwen uit deze volken.

Toen Ezra dit hoorde, scheurde hij zijn kleding en deed onder tranen plaatsvervangend boete voor zijn volk. Een grote groep Joden voegde zich luid huilend bij Ezra. Het volk beled ontrouw te zijn geweest en de enige manier om daar genade voor te ontvangen, was om alle uitheemse vrouwen en kinderen weg te sturen en om wie dat weigerde buiten te sluiten. Zo heeft het volk van Israël de toorn van God de Vader kunnen afwenden.



Bijlage 3: Maaltijd

In Mattheüs 6:19-34 zegt Koning Jezus:

"Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad."



Bijlage 4: Water en licht

In de zomer is Israël vooral afhankelijk van de dauw op het veld en in de winter van de regen. Daarom wordt tijdens het Loofhuttenfeest elke dag in de synagoge gebeden om regen. In de tijd van de tempel vond bovendien op alle dagen van het Loofhuttenfeest, ook op de achtste dag, een ceremonie plaats van waterscheppen en waterplengen. Dit heeft alles te maken met feestvreugde. In Jesaja 12:1-3 staat:

"Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil."

Het waterscheppen begon zodra de haan kraaide en twee priesters op de sjofar een gerekte toon, een alarmtoon en weer een gerekte toon bliezen. Dit was het sein om water te gaan scheppen uit de bron van Siloam, waar een gouden karaf werd gevuld met ongeveer een liter water. De priester die het water zou plengen (uitgieten) bracht de karaf door de stad naar de tempel. Tijdens deze tocht werd er op de sjofar geblazen wanneer hij door de Waterpoort liep, de tiende trede van de trap aan de zuidzijde van de Tempelberg bereikte, en in de voorhof aankwam. Hij liep vervolgens naar de oostpoort, waar de priester bevestigde dat de ogen van het volk op God de Vader zijn gericht. Dit staat ook beschreven in Ezechiël 8:16:

"Daarop bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het huis van de HEERE. En zie, bij de deur van de tempel van de HEERE, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer vijftientig mannen, met hun rug naar de tempel van de HEERE en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten, voor de zon."

Na de ceremonie van het waterscheppen vond het waterplengen plaats. Boven het altaar stonden twee zilveren schalen, één voor de wijnplengoffers die elke dag van het jaar werden uitgestort; de ander voor het waterplengoffer dat alleen met Loofhuttenfeest werd uitgestort.

Het Loofhuttenfeest zelf duurt zeven dagen. Daarna is er nog een "achtste dag", het slotfeest, dat niet alleen een afsluiting is van het Loofhuttenfeest, maar ook van de najaarsfeesten en zelfs van alle Bijbelse feesten in het jaar. Koning Jezus wachtte tot de achtste dag om aan zijn toehoorders de vervulling van deze waterceremonie bekend te maken. In het Bijbelboek Jeremia noemt de Heer God zichzelf al twee keer de bron van levend water. In Johannes 7:37-39 staat dan:

"En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)"



6.04 Soekot

Met de waterceremonie herdenkt het volk van Israël ook hoe zij in de woestijn water dronken uit de rots. Dat dit ook op Koning Jezus betrekking heeft legt 1 Korinthe 10:4b uit: "Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus."

Het Loofhuttenfeest wordt in de Bijbel ook met name genoemd als het feest dat alle volken samen in Jeruzalem zullen vieren in in de eindtijd en dat er dan ook een waterbron zal ontspringen in Jeruzalem. Dit staat in Zacharia 14:8-9:

"Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige."

Behalve het feest van water, is het Loofhuttenfeest ook het feest van licht. Rondom de tempel stonden hoge lichten die 26,5 meter boven de Tempelberg uitstaken. Daarop werden met het Loofhuttenfeest grote olievuren ontstoken, waarbij de versleten linnen dienstkleiding van de priesters als pitten dienden. Er wordt gezegd dat er geen binnenhof in Jeruzalem was, dat tijdens deze dagen niet in licht baadde. Na de achtste dag werden de vuren gedoofd, was de uitbundige vreugde voorbij en was het weer donker in Jeruzalem. Het was op deze donkere dag dat Koning Jezus zei: "Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben" (Johannes 8:12b).



Bijlage 5: Eindtijd

Tip: print deze bijlage uit en maak van ieder hoofdstukje een apart strookje. Deel deze uit zodat elk hoofdstukje om de beurt wordt voorgelezen.

1. Introductie

Koning Jezus zegt dat Hij ons niet als wezen achterlaat (Johannes 14:18) en belooft Hij ons dat we in de waarheid geleid zullen worden (Johannes 16:13). Vooral als het gaat over de toekomst, willen we precies weten wat ons te wachten staat. Maar dat staat nog niet allemaal vast. Een aantal dingen staan wel vast. Zo heeft de Heer God ons het Bijbelboek Openbaring gegeven, om ons de noodzakelijke basiskennis over de toekomst te geven, waarin Johannes alles heeft opgeschreven wat hij gezien heeft (Openbaring 1:2).

Vraag aan de groep: Wie zal ons in de waarheid leiden?

(antwoord) De Heilige Geest.

2. Leerstellingen

We weten dat er verschillende leerstellingen zijn over de eindtijd en we twijfelen niet aan de goede bedoelingen van de samenstellers ervan. Om je eerst een algemene indruk te geven gaan we alleen even met grote stappen door het Bijbelboek Openbaring heen. Als je niet wilt verzanden in allerlei eindtijdleren en strijdigheden daartussen, focus dan op wat de Bijbel erover zegt, ook al zijn sommige beeldspraken nog onduidelijk en lijken ze soms niet precies op elkaar afgestemd te zijn.

Vraag aan de groep: Noem enkele voorbeelden van eindtijdleren.

(antwoord) Opname vóór de grote verdrukking, opname tijdens (na 3,5 jaar) de grote verdrukking, opname na de grote verdrukking, Brits-Israëlleer, tien-stammenleer, we leven nu in het 1000-jarig vrederijk.

3. Treinstation

Als je moet overstappen op een groot station, dan moet jouw trein geen vertraging hebben en die andere treinen moeten niet al weg zijn, anders mis je de aansluiting. Van alle kanten komen treinen bijeen op het station. Zoals er meerdere treinen zijn, zo heeft God de Vader verschillende beelden gebruikt, die allen hun eigen tijdsplanning hebben en die op een gegeven moment samenkomen bij de terugkeer van de Messias. Maar het ene proces kan wat sneller gaan en de andere wat vertragen, en daarom heeft de Heer God verschillende beelden gebruikt in Openbaring die allemaal tezamen ons een overzichtsbeeld moeten geven.

Vraag aan de groep: Noem enkele beelden die Hij in Openbaring gebruikt.

(antwoord) Bazuinen, paarden, paardenruiters, boekrollen, gemeenten, kandelaars, ...



4. *Zeven gemeenten*

Openbaring begint met het samenvatten van de geschiedenis van de kerk vanaf Handelingen tot de komst van de Messias in zeven boodschappen aan gemeenten. De boodschap aan elke gemeente heeft betrekking op een bepaalde periode in de geschiedenis.

Vraag aan de groep: Noem vier van de zeven gemeenten.

(antwoord) Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea.

5. *Aanbidding van God de Vader en het Lam*

In Openbaring hoofdstuk 4 en 5 krijgen we inzicht in de hemelse troonzaal. Op de troon zit het Lam. We weten dat het Lam het beeld is van Koning Jezus.

Vraag aan de groep: Waarom zien we Hem hier op zijn hoogtepunt als een lam?

(antwoord) Omdat dit zijn favoriete gedaante is. Als Lam kocht Hij ons met zijn bloed.

6. *De eerste zes zegels*

In Openbaring 6 lezen we over zes zegels gekoppeld aan zes paarden. Dit beschrijft de weeën en de oordelen die over de aarde komen. In Openbaring 6:15-17 staat:

"En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?"

Vraag aan de groep: Waartoe leidt al die ellende dus?

(antwoord) Dat mensen beseffen en zeggen dat de Grote Dag des Heren eraan komt.

7. *Israël*

Israël volgt een eigen traject in de laatste dagen. Daarbij komen gelovigen uit alle heidense volken die zich aansluiten bij het volk van God de Vader.

Vraag aan de groep: De Bijbel zegt dat we op een speciale manier aan het volk van Israël toegevoegd worden. Hoe beschrijft de Bijbel dat?

(antwoord) Geënt.

(toelichting) Dit staat in Romeinen 11:24-25.



6.04 Soekot

8. Het zevende zegel

Als in Openbaring 8 het zevende zegel geopend wordt, komen er engelen die op sjofars blazen. Dit zijn de signalen die het einde aankondigen. Na elke bazuinstoot gebeurt er iets enorms. Er zijn vier verschillende sjofarsignalen:

Tekia	—————	De Koning komt
Sjevariem	— — — — —	Heb genade Heer; een smekende toon
Teroea	- - - - -	Een alarmtoon dat ook snikken en huilen inhoudt
Tekia gedolah	—————→	Wijst vooruit op de terugkomst van de Heer

(Beluister ze hier: "[The Four Traditional Shofar Blasts](#)".)

Vraag aan de groep: De eerste vijf bazuinen zijn een "teroea". Met de zesde bazuin is het al bijna zover. Welk sjofarsignaal zou er dan te horen zijn?

(antwoord) De "tekia".

(toelichting) Wanneer het signaal wordt geblazen dat "de Koning komt" (tekia), is het zeker dat Hij bijna terugkomt. Als laatste wordt de zevende bazuin geblazen, de "tekia gedolah".

9. De twee getuigen

Vóór de laatste bazuin verschijnen twee getuigen in Jeruzalem op het toneel. De ene vertegenwoordigt het volk van Israël en de andere vertegenwoordigt de gelovige heidenen.

Vraag aan de groep: Wie verschijnen er en voor welke groep staan ze?

(antwoord) Mozes voor het volk van Israël, Elia voor de gelovige heidenen.

10. Veel verdrukking

Er wordt duidelijk gewaarschuwd dat er veel verdrukking en ellende over de wereld komt. Voor een deel is het God de Vader, die oordeelt over de aarde. Voor een deel zijn het natuurrampen. Voor een ander deel zijn het demonische manifestaties. Openbaring spreekt over de draak (als beeld van de boze) die probeert de vrouw en het kind (als beeld van Israël en de gemeente) te verslinden. Er is ook een ander beeld, waar de duivel een drie-eenhedsvorm aanneemt die over de hele wereld wil heersen.

Vraag aan de groep: Uit wie bestaat deze drie-eenheid?

(antwoord) De satan, de antichrist en het beest.

(toelichting) De duivel wordt vergeleken met een aap die altijd imiteert. Hier is sprake van imitatie van God de Vader door de satan; van Koning Jezus door de antichrist, en van de Heilige Geest door het beest. Er zijn in Openbaring nog veel meer van dit soort beelden.



11. Troongericht

Tijdens het Witte-Troongericht worden alle mensen op hun geloof en hun daden beoordeeld. Dit is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Zowel de doden uit het verleden als de op dat moment levende mensen worden geoordeeld.

Vraag aan de groep: Elke oudste legde iets aan de voeten van het Lam. Wat?

(antwoord) Een kroon.

(toelichting) Dit staat in Openbaring 4. Men gaat ervan uit dat de kronen staan voor goede werken of voor de mensen die bereikt zijn met het goede nieuws.

12. Hemel en aarde

De meest aannemelijke volgorde van de eindtijd is grote verdrukking, duizendjarig vrede-rijk en eeuwig leven in de hemel of op aarde.

Vraag aan de groep: De Bijbel is er heel duidelijk over dat er maar één weg is die leidt naar het eeuwige leven samen met God de Vader, Koning Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Wat zei Koning Jezus hierover in Johannes 14:6?

(antwoord) "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."