



6.03 Loofhuttenfeest

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is dat we de Bijbelse onderbouwing om het Loofhuttenfeest nu nog te vieren nagaan. En welke band had Jeshua de Messias met dit feest? Leer het door dit programma.

1a. In Leviticus 23:39-43 staat de opdracht om het Loofhuttenfeest te vieren:

"Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.

Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.

Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.

Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God."

De Dag van de Bazuinen is proclameren en Grote Verzoendag is ernstig. Wat voor soort feest is het Loofhuttenfeest dan?

(antwoord) Het Loofhuttenfeest is een tijd om je te verheugen.

2a. Een dak gemaakt van takken en bladeren hebben altijd nog openingen, zodat je er doorheen kunt kijken. Wat is de betekenis hiervan?

(antwoord) Dat zegt ons dat we een open wereldbeeld moeten houden als gelovigen. Het geeft je een wijde blik.

3a. In het Bijbelboek Prediker lees je hele nuchtere dingen over de tijdelijkheid van het bestaan en dat je niet te hoog van jezelf moet denken. Deze wordt altijd tijdens het Loofhuttenfeest gelezen. Waarom? Wat heeft dit met het Loofhuttenfeest te maken?

(antwoord) Het is een heel vrolijk feest, waarbij het Bijbelboek Prediker je erop wijst dat je niet al te moeilijk moet doen.



6.03 Loofhuttenfeest

4a. Als je niet vrolijk bent, hoe kan je dan een blij en vrolijk feest vieren?

(antwoord) Het vieren van de Bijbelse feesten is niet afhankelijk van je omstandigheden, maar het wordt door JHWH God, de Vader voorgeschreven. Het is dus een opdracht.

(toelichting) Hij vind het noodzakelijk voor je, dat je elk feest viert, omdat ieder feest een fundamentele les vertegenwoordigt die je geestelijk in topconditie brengt. Hij wil je geestelijk zien groeien. Daarvoor heeft Hij een kalender opgesteld die je moet volgen, want dan zal het je geestelijk goed vergaan en zul je alle omstandigheden aan kunnen.

5a. Tijdens het Loofhuttenfeest werd er water geput uit de bron van Siloam in Jeruzalem, onder aan de oude stad van David. Dit water werd vervolgens omhoog gedragen naar de top van de Tempelberg. Een hele ceremonie! Elke dag van het feest werden kruiken met water in een grote processie rond het tempelgebouw gedragen. Op de zevende dag zelfs zeven keer. Daarna werd het water over het altaar uitgegoten en brak er een vreugdevol gejuich uit. Men zong en danste.

In deze waterceremonie was Jeshua de Messias al op verborgen wijze aanwezig, want Hij is de Bron van levend water en de Bron van vreugde. Het is daarom ook vanzelfsprekend, dat Jeshua de Messias hier op aarde deze voorafschaduw van Hemzelf zichtbaar maakte tijdens het Loofhuttenfeest. Dit deed Hij in Johannes 7:37-38:

"En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."

Wat zegt Jeshua de Messias hier over zichzelf?

(antwoord) "Waar jullie van zingen en waar jullie over juichen, dat ben Ik. Ik ben de Bron van levend water. Wie in Mij gelooft en van dat water drinkt, zal nooit meer dorst hebben."

6a. De profeet Zacharia kondigde aan dat de Jeshua de Messias eenmaal Koning zal zijn over de hele aarde. Dat zal in vervulling gaan in het Vrederijk van de Messias. In Zacharia 14:16-17 zegt hij:

"Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen."

Hierin staat een hele duidelijke waarschuwing. Wat houdt die in?

(antwoord) Wie het Loofhuttenfeest niet wil vieren, zegt eigenlijk dat hij of zij het vleesgeworden Woord niet accepteert.

(toelichting) Dit is geen harde veroordeling, maar eerder een extra aansporing om juist wél op te trekken en wél het feest te vieren. Jeshua de Messias is de verborgen werkelijkheid van dit feest. Wie dit vleesgeworden Woord niet accepteert, kan het levende water van de Heilige Geest niet ontvangen, want de Geest wordt niet los van Jeshua de Messias verkocht. Zie ook de toelichting op vraag 5b.



6.03 Loofhuttenfeest

7a. Jeshua de Messias is gestorven en opgestaan. Dat gedenken we met Pesach Seder en Pesach. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort met het Wekenfeest. Op welk feest zal Hij dan geboren zijn? In ieder geval niet met kerstmis, want dat feest heeft een andere achtergrond. In de Bijbel komt dat feest niet voor en in de eerste drie eeuwen van de kerkgeschiedenis ook niet. Het is oorspronkelijk een paganistisch midwinterfeest. Toen het christendom de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk werd, kreeg het de betekenis van geboortefeest van Jeshua de Messias.

Op welk feest vieren we dan dat JHWH God, de Vader ons een hoopvolle Toekomst wil geven? Op welk feest zal dus de Redder van deze hoopvolle toekomst geboren zijn?

(antwoord) Op het Loofhuttenfeest.

8a. Het laatste Bijbelboek toont ons het einde der tijden wanneer de grote oogst wordt binnengehaald. Openbaring 14 vertelt hoe JHWH God, de Vader zijn engelen uitzendt om de sikkel te slaan in de oogst die rijp is geworden. Aan het einde van de oogst wordt er een maaltijd aangericht, het bruiloftsmaal van het Lam. Het Loofhuttenfeest grijpt vooruit op het einde van de oogst. De schare die niemand tellen kan verschijnt voor de troon van het Lam om in het nieuwe Jeruzalem het eeuwige oogstfeest te vieren. Het concept van "danken voor de oogst" is binnen de protestantse kerk wel bekend als een viering. Hoe heet die?

(antwoord) De Dankdag voor Gewas en Arbeid.

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden.)

9a. Wie dit feest wil vieren, kan net als de Joden zelf een loofhut bouwen door een partytent of een ander bouwwerk in de achtertuin, de garage of een sportzaal te zetten. Je woonkamer kun je ook als loofhut gebruiken. Je loofhut versier je met takken, vruchten en welke andere leuke versiering die je nog hebt.



Gedurende de hele week of tijdens een van de dagen in deze week van feestvieren, geef je dan aandacht aan de diverse thema's die met dit feest verbonden zijn. Je kunt de loofhut als een objectles zien en de link met Jeshua de Messias leggen. Hij is een zwak mens geworden en heeft zo al onze menselijke beperktheid op zich genomen. Wat wordt hier getekend?

(antwoord) Een loofhut.



6.03 Loofhuttenfeest

10a. Wat zullen de mensen van me denken als ik in de herfst enkele dagen ga kamperen om me te bezinnen?

(antwoord) Ze zullen enerzijds vinden dat je de Bijbel wel heel letterlijk neemt; anderzijds zullen ze het verstandig vinden dat je enkele dagen lang je bezig houdt met het voorbereiden en plannen van het komende jaar.

(toelichting) Iemand die zijn doelen duidelijk formuleert is erg wijs, zegt Hosea 14:10:

"Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt,

en zo verstandig dat hij ze kent?

De wegen van de HEERE zijn immers recht.

De rechtvaardigen zullen daarop wandelen,

maar de overtreders zullen erop struikelen."

11a. Paulus werd veroordeeld omdat hij zich aan de Wet van JHWH God, de Vader hield. Waar staat in de Bijbel dat we het Loofhuttenfeest niet meer moeten vieren?

(antwoord) Nergens, het wordt niet herroepen in het Nieuwe Testament. De gelovigen in Handelingen vierden gewoon de Bijbelse feesten.

(toelichting) De veroordeling van Paulus kun je lezen in Handelingen 21 vanaf vers 15.

12a. Jeshua de Messias verliet de heerlijke hemel om hier op aarde eerst als vluchteling en daarna als Redder op aarde te leven. Hij heeft onder ons gewoond zonder veel te bezitten. Hij kampeerde bij ons. Wil jij ook net als Hem hier op aarde leven en zijn voorbeeld volgen?

Jeshua de Messias vroeg al zijn discipelen in Mattheüs 19:21: "volg mij".