



6.02 Eindtijd

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is dat we je uitleggen hoe het zit met de eindtijd. Dit zullen we doen aan de hand van het perspectief dat Jeshua de Messias ons hierop geeft. Hij spreekt over de voortekenen die voorafgaan aan de grote verdrukking. De boodschap die Hij daarbij steeds herhaalt is: "wees waakzaam!" Niemand weet wanneer Hij terugkomt en het duizendjarig vreedelijk begint. Laat je dus niet afleiden of misleiden, want je wilt niet vertwijfeld achterblijven. Zie ook de toespraak over "Last days": <http://vimeo.com/11435084>

1b. In Mattheüs 24 legt Jeshua de Messias uit wat de voortekenen van de eindtijd zijn, dat er een tijd van grote verdrukking komt, en hoe zijn terugkomst (wederkomst) eruit zal zien. Welk ander Bijbelboek gaat specifiek over de eindtijd?

(antwoord) Openbaring.

2b. Jeshua de Messias noemt de satan in Johannes 12:31 "de vorst van deze wereld". De satan heerst over de aarde. Hoe is hij aan die macht gekomen?

(antwoord) JHWH God, de Vader staat het toe, terwijl mensen hem die autoriteit geven door te zondigen.

(toelichting) De enige macht die de satan bezit, heeft hij via de eigen keuzes van mensen en de mate waarin JHWH God, de Vader de satan zijn gang laat gaan. Je ziet bijvoorbeeld bij Job dat JHWH God, de Vader altijd de macht behoudt.

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team probeert te raden.)



3b. Waar kun je volgens het liplezen onze tijd, waarin de voortekenen van de eindtijd steeds zichtbaarder worden, mee vergelijken?

(antwoord) In verwachting.

(toelichting) In Mattheüs 24:8 zegt Jeshua de Messias: "Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën." Wij verwachten de terugkomst van Jeshua de Messias, net als een zwangere vrouw in verwachting is van een kind.

4b. Van welke van de drie opvattingen (begin, midden of eind) moet je uit gaan?

(antwoord) Het is verstandig om van het moeilijkste uit te gaan, dus "eind", dan valt het altijd mee. Maar neem ze alle drie mee in je beeldvorming.

(toelichting) Jeshua de Messias vergelijkt de eindtijd met weeën van een geboorte. Net als een zwangere vrouw ga je natuurlijk uit van een makkelijke bevalling, maar zonder zwartkijken is het verstandig dat je je voorbereidt op het slechtste. Dan houd je er rekening mee dat het ook moeilijk kan worden en je naar het ziekenhuis moet, of dat er complicaties optreden en het risicovol wordt.



6.02 Eindtijd

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden.)

5b. Jeshua de Messias wil zo ontzettend graag dat wij waakzaam zijn, dat Hij drie voorbeelden achter elkaar noemt. Wat zijn de andere twee voorbeelden die Hij gebruikt en die hier getekend worden?



(antwoord) Het andere team moet beide voorbeelden noemen:

1. Als de bladeren van de (vijgen)boom uitspruiten, is de zomer nabij.
2. Als je weet welke nacht een inbreker komt, blijf je wel wakker.

6b. Uit het verhaal van Esther kunnen we veel leren over hoe je met die verdrukking omgaat. Esther was een Joodse vrouw die aan het hof van de koning was. De hoogste dienaar van deze koning, had de plannen om alle joden uit te roeien al klaar, maar Esther en haar oom Mordechai zouden ervoor zorgen dat dit niet gebeuren zou. Omdat Mordechai niet zomaar het hof van de koning in kon lopen, werden hun boodschappen steeds overgebracht door de dienaressen van Esther. In Esther 4:13-16 staat:

"Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden: Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.

Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om."

Welke overlevingskansen had Esther wanneer ze niets deed, en welke kansen had ze wanneer ze wel wat deed?

(antwoord) Als ze niets deed, zou ze zeker omkomen. Als ze wel wat deed, zou ze nog steeds om kunnen komen, maar ook kunnen overleven en haar volk kunnen redden.

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets door verboden woord duidelijk maken, wat betekent: het antwoord beschrijven zonder het antwoord zelf te noemen. Het andere team probeert dit te raden.)



7b. We lezen dat in de tijd van Esther de Joden zich wapenden tegen de onderdrukking. Ze hadden twee sterke wapens waarmee ze vochten en ook de overwinning mee behaalden. Welke twee wapens worden hier beschreven?

(antwoord) Geloof en gebed.

(toelichting) Door onze geloofsmoed houden we elke dag stand. De Heilige Geest zal ons daarin sterken. Doordat wij bidden, vasten en weten welke beloften ons in de Bijbel gedaan worden, zijn we krachtig.



6.02 Eindtijd

8b. Ook in de tijd van Noach was de Wetsverachting groot. Wat gebeurt er als jij en jouw familie nog de enigen zijn die Bijbelgetrouw zijn?

(antwoord) Dan kom je alleen te staan en zullen de meeste mensen je niet meer liefhebben.

(toelichting) *Het wordt een koude bedoening en de Bijbelgetrouwe gelovigen kunnen geen kant meer op. Dat is één van de laatste weeën.*

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het andere team probeert te raden.)



9b. Als Jeshua de Messias uitlegt wat de grote verdrukking inhoudt, lijkt het erop alsof Hij daarmee wil zeggen: "Ik heb slecht nieuws en goed nieuws: het slechte nieuws is dat het een zware tijd wordt voor de gelovigen; het goede nieuws is dat het ook weer ophoudt". De korte en moeilijke tijd weegt voor hem niet op tegen de vreugde van het moment dat Hij terugkomt. Met welke gebeurtenis in het leven van mensen, die hier wordt uitgebeeld, kun je dit vergelijken?

(antwoord) De weeën en pijn bij de geboorte wegen niet op tegen het vreugdevolle moment dat je het kindje in je hand hebt en je samen als familie verder gaat.

(toelichting) *Op dezelfde manier moeten wij ook niet de nadruk leggen op hoe zwaar de grote verdrukking is, maar op hoe we uitzien naar het moment dat we Jeshua de Messias mogen zien; hem die we liefhebben met heel ons hart.*

10b. In Openbaring 20:1-6 staat:

"En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.

En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren."

Wanneer Jeshua de Messias terugkomt, neemt Hij terug wat de satan van hem genomen heeft: de heerschappij over de aarde. Wat gebeurt er vervolgens met de satan?

(antwoord) Die wordt gebonden.

(toelichting) Zie volgende pagina.



6.02 Eindtijd

[10b. toelichting] Aan het einde moet hij nog een korte tijd vrijgelaten worden. Openbaring 20:7-10 legt uit dat hij met een leger nog een slotoffensief uitvoert, maar dat dit leger in één keer verslonden wordt door het vuur van JHWH God, de Vader en dat de duivel dan voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel geworpen zal worden.

11b. De vraag of er een opname is vóór, tijdens of na de grote verdrukking, is in dit duizendjarig vrede-rijk niet meer aan de orde. De mensen die voor Jeshua de Messias hebben gekozen omdat Hij de enige Weg is, zijn nu bij Hem. Waar zijn de mensen die niet bij Jeshua de Messias willen horen en niet bij JHWH God, de Vader willen leven?

(antwoord) Naar de plaats waar ze zelf voor gekozen hebben: daar waar het licht van JHWH God, de Vader niet doorbreekt (de eeuwige duisternis).

(toelichting) Ze zijn voor eeuwig van JHWH God, de Vader gescheiden. Dat is een hel. Je krijgt waar je voor kiest. Wanneer je ervoor kiest om geen brandverzekering af te sluiten, ben je te laat wanneer je huis in rook opgaat.

12b. Na de 7.000 jaar sinds de Schepping is alles bewezen en heeft alles zijn functie gehad. Wat gebeurt er dan?

(antwoord) Alle gelovigen gaan met Jeshua de Messias mee naar de Vader in de hemel en zij zullen daarna voor altijd bij Jeshua de Messias zijn. Dan begint het echte leven pas.

(toelichting) In Openbaring 21:2-3 staat:

"En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn."

Slotvraag (beide teams): In één van zijn waarschuwingen om alert te zijn, legt Jeshua de Messias uit dat Hij de Bruidegom is, die onderweg is naar zijn bruiloftsfeest. De gelovigen vergelijkt Hij met tien meisjes die zijn gevraagd om iedereen hartelijk uit te nodigen voor het komende bruiloftsfeest en dan de Bruidegom feestelijk te verwelkomen met licht uit olielampen, dans en beurtzang. Maar de bruidegom laat op zich wachten en pas diep in de nacht blijkt Hij te komen. De meisjes sukkelen in slaap en de olie in hun lampjes raakt daardoor op. De vijf meisjes die geen reserveolie bij zich hebben, moeten olie halen en als ze vervolgens te laat zijn voor het feest, worden ze niet meer binnengelaten. Ben jij klaar om Jeshua de Messias te verwelkomen?

(antwoord) Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze of je meewerkt aan de voorbereidingen voor het bruiloftsfeest. Het is de opdracht van Jeshua de Messias dat je jouw wereld met je brandende olielamp op de hoogte brengt dat de Bruidegom eraan komt en ervoor te zorgen dat je Jeshua de Messias feestelijk ontvangt! Red een volk.

Voer nu met elkaar nog de opdracht uit, die in de bijlage van dit programma staat.