



## 6.02 Eindtijd

*Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)*

**Het doel** van dit programma is dat we je uitleggen hoe het zit met de eindtijd. Dit zullen we doen aan de hand van het perspectief dat Jeshua de Messias ons hierop geeft. Hij spreekt over de voortekenen die voorafgaan aan de grote verdrukking. De boodschap die Hij daarbij steeds herhaalt is: "wees waakzaam!" Niemand weet wanneer Hij terugkomt en het duizendjarig vreedelijk begint. Laat je dus niet afleiden of misleiden, want je wilt niet vertwijfeld achterblijven. Zie ook de toespraak over "Last days": <http://vimeo.com/11435084>

**1a. Als we spreken over de eindtijd, hebben we het ook wel over "de laatste dagen".  
Waarvan zijn dit de laatste dagen?**

(antwoord) Van de mensheid op aarde.

**2a. De Joodse jaartelling is begonnen toen Adam en Eva werden weggestuurd uit de hof van Eden. Jeshua de Messias is in deze telling waarschijnlijk in het jaar 3758 geboren. We zijn nu ruim 2.000 jaar verder en merken dat de eindtijd dichterbij komt, terwijl we ook in de buurt van het jaar 6000 komen. Openbaring 20 legt uit dat er daarna een vreedelijk komt, dat 1.000 jaar duurt. Waar vinden we in de Bijbel nog meer zo'n verdeling van 6:1?**

(antwoord) In de Schepping, waar JHWH God, de Vader 6 dagen werkt en 1 dag rust.

(toelichting) In Genesis 2:2-3 staat: "Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk."

In 2 Petrus 3:8 staat: "Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag."

**3a. In Mattheüs 24 noemt Jeshua de Messias tekenen van de eindtijd, zoals hongersnood, armoede, ziekten, natuurrampen en verwoesting. Waar zijn al deze voortekenen een consequentie van?**

(antwoord) Een wereld die lijdt onder het regime van de satan.



## 6.02 Eindtijd

### 4a. In Mattheüs 24:35-41 legt Jeshua de Messias aan zijn discipelen uit:

**"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.**

**Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.**

**Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal."**

**De uitleg van Jeshua de Messias over aannemen en achterlaten heeft geleid tot drie verschillende uitleggingen van de eindtijd. Sommige Bijbelgeleerden leggen uit dat er een "opname" is wanneer de verdrukking begint. Anderen zeggen dat dit na 3,5 jaar later gebeurt, wanneer in Jeruzalem de tekenen van verwoesting duidelijk zijn. Weer anderen zeggen dat het hier gaat over de wederkomst, nadat de gelovigen getest, beproefd, vervolgd en gedood zijn. Waarom legt Jeshua de Messias het zó uit, dat zijn uitspraken tweërlei te interpreteren zijn?**

(antwoord) Omdat Hij iets uitlegt dat groter is dan wij ooit kunnen bevatten.

*(toelichting) Het ligt eraan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Voor een mier is een koe enorm, terwijl dezelfde koe voor een overvliegende vogel slechts een klein stipje is en voor een mens daar qua grootte tussenin zit. Het gaat om dezelfde koe, maar hoe ernaar gekeken wordt, komt niet altijd direct met elkaar overeen.*

### 5a. Jeshua de Messias haalt Noach aan in relatie met de eindtijd. Ook Petrus maakt deze vergelijking in 1 Petrus 3:18-20:

**"Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige - dat is acht - mensen behouden werden door het water heen."**

#### **Waarop wacht JHWH God, de Vader in onze tijd?**

(antwoord) Totdat het evangelie over de hele wereld gepreekt is, zodat iedereen de kans heeft gehad het offer van Jeshua de Messias aan te nemen. Hij is voor onze zonden aan het hout gestorven en kan ons door zijn bloed vrijkopen.

*(toelichting) In Mattheüs 24:14 staat: "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen."*



## 6.02 Eindtijd

### 6a. Jeshua de Messias legt in Mattheüs 24:21-22 uit:

**"Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden."**

**Dit zijn de laatste 7 jaar voordat Jeshua de Messias terugkomt en het duizendjarig vreedrijk begint, wanneer de satan op het hoogtepunt van zijn macht is, omdat de zonde nóg meer toeneemt. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de satan die zijn regime niet wil beëindigen, maar juist de volle heerschappij wil.**

**Een van de duidelijkste voortekenen van de eindtijd is dat de wereldbevolking op alle niveaus meer en meer geregeerd wordt door boze machten, die ook steeds actiever worden. In veel landen worden gelovigen al verdrukt onder totalitaire regimes, waar een dictator aan het hoofd staat. De grote verdrukking begint als er een wereldwijd totalitair regime komt. We worden dan verboden ons geloof openlijk te belijden en het over te dragen aan onze kinderen. In Openbaring wordt gesproken over drie hoofdpersonen die dan de leiding hebben. Hoe heten zij?**

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. De antichrist (de draak)
2. Het beest
3. De valse profeet

**7a. Als je in de eindtijd je geloof niet meer openlijk mag belijden, kun je ook niet meer samenkomen met andere gelovigen in een kerkgebouw. Voorgangers worden opgepakt. Dan moeten we terug als families in onze huizen en van daaruit ons licht laten schijnen naar de wereld om ons heen. De opdracht ligt bij jou om als priester van jouw huis zelf verantwoording te dragen. Welke keus moet jouw familie net als Esther maken?**

(antwoord) Jouw huis, jouw familie, krijgt de keus tussen een kans om te zegevieren door te strijden, of om zeker te verliezen door niet te strijden.

**8a. Naast verdrukking vanuit de overheden, zullen er ook valse profeten of huichelaars zijn. Dit zijn namaakchristenen, die infiltreren bij de gelovigen die nog in het geheim samenkomen, en hen van het geloof af proberen te krijgen. In Mattheüs 24:11-12 (NBG) zegt Jeshua de Messias daarover: "En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen." Dat Jeshua de Messias hier direct Wetsverachting noemt nadat hij over valse profeten spreekt, is geen toeval. Wat hebben deze twee met elkaar te maken?**

(antwoord) De beste manier voor een valse profeet om gelovigen gek te maken, is door te zorgen dat zij het Woord en de Wet van JHWH God, de Vader niet meer letterlijk nemen en water bij de wijn gaan doen, en dan is het wetsverachting.

*(toelichting) Valse profeten en huichelaars moeten heel gericht gestopt worden. Als mensen dingen zeggen als: "Daar heb ik zo mijn eigen gedachten over", dan moet je oppassen, want als een groep Bijbelgetrouwe gelovigen een groep Wetsverachtende gelovigen wordt, verkilt hun liefde gauw en houden ze op hun wereld met het evangelie van Jeshua de Messias te bereiken.*



## 6.02 Eindtijd

### 9a. Waarom duurt de grote verdrukking precies 7 jaar?

(antwoord) JHWH God, de Vader grijpt in en beëindigt het op zijn moment, terwille van alle gelovigen die er dan nog zijn.

(toelichting) *Dit legt Jeshua de Messias uit in Mattheüs 24:22: "En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden."*

### 10a. In Mattheüs 24:26-30 maakt Jeshua de Messias duidelijk waarom we reikhalzend mogen uitzien naar de dag waarop Hij terugkomt:

**"Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.**

**En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.**

**En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuïngeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan."**

**Jeshua de Messias vergelijkt hier eigenlijk zijn "tweede komst" met zijn "eerste komst" zo'n 2.000 jaar geleden. De eerste keer kwam Hij heel onopvallend; de tweede keer doet Hij precies het tegenovergestelde. Noem twee voorbeelden die Jeshua de Messias hier noemt en die je kunt vergelijken met zijn eerste komst.**

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het andere team moet hier twee van noemen:

- De eerste keer kwam Hij in een stal. De tweede keer komt Hij juist niet in een binnenkamer, maar in het openbaar.
- De eerste keer trok zijn komst alleen een paar herders en wijzen. De tweede keer komt iedereen eropaf, als gieren naar een dood lichaam.
- De eerste keer kwam Hij als de Zoon des mensen door geboren te worden als baby. De tweede keer komt Hij als de Zoon des mensen met grote kracht en heerlijkheid, terwijl Hij de engelen aanvoert. Dan zullen allen Hem zien zoals Hij is.
- De eerste keer verscheen er één ster aan de hemel. De tweede keer vallen alle sterren van de hemel en verschijnt het teken van de Zoon des mensen.
- De eerste keer was zijn komst gericht op Israël. De tweede keer zal zijn komst op de hele wereld gericht zijn. (Met andere woorden: De eerste keer voelde de koning van Israël zich bedreigd. De tweede keer zal de vorst over de aarde zich bedreigd voelen.)
- De eerste keer was er een groot hemels leger dat JHWH God, de Vader lof zei. De tweede keer zal een engelenleger onder luid bazuïngeschal naar alle windstreken gaan.



## 6.02 Eindtijd

**11a. Jeshua de Messias stelt als heerser meteen orde op zaken. Hij brengt ons in het duizendjarig vreedrijk in de situatie zoals JHWH God, de Vader die bedoeld had, toen Hij alles schiep. Noem een voorbeeld van wat Hij zal veranderen.**

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het andere team moet hier één van noemen:

- Wij worden hersteld en genezen. We zullen nooit meer ziek zijn.
- Dieren leven in harmonie en slachten elkaar niet meer. (De leeuw ligt naast het lam, een kind speelt met de eieren van een slang.)
- Er zal absolute vrede heersen; een blijvende Sabbatsrust.
- De mens zal niet meer door de satan verleid kunnen worden tot zonde in die duizend jaar.

**12a. Wat wil Jeshua de Messias met die 1.000 jaar in het vreedrijk laten zien?**

(antwoord) Hoe de aarde ook schoon en gezond kon zijn en hoe het in harmonie, vrede en recht bestuurd had kunnen worden, als de duivel de zaak niet bestolen en bedrogen had.

**Slotvraag (beide teams): In één van zijn waarschuwingen om alert te zijn, legt Jeshua de Messias uit dat Hij de Bruidegom is, die onderweg is naar zijn bruiloftsfeest. De gelovigen vergelijkt Hij met tien meisjes die zijn gevraagd om iedereen hartelijk uit te nodigen voor het komende bruiloftsfeest en dan de Bruidegom feestelijk te verwelkomen met licht uit olielampen, dans en beurtzang. Maar de bruidegom laat op zich wachten en pas diep in de nacht blijkt Hij te komen. De meisjes sukkelen in slaap en de olie in hun lampjes raakt daardoor op. De vijf meisjes die geen reserveolie bij zich hebben, moeten olie halen en als ze vervolgens te laat zijn voor het feest, worden ze niet meer binnengelaten. Ben jij klaar om Jeshua de Messias te verwelkomen?**

(antwoord) Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze of je meewerkt aan de voorbereidingen voor het bruiloftsfeest. Het is de opdracht van Jeshua de Messias dat je jouw wereld met je brandende olielamp op de hoogte brengt dat de Bruidegom eraan komt en ervoor te zorgen dat je Jeshua de Messias feestelijk ontvangt! Red een volk.

**Voer nu met elkaar nog de opdracht uit, die in de bijlage van dit programma staat.**