



## 5.04 Grote Verzoendag

*Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)*

*Het doel van dit programma is dat we je uitleggen wat heilig leven inhoudt. Dit moeilijke thema wordt overschaduwd door veel valse opvattingen. Gelovigen verwarren genade met heiliging. Hierdoor worden regels die gelden voor je redding ten onrechte toegepast op je heiliging. We gebruiken als uitgangspunt de gelijkenis van Jeshua de Messias over de man die voor het feestmaal werd uitgenodigd en later weer buiten gezet werd. Hij was binnengelaten en werd vervolgens weer buitengesloten. Zijn heiliging was niet voor elkaar. De bijnaam van dit programma is "de tweede schoonmaakbeurt".*

### **1b. In Mattheüs 22:11-14 maakt Jeshua de Messias de gelijkenis als volgt af:**

**"Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren."**

**Wat moet je ervoor doen om er ook direct weer uitgesmeten te worden?**

(antwoord) Niets.

*(toelichting) Als je beslist, "de Heer moet me maar nemen zoals ik ben", vergis je je.*

### **2b. Als je in de ogen van JHWH God, de Vader heilig bent, wat vindt de rest van jouw wereld daar dan van?**

(antwoord) Een heilig boontje, maar daar zit je niet mee.

*(toelichting) In Romeinen 12:2 staat: "En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is."*

### **3b. Hoe snel nadat je bekeerd bent en JHWH God, de Vader toestaat zijn plan in je leven uit te voeren, ben je geheiligd?**

(antwoord) Meteen.

*(toelichting) Dit staat in Hebrëeën 10:10: "Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht."*

### **4b. De Bijbel noemt nog een andere belangrijke persoon voor onze heiliging: de pleitbezorger. Dat is iemand die namens ons bij JHWH God, de Vader smeekt en voorbede doet voor de redding van mensen. Bij de Joden was dit elk jaar op Grote Verzoendag de hogepriester. Wie is voor ons de Hogepriester en pleitbezorger?**

(antwoord) Jeshua de Messias.

*(toelichting) Dit staat in Hebrëeën 6:20: "Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid."*



## 5.04 Grote Verzoendag

5b. In 1 Tessalonicenzen 4:1-8 staat:

"Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus.

Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging.

Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven."

**Wat doe je effectief als je niet heilig leeft?**

(antwoord) Dan verwerp je JHWH God, de Vader.

(toelichting) *Dan leef je gescheiden van Hem en kan de Heilige Geest ook niet meer in en door je werken.*

**6b. Wat kan JHWH God, de Vader aan jouw onheiligheid doen?**

(antwoord) Eigenlijk helemaal niets.

**7b. Waarom zijn die tien dagen zo ernstig?**

(antwoord) Tijdens deze tien dagen besef je: als JHWH God, de Vader ons niet zou aannemen wanneer we berouw hebben, dan is onze toekomst verspeeld en ons lot onzeker. Je hebt het niet in de hand of JHWH God, de Vader bereid is je te vergeven en weer een jaar met je verder te gaan. Die beslissing is uitsluitend aan Hem. Het is dus een kwestie van leven of dood!

*(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden.)*

**8b. Toen de tempel er nog stond, werd er op Grote Verzoendag één bokje geslacht. Een ander bokje kreeg een bolletje gekleurde wol aan zijn horens bevestigd, dat symbool staat voor onze zonden. Daarna werd het de woestijn in gezonden. Dit was dus de "zondebok"; de gezonden bok. Hiermee werd uitgebeeld wat in Psalm 103:12 staat: "Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen [zonden] van ons gedaan." De overlevering vertelt ons dat de bok nooit terugkwam uit de woestijn, behalve één keer: dat was in het jaar dat Jeshua de Messias voor onze zonden aan de paal stierf. Welke kleur had het bolletje wol dat symbool stond voor onze zonden volgens de tekening?**

(antwoord) Rood.





## 5.04 Grote Verzoendag

9b. In vraag 1a en 1b hebben we de gelijkenis gelezen over het Koninkrijk van de hemel. Overal vandaan werden mensen uitgenodigd voor een bruiloftsfeest. Iedereen ging mooi gekleed, behalve één man. De koning sprak hem aan en vroeg: "Hé vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt?" Wat was het antwoord van de man? Kies uit:



- a. "U moet me maar nemen zoals ik ben"
- b. "Niemand is volmaakt"
- c. Hij stond met z'n mond vol tanden
- d. "Ja heer, ik ben nu toch al binnen?"

(antwoord) Het juiste antwoord is "c. Hij stond met z'n mond vol tanden".

10b. In Mattheüs 5:48 (vraag 2a) staat de opdracht "wees volmaakt", juist omdat je dan kunt blijven in de troonzaal van je hemelse Vader die volmaakt is. Hoe kun je jouw eigen heiligheid meten?

(antwoord) Door zelfbeproeving.

*(toelichting) In 1 Korinthe 11:28 staat bijvoorbeeld: "Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker." En in 2 Korinthe 13:5 staat: "Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent." De Koning beoordeelt daarna op het feest of jij voldoende heilig bent.*

11b. In vraag 1a en 1b lazen we de gelijkenis van de man die op het feest was, maar er weer uit werd gegooid. Wat had deze man moeten doen?

(antwoord) Hij had zich moeten inspannen om aan de heiligheidseis van de koning te voldoen.

*(toelichting) Net als de priesters in de tempel onderga je dagelijks een reinigingsritueel, je leeft vol goede daden, je neemt geen deel aan de onreinheid van de wereld en je voert nauwgezet de opdrachten van Jeshua de Messias uit.*

12b. Jom Kipoer (Grote Verzoendag) is hét feest bij uitstek om stil te staan bij je heiliging en bij de wetenschap dat Jeshua de Messias en de Hogepriester dan voor ons bidt. Waar kun je nu met elkaar zelf voor bidden?

(antwoord) Ieders laatste beetje heiligheid; de tweede schoonmaakbeurt.