



5.04 Grote Verzoendag

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is dat we je uitleggen wat heilig leven inhoudt. Dit moeilijke thema wordt overschaduwd door veel valse opvattingen. Gelovigen verwarren genade met heiliging. Hierdoor worden regels die gelden voor je redding ten onrechte toegepast op je heiliging. We gebruiken als uitgangspunt de gelijkenis van Jeshua de Messias over de man die voor het feestmaal werd uitgenodigd en later weer buiten gezet werd. Hij was binnengelaten en werd vervolgens weer buitengesloten. Zijn heiliging was niet voor elkaar. De bijnaam van dit programma is "de tweede schoonmaakbeurt".

1a. In Mattheüs 22:1-10 staat:

"En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei:

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen.

Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.

Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftsmaal werd gevuld met gasten."

Wat moesten de mensen die op het feest waren doen om deel te mogen nemen?

(antwoord) Niets; allen waren uitgenodigd. Ze kregen de uitnodiging van de koning.

2a. In Mattheüs 5:48 staat: "Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is." Wat betekent hier 'volmaakt'?

(antwoord) In de ogen van JHWH God, de Vader perfect.



5.04 Grote Verzoendag

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets door verboden woord duidelijk maken, wat betekent: het antwoord beschrijven zonder het antwoord zelf te noemen. Het andere team probeert dit te raden.)



3a. Wie heilig is, is anders; in de ogen van JHWH God, de Vader volmaakt. We zijn apart gezet om het plan dat JHWH God, de Vader met ons leven heeft uit te voeren, zoals in 2 Timotheüs 2:21 staat: "Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt." Hoe heet het, volgens de beschrijving, als je je doel mist?

(antwoord) Zonde.

4a. Gelukkig heeft Jeshua de Messias ons ook de Heilige Geest geschonken. Op welke manier helpt de Heilige Geest ons om geheiligd te leven?

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het andere team hoeft maar één antwoord te geven:

- De Heilige Geest wijst op zonde, waardoor we bewust worden van wat we fout doen en het daarna niet weer doen.
- De Heilige Geest leidt ons de juiste weg.
- De Heilige Geest geeft kracht om te overwinnen.

(toelichting) Dit staat in de volgende Bijbelteksten:

- Johannes 16:8: "En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel."
- Galaten 5:16: "Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen."
- Markus 16:17-18: "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."

5a. Bij wie ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor ieders heiligheid? Kies uit:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a. JHWH God, de Vader | d. De voorganger |
| b. Jeshua de Messias | e. Kerkleiders (oudsten) |
| c. De Heilige Geest | f. Jezelf |



(antwoord) Het juiste antwoord is: "f. Jezelf".



5.04 Grote Verzoendag

6a. Leg in eigen woorden uit wat in de volgende tekst uit 1 Petrus 1:13-15 wordt bedoeld:

"Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel."

(antwoord) Dat je moet oppassen dat je niet toegeeft aan onheiligheid.

7a. Na de Dag van de Bazuinen beginnen de tien dagen van berouw en inkeer, ook wel de "tien vreselijke dagen" genoemd. De afronding daarvan is Grote Verzoendag. Waarover heb je berouw en moet je over tot inkeer komen?

(antwoord) Onheilige dingen.

8a. Als je vies bent neem je een douche. Je bent dan weer schoon. Al snel daarna wordt je weer vies. Je hebt dan een tweede schoonmaakbeurt nodig om schoon te blijven. Je hebt dus een eerste douchebeurt en een tweede schoonmaakbeurt nodig.

Zo is het ook op Grote Verzoendag. Die dag heet in het Hebreeuws "Jom Kipoer". Het Hebreeuwse woord voor verzoening is "kipoer", dat van het werkwoord "kafàr" komt, dat "verzoenen", "boete doen" of "bedekken" betekent.

Op Grote Verzoendag moesten de Israëlieten twee geitenbokjes offeren. Het bloed van het eerste bokje dat geslacht werd bedekte de zonde die tussen JHWH God, de Vader en de mensen in stond, waardoor JHWH God, de Vader door dit bloedoffer van het eerste bokje onze zonden kon vergeven.

Het tweede bokje werd de woestijn ingejaagd om daar in de eenzaamheid te sterven. Dit is een beeld van de zondelast waar we later nog mee afrekenen, zoals we bij onze heiliging de zonde die ons later aankleeft alsnog moeten afwassen.

Hoe heet dit tweede geitenbokje? (Het is een bekend Nederlands begrip.)

(antwoord) De zondebok.

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets door verboden woord duidelijk maken, wat betekent: het antwoord beschrijven zonder het antwoord zelf te noemen. Het andere team probeert dit te raden.)



9a. De wol verkleurde vervolgens naar een bepaalde andere kleur. Daardoor wisten de joden: we zijn dit jaar ook weer vergeven. Deze kleur staat voor onze heiligheid en heeft alles te maken met het offer van Jeshua de Messias. Zo legt 1 Johannes 4:9-10 uit:

"Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden."

[Vervolg op de volgende pagina]



5.04 Grote Verzoendag

[9a. Vervolg]

Waar is deze kleur, volgens de beschrijving, mee te vergelijken?

(antwoord) Sneeuw.

(toelichting) Hierover gaat Jesaja 1:18: "Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol."

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het andere team probeert te raden.)



10a. Hoe werd de man er volgens de pantomime uitgegooid en waar kwam de man volgens de pantomime terecht?

(antwoord) Het andere team moet beide punten correct raden:

1. Hij werd aan handen en voeten gebonden.
2. Hij belandde in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.

11a. We hebben de opdracht gekregen volmaakt te zijn, maar we hebben net gezien dat ons dat nooit voor de volle 100% lukt. Volgens de criteria van de heilige JHWH God, de Vader van Jeshua de Messias, moet iedereen tóch 100% heilig zijn om met hem in contact te kunnen zijn. Op Grote Verzoendag bidt de Hogepriester tot de heilige JHWH God, de Rechter, ter compensatie van het onheilige, ontbrekende deel bij ons. Als we het op jou persoonlijk betrekken, hoe bereik je dan die 100% heiligheid?

(antwoord) Als je aan jouw kant je uiterste best gedaan hebt om heilig te zijn, krijg je het laatste beetje heiligheid erbij. Je bent nu volmaakt, een heilige.

12a. In 1 Petrus 2:9 staat: "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht."

Als je alles gedaan hebt om heilig te zijn en alles in orde gemaakt hebt wat je in orde moet maken, ga dan nu die plaats ook daadwerkelijk innemen en ga op een rij zitten van volmaakte heiligen.

(antwoord) Het team dat de vraag stelt beslist of het klopt.