



4.11 Manifest

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is dat we het India-manifest voor Bijbelgetrouwe gelovigen en de nieuwtestamentische gemeente in zijn geheel behandelen. Deze is door Victor Choudhrie samengesteld. We zullen dit keer minder dan de gebruikelijke 24 vragen hebben, omdat we de tekst en inhoud van het manifest inhoudelijk niet willen beïnvloeden.

We moedigen je aan om thuis de tijd te nemen de volgende video te kijken, om bemoedigd te worden en een indruk van de omvang van deze huisfeestbeweging te krijgen: youtu.be/wQ63v5V5DuI. Hieruit zijn twee belangrijke conclusies te trekken:

1. We zijn niet een kleine groep maar onderdeel van een wereldwijde grassroots-beweging.
2. De Heilige Geest leert mensen aan andere uiteinden van de wereld die geen contact met elkaar hebben de identieke Bijbelstudie.

1a. Wat zijn de 3 belangrijkste zaken waar Bijbelgetrouwe gelovigen voor moeten zorgen?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. De grootst mogelijke eer geven aan de drie-enige God; JHWH God, de Vader, de Zoon Jeshua de Messias en de Heilige Geest; de God van Abraham, Isaäk en Jacob
2. De wil van Jeshua de Messias doen
3. Het Koninkrijk van Jeshua de Messias bouwen

2a. Wat zijn we hierdoor met elkaar volgens 1 Korintiërs 12:13 en Galaten 3:28?

(antwoord) Eén in de Messias en met elkaar.

3a. In welke drie groepen verdelen we de Bijbelgetrouwe gelovigen?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

- Kinderen van God
- Zonen en dochters
- Geestelijk volwassenen

(toelichting) De fase van een kind van God begint met de wedergeboorte, waarop de doop en de vervulling met de Heilige Geest volgt. De zonen en dochters richten zich op discipelschap en het vinden van hun geestelijke identiteit. Geestelijk volwassenen voeren hun bediening uit en kunnen tot oudsten aangesteld worden om de gemeente te bouwen.



4a. Welke vier doelstellingen heeft de gemeente?

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

1. Evangelisatie: de volheid van JHWH God, de Vader bekend maken
2. Lofprijzen en aanbidding: de eenheid van de gelovigen tonen
3. Leerhuis: de wijsheid van JHWH God, de Vader bekend maken
4. Diaconie / weerspiegelen / laten zien: de heerlijkheid van JHWH God, de Vader bekend maken

(toelichting) De bijbehorende Bijbelteksten zijn:

1. Efeziërs 1:23
2. Efeziërs 2:22 en 4:3
3. Efeziërs 3:9-10
4. Efeziërs 3:21

5a. Op welke drie manieren kunnen gemeenten gestart worden?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Door de bediening van een apostel
2. Door een aangestelde oudste die naast zijn werk een huisgemeente leidt
3. Door een aangestelde oudste die, nadat hij is toegerust op de Bijbelse feesten, buiten zijn woonplaats aan de slag gaat

6a. De inheemse plaatselijke gemeenten op nieuwtestamentische grondslag zijn autonoom. Welke drie zaken regelt een gemeente zelf?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. De evangelisatie wordt door de gemeenteleden uitgevoerd
2. De financiën worden door de gemeenteleden zelf opgebracht
3. Het bestuur bestaat uit oudsten die uit hun midden zijn aangesteld en ingezegend door het apostelteam

7a. Wat doet het apostelteam?

(antwoord) Het roept de oudsten bij elkaar, geeft leiding aan de broederschap en belegt de gebedstijden.

8a. Wat is bij het uitnodigen van mensen het gebod dat voor alle gelovigen geldt?

(antwoord) Gastvrijheid.



9a. De samenkomsten verlopen niet volgens een vaste liturgie. In alles wordt altijd de wil van Jeshua de Messias gezocht en alleen zijn wil wordt vervolgens uitgevoerd. Noem vier ingrediënten die onderdeel van het programma kunnen zijn.

(antwoord) Het andere team moet hier vier punten van noemen:

- Aanbidding en inheemse lofprijsmuziek
- Getuigenissen
- Aanbidding in heilige feestdos (Psalm 96:9) met liederen of Bijbelverzen
- Vermaningen vóór het avondmaal om op te roepen tot heiligheid
- De maaltijd van de Heer (1 Korintiërs 11:24) in het midden van de ruimte
- Voorbede
- Onderwijs door enkele sprekers, die na gezamenlijk gebed overeengekomen zijn wat de woorden van JHWH God, de Vader voor deze samenkomst moeten zijn en wie deze woorden zal brengen
- Aanbidding met de mogelijkheid om gaven te geven (2 Korintiërs 9:6-7)

(toelichting) Ten aanzien van het onderwijs: niemand weet van tevoren wie zal spreken. Het is een uitzondering wanneer een gastspreeker met een speciaal thema wordt uitgenodigd;

10a. Optochten, liefdemaaltijden (Handelingen 2 en 1 Korintiërs 11), huisfeesten en de (inter)nationale Bijbelse feesten worden regelmatig en volgens de Bijbelse kalender georganiseerd. Deze evenementen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Tijdens de samenkomsten van de gemeente en tijdens de huisfeesten is er ook volop aandacht voor de kinderen en de tieners.

Wat zijn de drie uitgangspunten voor het leven van Bijbelgetrouwe gelovigen in de nieuwtestamentische gemeenten die onze drijfveer vormen?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. De Vreze des Heren; een diep ontzag voor, en een gehoorzaamheid aan Jeshua de Messias
2. De prediking van de aan de paal genagelde en opgestane Jeshua de Messias
3. De bewogenheid voor zielen in nood die redding nodig hebben; onze constante motivatie voor wereldevangelisatie