



## 4.08 Eenheid

*Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)*

**Het doel** van dit programma is om je bewust te maken dat het belangrijk is om aan eenheid te werken, maar eenheid niet tegen elke prijs bereikt kan worden. Eenheid is geen gevoel; het is een keus. Je kunt niet zeggen: "ik bid voor meer eenheid". Maar wel: "ik werk mee aan meer eenheid". Eenheid is een daad en een hartsgesteldheid: het tegenovergestelde van onenigheid of tweedracht.

*Jeshua de Messias waarschuwde, dat na zijn vertrek wolven in schaapskleren zouden komen om de kudde aan te vallen en te verslinden. Deze wolven staan symbool voor valse leringen. Na zijn hemelvaart kwamen die wolven meteen. Vele gelovigen zijn in een wolvennest opgegroeid, zoals een mensenkind dat te midden van een roedel wolven is opgegroeid. De wolf heeft het kind liefdevol verzorgd en gezoogd, en het kind denkt dat de wolf zijn moeder is. Wanneer het kind ontdekt dat hijzelf geen wolf is, kan hij bijna niet meer als een mens rechtop lopen en bij zijn moeder weggaan.*

*Dankzij het internet is enorm veel informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn de gelovigen beter geïnformeerd en weten nu dat er vele zaken zijn die niet kloppen. Hun wolvenafkomst schokt ze, maar ze kunnen de eenheid met de valse leer van de wolven niet achter zich laten. Het proces om daarvan te ontgiften duurt meestal vele jaren. Daarin leg je de valse leringen van je christelijke opvoeding terzijde en keer je terug naar het originele Bijbelse geloof. Binnen het Huisfeest Netwerk noemen we ons bewust geen "christenen" meer, omdat dit teveel slaat op de valse leringen en invloeden van de wolf. Wij noemen ons zoals de gelovigen zich in de tijd van Handelingen noemden, namelijk: "mensen van de Weg" (zie Handelingen 9:2).*

**1a. Eenheid betekent dat je niet verdeeld bent. JHWH God, de Vader draagt ons op, om eenheid te hebben onder de gelovigen. Maar daarvoor moet je eerst voor jezelf een paar stappen hebben doorlopen zodat je sterk staat. Noem twee zaken die je moet hebben vastgesteld voordat je met anderen eenheid kunt bewerken.**

(antwoord) Het andere team moet hier twee punten van noemen:

- Je geestelijke herkomst
- Je status
- Je thuisgemeente
- Je geloofsbrieven bekendmaken

*(toelichting) Je begint met je voor te stellen: wie ben je en wie zijn je geestelijke ouders? Zo was het ook met Jeshua de Messias. Aan het begin van zijn actieve dienst hier op aarde sprak JHWH God, de Vader vanuit de hemel: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!" (Mattheüs 3:17b).*



## 4.08 Eenheid

**2a. Vooraf moet ook duidelijk zijn welke geloofshelden achter je staan, in wiens team en in welke stam je zit, en wat jouw fundament is. In Efeze 2:19-20 staat:**

**"Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is."**

**Wanneer er door de apostelen en profeten een fundament is gelegd voor jouw geloofsleven en je ze dankbaar bent, waarom moet de eer dan toch altijd naar JHWH God, de Vader gaan?** (antwoord) Omdat ook de apostelen en profeten dienaren van Hem zijn, en de onderverdeling in welke mensen de eer krijgen nog altijd eenheid in de weg zou staan.

(toelichting) In 1 Korinthe 3:2-6 staat:

*"Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk? Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien."*

**3a. Nu je aan jouw kant de officiële protocollen hebt doorlopen, kunnen we beginnen om samen aan eenheid te werken. Daarvoor begin je met het zoeken naar de gezamenlijke uitgangspunten. Welke zeven uitgangspunten of fundamenten staan centraal?**

(antwoord) Het andere team moet alle zeven punten noemen:

1. Bekering
2. Doop
3. Doop in en vervulling met de Heilige Geest
4. Evangelisatie en diaconie
5. Heiliging
6. Toekomstplanning
7. Vanuit de rust vanuit jouw huis jouw wereld bereiken

**4a. Evangelisatie roept ons ook op tot eenheid, omdat onze eenheid ons getuigenis versterkt. Op dezelfde manier ondergraaft een gebrek aan eenheid het evangelie van de verzoening. Noem een voorbeeld waarin onenigheid het evangelie schade toebrengt.**

(antwoord) Een mogelijk voorbeeld is: conflicten tussen christenen die lid zijn van de KKK en leden van gekleurde kerkgenootschappen.



## 4.08 Eenheid

### 5a. Wij verplichten ons ertoe, een diepere eenheid in waarheid, aanbidding, heiliging en opdracht te zoeken. Hoe moeten we daarvoor te werk gaan?

(antwoord) Zoals de gelovigen in Berea dat deden: gezamenlijk de Bijbelse feiten onderzoeken. (toelichting) *In Handelingen 17:11 staat over de gelovigen in Berea: "En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren." Samen zoeken is heel leerzaam. Dat is alleen mogelijk als je dezelfde zeven fundamente als uitgangspunt hebt. Daarvoor moet de Bijbel diepgaand onderzocht worden, en is het daarbij ook belangrijk de juiste vertaling te hebben en de juiste context te kennen.*

### 6a. Wij belijden dat ons getuigenis vaak door zondig individualisme en onnodige overlapping geschaad is. Het wordt ook wel aangeduid met het spreekwoord: "vissen in andermans vijver". Noem hier een voorbeeld van.

(antwoord) Het bekendste voorbeeld is "churchhoppen". Wanneer een kerkganger niet tevreden is, skipt deze naar een andere, "betere" kerk of organisatie.

(toelichting) *Churchhoppen heeft niets met de leiding van de Heilige Geest te maken, maar is een vorm van geestelijk winkelen. We horen bij onze geestelijke vaders. Onze geloofsbrieven horen 100% Bijbelgetrouw te zijn zoals in de hymne "Give me that old-time religion". Daarvoor moeten we terug naar de oorspronkelijke Bijbelteksten en als we de brontekst niet kunnen lezen, de meest zuivere vertalingen.*

*Het is een regelrechte ramp dat wolf ook Bijbelvertalingen heeft kunnen vervalsen en verdraaien met zijn duivelse invloeden van leugen en bedrog. Juist daarom moeten we zo vaak teruggrijpen naar andere vertalingen. De meeste Bijbelvertalingen zitten vol met Griekse afgoderij en satanische leugens, die ook in nieuwere vertalingen vaak uit religieuze overwegingen in stand worden gehouden. Bijvoorbeeld, de "executiepaal" (zonder dwarsbalk) waaraan Jeshua de Messias werd geslagen wordt nog altijd vertaald met "kruis", wat een afgodsbeeld is. En doordat de Bijbelse kalender een maankalender is en de westerse kalender uit verering voor de zonnegod een zonnekalender is, zijn velen gaan denken dat de Sabbat op zondag valt in plaats van tussen vrijdagavond en zaterdagavond.*

### 7a. Hoe weet je, of je met een broeder óf met een onruststoker te maken hebt?

(antwoord) Het gaat hier om woorden en daden. Vraag de persoon om verantwoording af te leggen van de hoop die in hem of haar leeft, en of dat overeenkomt met wat hij of zij doet. (toelichting) *Zie ook 1 Petrus 3:15.*

### 8a. Paulus roept ons in Efeze 4:3-4 op, om ons "te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping." Waar vergelijkt hij ons gelovigen mee, waardoor het mogelijk is om die eenheid te bereiken?

(antwoord) Leden van één lichaam, het lichaam van Jeshua de Messias.



## 4.08 Eenheid

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team probeert te raden.)



**9a. Jeshua de Messias bidt in het hogepriesterlijke gebed voor onze eenheid, als een onderdeel van onze heiligheid. Dit gebed staat in Johannes 17:11-23 en hier zullen we ook in de volgende vragen nog op terugkomen:**

**"En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.**

**Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.**

**Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.**

**Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.**

**En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.**

**En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad."**

**In dit gebed zien we dat liefde en eenheid hand in hand gaan. Wat is volgens het liplezen het tegenovergestelde van liefde en eenheid?**

(antwoord) Haat en partijdigheid.

**10a. In het hogepriesterlijke gebed bidt Jeshua de Messias: "Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." Welk gevaar vormen de wereld en de boze voor de gelovigen?**

(antwoord) Dat de onderlinge eenheid en liefde verkilt, omdat de wetteloosheid toeneemt.

(toelichting) Dit zegt Jeshua de Messias in Mattheüs 24:12.



## 4.08 Eenheid

**11a. In deze tijd proberen de Verenigde Naties niet alleen landen, maar ook alle geloofsrichtingen vrede met elkaar te laten sluiten. Hiertoe beleggen ze internationale eenheidsconferenties en zetten de geestelijke leiders aan tot gezamenlijk overleg gebaseerd op wederzijds respect. Waar leidt dit toe?**

(antwoord) Een eenheidskerk vol vreemde goden, waar JHWH God, de Vader het niet alleen voor het zeggen heeft.

(toelichting) In Openbaring 17 wordt hierover geschreven. Het gaat dan over de valse profeet die wordt omschreven als "de hoer van Babylon". In Exodus 20:3 zegt JHWH God, de Vader heel duidelijk: "U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben."

In 2 Timotheüs 4:2-3 wordt gewaarschuwd: "Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten."

**12a. Als een broeder of zuster de Bijbelse weg verlaat, is het niet de bedoeling dat je je schouders optrekt en denkt "ach, laat maar gaan". Jeshua de Messias geeft vier hele concrete stappen aan, wat je moet doen als dit gebeurt. Welke stappen zijn dit?**

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

1. Onder vier ogen vermanen
2. Samen met een getuige vermanen
3. Openlijk in de gemeente vermanen
4. Uitsluiten zodat je de ander weer kunt bereiken met het evangelie

(toelichting) Dit zegt Jeshua de Messias in Mattheüs 18:15-17:

*"Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heidenen en de tollenaar zijn."*

**Slotconclusie (beide teams): Toewerken naar eenheid is gefundeerd op het doen van gezamenlijke Bijbelstudies, geleid door de Heilige Geest, en onder toezicht van de oudsten. Wij zijn de "mensen van de Weg". We bewegen ons voort door de brandstof van de Bijbel en we bereiken ons doel door de besturing van de Heilige Geest. Zo bereiken we onze bestemming: het Koninkrijk van JHWH God, de Vader hier op aarde. Zijn Naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid, halleluja!**