



Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is dat je begrijpt waarom het belangrijk is dat we ook in deze tijd de Dag van de Bazuinen vieren. Daarom behandelen we het fundament dat gaat over evangelisatie en diaconie heel uitvoerig.

1b. Sommige volken vieren een nieuw jaar met vuurwerk en drakendansen, anderen met oliebollen en appelflappen. Hoe doet Gods volk dit?

(antwoord) Die maken lawaai door op sjofars te blazen.

2b. De Dag van de Bazuinen is het eerste najaarsfeest. In welke maand van onze kalender komt dit feest meestal voor?

(antwoord) September.

3b. Kijk naar het overzicht in de inleiding (zie bijlage). De Dag van de Bazuinen komt vóór de fase van heilig leven. Waarom?

(antwoord) Door heilig te leven maak je waar wat je zegt, maar gelukkig krijgen we ruimschoots de tijd om te groeien in heiligheid. Wel is het onze opdracht om te evangeliseren en aan diaconie te doen.

(toelichting) *Tijdens de verbouwing blijft de winkel dus open.*

4b. Wat is diaconie?

(antwoord) Omzien naar de weduwen en wezen.

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het andere team probeert te raden.)



5b. Welke beroepshandeling wordt hier uitgebeeld?

(antwoord) Brandweermannen die zich haasten om uit te rukken met de brandweerwagen (en eventueel langs een paal naar beneden glijden) omdat er een brandmelding is en de sirene klinkt.



(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team probeert te raden.)

6b. Voor wie is het waarschuwend bazuingeschal volgens het liplezen bedoeld?
(antwoord) Iedereen.

7b. Om welke reden zouden de drie andere jaarfeesten (Dag van de Bazuinen, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest) gevierd moeten worden?

(antwoord) Voor de Joden hebben feesten altijd al een verwachting gehad. Met andere woorden: de feesten kijken vooruit. Zo zijn de drie najaarsfeesten nog niet vervuld voor ons: ze wijzen vooruit naar dingen die nu en later gebeuren.

(toelichting) Pesach, het Feest van de Ongezuurde Broden en het Wekenfeest zijn de voorjaarsfeesten. Deze zijn vervuld in de tijd dat Jeshua de Messias op aarde was. De verwachting in de vervulling van de drie najaarsfeesten hebben wij ook nog steeds. Dit zal gebeuren in de eindtijd: de terugkomst, het laatste oordeel en het eeuwige leven.

8b. Leg in je eigen woorden uit wat er met de daaropvolgende zinnen (Romeinen 3:22-24, vraag 8a) wordt bedoeld.

(antwoord) Als we geloven in Jeshua de Messias nemen we zijn offer aan de paal aan. Daardoor kunnen we de rechtvaardigheid van JHWH God, de Vader ontvangen. De boete is dan betaald en volgens de Wet en de Profeten ben je dan volledig vrij.

9b. Sommigen spreken over eerlijk behandeld worden; anderen over krijgen wat je verdient, of: het recht zal zegevieren. Waar spreekt de Bijbel over?

(antwoord) Rechtvaardigheid / rechtvaardiging.



4.04 Bazuinenfeest

10b. Jeshua de Messias zond in Lukas 9 en 10 zijn discipelen uit. Dat was het fundament voor evangelisatie en diaconie. Zoals scholieren een rooster hebben met verschillende vakken en pauzes, zo moeten wij de Opdracht van de Heer tijdens de lesuren uitvoeren tot het laatste signaal. Wat is het laatste signaal?

(antwoord) De laatste bazuin.

(toelichting) In 1 Thessalonicenzen 4:16-17 staat:

"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn."

11b. Is deze opdracht (vraag 11a) de enige reden waarom je in actie zou moeten komen om van Jeshua de Messias te getuigen en diaconie te doen? Leg uit.

(antwoord) Nee, er is nog een hele belangrijke reden: Jeshua de Messias wil dat alle mensen behouden worden.

(toelichting) Hij zegt over zichzelf in Lukas 19:10: *"Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is."*

12b. Wil jij nu, zoals de wijze maagden, de mensen alarmeren en je voorbereiden om Jeshua de Messias welkom te heten?

(antwoord) Ja / Nee / Laat me slapen