



4.02 Zonen en dochters

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is om de bijzondere Bijbelse rol van de jongeren te ontdekken. We zullen kijken naar 1 Johannes, waarin een verdeling wordt gemaakt tussen kinderen, zonen en vaders. We zoomen in op de periode van de zonen en dochters, wat ook wel discipelschap genoemd wordt. Jeshua de Messias trainde zijn discipelen en stuurde ze erop uit om zijn grote daden bekend te maken. Letterlijk wordt er gezegd: jongeren zullen sterk zijn, vol van het Woord van JHWH God, de Vader zijn en de boze overwinnen.

1b. Beantwoord deze vraag zonder te kijken in de tekst die net is voorgelezen. Wat staat er in 1 Johannes geschreven voor de vaders/ouderen?

(antwoord) Ze kennen Hem, die er van het begin is.

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het andere team probeert te raden.)



2b. Het vraagstellende team gaat zonder woorden een gebeurtenis in de Bijbel waar een jong iemand ook een belangrijke rol speelde. Het andere team probeert te raden welke gebeurtenis hier wordt uitgebeeld.

(antwoord) De wonderbare spijziging (of: vijf broden en twee vissen).

(toelichting) Dit staat in Johannes 6:5-11:

"Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.)

Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen.

Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen?

En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal.

En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden."



4.02 Zonen en dochters



(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team probeert te raden.)

3b. Jeremia werd al op jonge leeftijd door JHWH God, de Vader geroepen en ging in zijn dienst als profeet aan de slag. Welke taak had Jeremia, volgens het liplezen onder andere?

(antwoord) Opbouwen.

(toelichting) Dit staat in Jeremia 1:10.

4b. Welke vier momenten van zwakheid – dus van sterkte en macht – staan in deze tekst vermeld?

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

1. Smadelijke behandelingen / smaadheden / beledigingen
2. Noden / nood
3. Vervolgingen / vervolging
4. Benauwdheden / benauwenissen / ellende

5b t/m 8b. Met deze vraag zijn in totaal 4 punten te verdienen!

Het andere team heeft net een Bijbels voorbeeld kunnen noemen van de opbouwende werking van woorden. Nu zijn jullie aan de beurt. Daarna mag het andere team weer, totdat elk team vier beurten heeft gehad.

(antwoord) Het andere team bepaalt of het gegeven antwoord goed is.

9b. Wanneer wordt de duivel boos op ons?

(antwoord) Als we onze hemelse Vader de eer geven.

10b. Hoe kunnen wij andere mensen uit hun slavernij bevrijden?

(antwoord) Door ze te wijzen op de mogelijkheid van vrijkoping door het bloed van Jeshua de Messias, wat vergoten werd toen hij aan de paal genageld werd.

(toelichting) Dit wordt in vraag 11b nog verder uitgelegd.



4.02 Zonen en dochters

11b. In Markus 6:7-13 zendt Jeshua de Messias de twaalf discipelen uit en geeft ook aan wat zij tijdens deze reis allemaal niet zullen hebben. Welke 5 "zwaktes" worden in deze Bijbeltekst genoemd, met andere woorden: wat hadden de discipelen allemaal niet?

En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. En Hij gebod hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf: geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel; maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleden gekleed zouden zijn.

En Hij zei tegen hen: Waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt. En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad.

En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.

(antwoord) Het andere team moet alle vijf de punten noemen:

1. Geen brood
2. Geen reiszak / reistas
3. Geen geld
4. Geen extra kleren
5. Geen onderdak, tenzij ze het aangeboden kregen

12b. Je bent sterk, hebt het Woord in je en je hebt de boze overwonnen. Durf je, ondanks je zwaktes, nu sterk en moedig in de Naam van Jeshua de Messias te doen wat er in Markus 6:12-13 staat, namelijk prediken dat men zich moet bekeren, veel demonen uitdrijven en veel zieken zalven met olie en hen gezond maken?

(antwoord) Ja / Nee / Ik durf niet