

4.01 Discipelschap

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is om je de basisprincipes van discipelschap uit te leggen en je enthousiast te maken om ook geestelijk te groeien. Veel mensen zeggen, "ik ben gelovig en ik geef als toeschouwer wel mijn commentaar." Maar het is de bedoeling dat je meespeelt. De Bijbel spreekt over een trainingsprogramma zodat je ontwikkelt en vrucht kan gaan dragen voor Jeshua de Messias. Je hebt voor je geestelijke groei de hulp van geestelijk volwassenen nodig, want in je eentje is het zwaar, bijna onmogelijk, geestelijk volwassen te worden.

1a. Jeshua de Messias geeft zijn discipelen in Markus 16 de opdracht om de wereld in te trekken en te laten zien dat ze zijn volgelingen zijn. Dit was het laatste gebod dat Hij zijn discipelen gaf. Wat gebeurde er met hem, nadat Hij dit gezegd had?

(antwoord) Hij werd weggenomen en steeg op naar de hemel (hemelvaart).

2a. De volgelingen, die Jeshua de Messias "discipelen" noemde, volgden hem overal en in alle situaties. Met welk bekend Nederlands woord heeft "discipel" veel te maken, en waarom?

(antwoord) Met "discipline", want dat betekent "opvoeden" of "tuchtigen". Dit deed Jeshua de Messias ook bij zijn volgelingen.

(toelichting) Het woord "discipel" is Latijn voor "leerling".

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden.)

3a. De discipelen volgden de geboden van Jeshua de Messias op, verkondigden het evangelie in de hele wereld en maakten zo nieuwe volgelingen.



Volgelingen zorgen voor nieuwe volgelingen. Je bent eerst een kind van JHWH God, de Vader, daarna word je een zoon of dochter (discipel) en tenslotte een geestelijk volwassene. Geestelijk volwassenen zorgen weer voor nieuwe volgelingen. Waar zul je, volgens de tekening, rekenschap af moeten leggen voor het aantal mensen dat door jou een volgeling is geworden?

(antwoord) (Bij) De witte troon.

(toelichting) Op de witte troon in de hemel zal Jeshua de Messias rechtspreken over alle gelovigen. Dan zal Hij hen vragen wat zij tijdens hun leven voor Hem hebben gedaan en hoeveel mensen door hen een discipel van Hem geworden zijn.



4.01 Discipelschap

4a. Noem drie dingen die Jeshua de Messias in zijn dagelijkse werk deed.

(antwoord) Mogelijke antwoorden zijn bijvoorbeeld:

Prediken, leren, trainen, genezen, bidden, de armen en verdrukten helpen (diaconie).

5a. Achter de coulissen hield Jeshua de Messias zich bezig met de ontwikkeling en opleiding van zijn 12 volgelingen. Noem de namen van vier discipelen.

(antwoord) De namen zijn:

- Simon (Petrus)
- Andreas (broer van Simon)
- Jakobus (zoon van Zebedeüs)
- Johannes (zoon van Zebedeüs)
- Filippus
- Bartholomeüs (Nathanaël)
- Thomas
- Mattheüs (de tollenaar)
- Jakobus (zoon van Alfeüs)
- Lebbeüs (Thaddeüs)
- Simon de Zeloot (Kananites)
- Judas Iskariot

(toelichting) Hun namen staan in Mattheüs 10:2-4.

6a. De discipelen van Jeshua de Messias moesten net zo leren leven als hun Meester, waardoor ze dezelfde impact zouden hebben als Hij. Hij leefde dag en nacht met hen samen, gaf hun praktische opdrachten en onderwees hen met zijn praktische onderwijs. Voor de toeschouwers was het vaak moeilijk om zijn lessen te begrijpen. Waarom?

(antwoord) Omdat Hij in het openbaar in gelijkenissen sprak.

7a. Welke onafhankelijkheidsstrijder zei: “Wat me er het meest van weerhoudt om een volgeling van Christus te worden, zijn de christenen”?

(antwoord) Gandhi.



4.01 Discipelschap

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team bewegingen maken, die het andere team moet nadoen. Maak het zo moeilijk mogelijk voor het andere team om deze bewegingen na te doen, door allerlei komische bewegingen te maken.)



8a. Zorgvuldig leren hoe je als Jeshua de Messias wordt, betekent dat je als discipel precies navolgt wat je leermeester je voor doet. Doe de bewegingen die een persoon uit het vraagstellende team maakt zo precies mogelijk na.

(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of het andere team de bewegingen exact na heeft gedaan.

9a. We hebben allemaal een coach nodig om te leren hoe we een volgeling van Jeshua de Messias worden. Maar velen hebben niet zo'n coach. Dit is net zoals als een jonge moeder die een baby krijgt, maar zelf een weeskind is. We kunnen niet eenvoudigweg maar hopen dat we een coach krijgen, maar moeten ons vaak redden met boeken en allerlei hulpmiddelen. Hoe kunnen we eraan bijdragen dat het probleem van een gebrek aan coaches opgelost wordt?

(antwoord) Voor anderen een coach zijn. Net zoals de jonge moeder gewoon voor haar pasgeboren baby zorgt.

10a. Jeshua de Messias genas zieke mensen. De discipelen deden Hem dit na, maar boekten niet altijd resultaat. Ze hadden meer geloof nodig. Hoe leerde Jeshua de Messias hun om een groter geloof te hebben?

(antwoord) Hij liet hen veel oefenen. "Learning by doing."

11a. Judas Iskariot verraadde zijn Meester met een kus, nadat hij drie jaar lang intensief getraind was. Welke gevolgen had dit voor hem?

(antwoord) Hij kreeg spijt, smeed het geld terug en pleegde zelfmoord.

(toelichting) In Mattheüs 27:3-5 staat:

"Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op."



4.01 Discipelschap

12a. Een land maakt een opwekking mee als veel volgelingen van Jeshua de Messias discipel worden en zij dagelijks volgens de principes van de Bijbel leven. Een voorbeeld hiervan zien we in Handelingen 8:1-8. Door welke vijf eigenschappen van een opwekking uit deze tekst ontstond er blijdschap in de stad?

"En Saulus stemde in met de dood van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem.

En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord.

En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad."

(antwoord) Het andere team moet alle vijf de punten noemen:

1. De aan de paal genagelde en opgestane Christus wordt gepredikt.
2. De mensen houden zich eensgezind aan wat er gezegd wordt.
3. De mensen luisteren en zien de tekenen die gedaan worden.
4. Veel demonen worden uitgedreven.
5. Vele verlamden en kreupelen worden genezen.

Slotvraag (beide teams): In 1 Petrus 2:21-22 staat: "Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is." Bespreek met elkaar wat het in de praktijk betekent om in de voetstappen van Jeshua de Messias te treden.