



3.10 Geest en waarheid

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is dat we leren hoe we de instructies van de Heilige Geest nauwkeurig kunnen opvolgen. Alle gaven wijzen steeds weer naar: doe alleen wat de Heilige Geest je zegt. Wanneer jij je leven overgeeft aan de Geest, zal Hij je leiden. Daardoor weet je hoe je naar de Geest leeft (Rhema) en hoe je zijn geboden moet houden (Logos), op de manier waarop God de Vader dat wil.

1b. Wanneer komen we voor het eerst in de Bijbel een stem tegen, en wie sprak daar?

(antwoord) Helemaal aan het begin, in het eerste hoofdstuk, spreekt God de Vader.

(toelichting) In Genesis 1:3 staat: "En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht."

2b. In Johannes 10 legt Koning Jezus uit dat Hij de Goede Herder is, die zijn leven geeft voor de schapen. Wanneer is iemand volgens deze Bijbeltekst uit Johannes 10: 3-5,27 een schaap in de kudde van deze Goede Herder?

"Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij."

(antwoord) Wanneer iemand luistert naar de stem van deze Herder.

3b. In Jesaja 11:2 staat: "Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN." Naar welke drie personen wordt in deze Bijbeltekst verwezen?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

- Het woord "Hem" verwijst naar Koning Jezus.
- Het woord "Geest" verwijst naar de Heilige Geest.
- Het woord "HEERE" verwijst naar God de Vader.



3.10 Geest en waarheid

4b. Een boodschap heeft altijd een afzender, een middel waardoor de boodschap gebracht wordt, en een ontvanger. In Johannes 5:30 legt Koning Jezus uit dat dit in zijn geval ook opgaat: "Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft." Geef antwoord op de volgende drie vragen:

1. Van wie kwam de boodschap?
2. Door wie werd de boodschap gebracht?
3. Aan wie werd de boodschap doorgegeven?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. God de Vader gaf de boodschap.
2. Koning Jezus bracht de boodschap.
3. De boodschap werd aan zijn discipelen doorgegeven.

5b. Wat zegt de volgende passage uit 1 Koningen 19:11-12 over hoe God de Vader tot ons spreekt?

"Maar Hij zei [tegen Elia]: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte."

(antwoord) De stem die we niet alleen moeten horen maar ook nauwgezet moeten gehoorzamen is geen luid gebulder, maar een fluistering.

6b. Je bent een kind van God de Vader nadat je bekeerd bent, je hebt laten dopen en je daarna gedoopt bent in de Heilige Geest, die jou vanaf nu elke dag wil vullen en leiden. In Romeinen 8:14 staat: "Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God." Beschrijf hoe dat "geleid worden door de Geest" in zijn werk gaat.

(antwoord) We moeten onze oren spitsen, zodat we kunnen luisteren naar de Geest, die ons in ons oor fluistert welke weg we moeten gaan.

(toelichting) Hij leidt ons heel concreet in elke stap die we nemen, zodat we ook handelen zoals Hij dat wil. Jesaja 30:21 zegt dit heel duidelijk: "Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan."

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden.)

7b. Als discipelen van Koning Jezus moeten we leren om gedisciplineerd en volgbaar te zijn. Daarvoor moeten we onze eigen wil afleggen, dat wat slecht is, en ons laten vullen met zijn Geest. Wat moeten wij, volgens de tekening, vervolgens doen om ons te laten leiden?

(antwoord) Onze oren op de Geest afstemmen.

(toelichting) Zoals je bijvoorbeeld een radio op een radiozender afstemt.





3.10 Geest en waarheid

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het andere team probeert te raden.)



8b. Wanneer we de vruchten van de Geest laten zien, leggen we steeds meer onze menselijke eigenschappen, ons vlees en onze eigenwijsheid, af. De discipline die we moeten opbrengen, is om dat ook zo te houden. Wat is volgens de pantomime vanaf dan het belangrijkste doel in ons leven is?

(antwoord) Onze liefde naar God de Vader laten zien in aanbidding en vrucht dragen.

(toelichting) *Als we hem genoeg liefhebben om onszelf helemaal weg te cijferen en zijn wil voor ons te zoeken, bewijzen wij Hem de grootste eer. Dit zegt Koning Jezus in Johannes 15:8,13:*

"Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden."

9b. In Mattheüs 7:13-14 legt Koning Jezus uit, dat zijn discipelen twee wegen kunnen bewandelen, de smalle weg en de brede weg. Wat zegt deze uitspraak over de reden dat de Heilige Geest ons wil leiden?

"Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden."

(antwoord) God de Vader wil dat we behouden worden en we het leven ontvangen. Maar omdat de poort naar het leven zo nauw is en de weg naar het leven zo smal is, hebben we een hele duidelijke en nauwgezette instructies nodig om die weg te vinden, te volgen en er niet van af te wijken.

10b. Niet alleen Koning Jezus is een herder. Eén van de bedieningen die de Heilige Geest aan mensen geeft, is de bediening van "herder". Een herder is is iemand die zich bezighoudt met de vraag hoe het met het persoonlijke leven en het geloofsleven van iedere gelovige staat.

Als de schapen uit de kudde niet naar deze herder luisteren, kan het zijn dat het aan de herder ligt. De schapen zijn vervuld met de Geest van Waarheid, maar de herder spreekt niet met de woorden van deze Geest. Daardoor begrijpen de schapen niet wat de herder zegt, omdat ze zijn stem niet herkennen.

Andersom kan het ook aan de schapen liggen. Leg uit.

(antwoord) Als de schapen niet de Geest van Waarheid hebben maar de herder wel met de woorden van deze Geest spreekt, dan begrijpen de schapen de Waarheid die de herder spreekt niet.

(toelichting) *Koning Jezus noemt beide situaties in Johannes 10:5,26-27: "Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvlugten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij."*

In Johannes 18:37 zegt Koning Jezus: "Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor."



3.10 Geest en waarheid

11b. Ook Koning Jezus spreekt in verschillende contexten en op verschillende manieren over de stem van de Vader, de stem van de Geest en van zijn eigen stem. Zo gaan meerdere hoofdstukken in Johannes over wat de Geest van de Waarheid spreekt. In Openbaring 3:20-22 zegt Koning Jezus:

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."

Veel gelovige volgelingen van Koning Jezus zeggen dat ze het moeilijk vinden om voor te stellen dat Koning Jezus een stem heeft, die tot hen spreekt. Wat is de belangrijkste oorzaak dat we vaak moeite hebben met het verstaan van zijn stem?

(antwoord) Eigenwijsheid. Het gaat er niet alleen om dat je in Hem gelooft en vervuld bent met zijn Geest, maar als je luistert en zijn woorden hoort, zul je heel bewust vragen naar wat Hij verlangt omdat jouw wil zijn wil is geworden.

12b. Koning Jezus aannemen betekent niet dat je de Heilige Geest meteen hebt. Dit zijn twee gebeurtenissen die alles met elkaar te maken hebben, maar toch van elkaar gescheiden zijn. Vervolgens groei je door. Het is belangrijk dat je de Wet van God de Vader, de Tora, bestudeert. De Geest van Waarheid zal je helpen het te begrijpen en toe te passen.

Nadat je Koning Jezus hebt aangenomen en vervuld bent met de Heilige Geest, bid je het volgende tot God de Vader:

**"Vader, zend uw Geest van Waarheid.
Laat Hij bij mij zijn. Laat Hij voor altijd in mij wonen.
Help mij mijn eigen wil en vlees af te leggen, en U na te volgen.
Maak mij een leeg vat, een gereedschap in Uw hand.
Vader, werk door mij heen!"**

Stem dan nu in met de volgende belofte, door samen deze tekst uit je hoofd op te zeggen, nadat deze vier keer is voorgelezen:

**Deuteronomium 26:17:
"Heden hebt u de HEERE verklaard
dat Hij u tot een God zal zijn,
dat u in Zijn wegen zult gaan,
dat u Zijn verordeningen, Zijn geboden en Zijn bepalingen in acht zult nemen,
en dat u Zijn stem zult gehoorzamen."**