

3.10 Geest en waarheid

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt)

Het doel van dit programma is dat we leren hoe we de instructies van de Heilige Geest nauwkeurig kunnen opvolgen. Alle gaven wijzen steeds weer naar: doe alleen wat de Heilige Geest je zegt. Wanneer jij je leven overgeeft aan de Geest, zal Hij je leiden. Daardoor weet je hoe je naar de Geest leeft (Rhema) en hoe je zijn geboden moet houden (Logos), op de manier waarop God de Vader dat wil.

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team probeert te raden.)



1a. Voor spreken en zingen gebruik je jouw mond en keel. Wat heeft volgens het liplezen de meeste invloed heeft op het geluid van jouw stem?

(antwoord) Stembanden.

2a. In Jeremia 7:23-24 zegt God de Vader:

"Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. En bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts."

Moeten we hier het woord "stem" letterlijk of figuurlijk nemen? Leg uit.

(antwoord) Het gaat hier letterlijk om een stem, want God de Vader verwachtte van de Israëlieten dat zij met hun oren naar zijn stem luisterden, en dat zij deze stem daarna gehoorzaam waren.

3a. In Spreuken 8:1-4,14-17,22-23 staat:

"Roept Wijsheid niet en laat Inzicht Haar stem niet klinken?

Op de top van hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat Zij.

Terzijde van de poorten, voor aan de stad,

bij de ingang van de deuren, roept Zij luid:

Tot u, mannen, roep Ik en Mijn stem klinkt tot de mensenkinderen.

Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht.

Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid.

Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde.

Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.

De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg,

al vóór Zijn werken, van oudsher.

Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest,

vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was.

"Wijsheid" en "Inzicht" worden hier als een persoon genoemd. Wie wordt hiermee bedoeld?

(antwoord) Koning Jezus.



3.10 Geest en waarheid

4a. Tot wie richten Wijsheid en Inzicht hun stem?

(antwoord) Tot ons; mensenkinderen.

(toelichting) Dit staat in Spreuken 8:4.

5a. In Deuteronomium 6:3-4 staat:

"Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden - zoals de HEERE, de God van uw vaders, tot u gesproken heeft - in het land dat overvloedig van melk en honing. Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!"

Waarom wil God de Vader dat het volk Israël naar Hem luistert?

(antwoord) Als de Israëlieten hun oren spitsen voor God de Vader, beleven ze de vreugde om zo nauw met de Vader te leven en zijn wil te doen, zodat het hen goed gaat.

6a. De Farizeeën waren Joden die heel nauwgezet de Wetten uit het Oude Testament navolgden en ook zelf verscherpte regels hadden ingesteld, om ervoor te zorgen dat ze de wetten van God de Vader nooit konden breken. Je zou toch zeggen dat zij voor God de Vader voorbeeldige mensen waren.

Toch was dat niet zo, want Koning Jezus zegt tegen hen in Johannes 8:47: "Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent." En ook in Mattheus 5:20 maakt Koning Jezus duidelijk dat er bij de Farizeeën nog iets mist: "Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan."

Wat ontbrak er volgens Koning Jezus bij de Farizeeën?

(antwoord) Het luisteren.

(toelichting) De Heilige Geest leert ons, op welke manier we de geboden van God de Vader houden op de manier waarop Hij dat wil. We moeten dus niet alleen lezen, maar ook luisteren.

(Degene van het vraagstellende team die deze vraag zal voorlezen, verlaat de ruimte en gaat achter een deur of een raam staan. Lees terwijl je buiten het vertrek staat het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor, luid genoeg zodat de mensen binnen het kunnen horen. Na het oplezen van de vraag mag je weer binnenkomen.)

7a. Waarom is het overbodig dat deze vraag buiten wordt voorgelezen?

(antwoord) De vraagsteller had net zo goed kunnen blijven zitten. We zitten hier allemaal al.

(toelichting) Op diezelfde manier verloopt het spreken van de Geest. God de Vader beheerst ons hele lichaam. Het is voor hem dus overbodig om luchtrillingen te veroorzaken die via je oor tot je hart spreken, terwijl zijn Geest zelf al in je hart woont en Hij je direct kan toespreken.



3.10 Geest en waarheid

8a. Wanneer we als discipelen leven en we steeds worden geleid door de Geest van Waarheid, dan zegt Galaten 5:25: "Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen." Dit verandert ons karakter, want onze menselijke eigenschappen worden steeds meer de eigenschappen van de Geest. Die eigenschappen worden ook wel de "vruchten van de Geest" genoemd. Noem vier vruchten van de Geest.

(antwoord) Het andere team moet vier van de volgende negen vruchten van de Geest uit Galaten 5:22b-23 noemen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het andere team probeert te raden.)



9a. In Mattheüs 21:43-44 zegt Koning Jezus tegen de Farizeeën die niet weten wat het is om de vruchten van de Geest te tonen:

"Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten [van de Geest] ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen."

Wat zegt deze Bijbeltekst, volgens de pantomime, over wat er met onze persoonlijkheid gebeurt?

(antwoord) Vermalen tot een poeder.

(toelichting) We worden gebroken. Dit is een voortdurend leerproces, waardoor we steeds meer gevormd kunnen worden door de Heilige Geest.

10a. De Bijbel zegt ons dat de eindtijd geen makkelijk tijd is. In Deuteronomium 4:29-30 staat daarover:

"Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen."

Waarom is het juist in de eindtijd belangrijk dat we de stem van God de Vader gehoorzamen?

(antwoord) Omdat we dan de beproevingen van de eindtijd kunnen doorstaan. We moeten zijn stem kunnen horen, om door de eindtijd heen geleid te worden.



3.10 Geest en waarheid

11a. Eerder zagen we, dat God de Vader sprak, dat die boodschap via Koning Jezus gebracht werd en dat die boodschap voor de discipelen bestemd was. In Johannes 15:15 zegt Koning Jezus dat daarin nu een verandering komt:

"Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (...) Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen."

Geef antwoord op de volgende drie vragen:

1. Wie spreekt er nu, in onze tijd?
2. Door wie wordt de boodschap nu gebracht?
3. Aan wie wordt de boodschap doorgegeven?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. De Waarheid komt nog altijd van God de Vader.
2. De Heilige Geest brengt de boodschap naar ons toe.
3. De discipelen zijn de ontvangers.

12a. Koning Jezus noemt in de volgende tekst uit Johannes 14:16-17 twee van de belangrijkste taken van de Geest. Welke twee taken zijn dit?

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Je troosten
2. Je de waarheid bekendmaken