



## 3.04 Wekenfeest (Sjavoeot)

*Het doel van dit programma is dat we het Wekenfeest (Sjavoeot) met elkaar vieren, wat vaak onterecht Pinksteren wordt genoemd. We weten dat je dit feest op grote schaal moet vieren en daar werken we ook naartoe. In de tussentijd beginnen we in het klein. We geven je hier een draaiboek om dit feest thuis te kunnen vieren. Het doel van dit originele Wekenfeest is:*

- *De manifestaties van de Heilige Geest samen beleven, zodat onder onze gasten bekeringen volgen;*
- *Samen vieren dat JHWH God, de Vader ons zijn Woord en Geest gegeven heeft;*
- *Ons verheugen over de oogst die we al binnengehaald hebben en die we nog zullen binnenhalen.*

### Vorbereiding

Lees eerst de doelstelling. In de voorbereiding proberen we iedereen betrokken te laten zijn. Dat betekent dat sommigen een verhaal of Bijbelvers voorbereiden en anderen een gerecht. We geven je in dit TXT Fondue een concept-programma mee maar moedigen je aan zelf ook op zoek te gaan naar achtergrondinformatie over het Wekenfeest (Sjavoeot).

- Er moeten drie afbeeldingen getekend worden (zie onder bij Beeld 1, 2 en 3 voorbereiden).
- De organisatie voor het programma (met de nacht van Bijbellezen en het feest overdag) moet onderling verdeeld worden.
- Drie personen bereiden een Bijbelverhaal voor: het verhaal van Ruth, het verhaal van Eliëzer en de twee geschenken van JHWH God, de Vader.
- Iemand verzamelt bloemencollages, bloemsierstukken, veldboeketten en andere dingen die met bloemen, groenten of fruit te maken hebben.
- Twee grote broden moeten gebakken of gekocht worden.
- Voor de nacht van Bijbellezen moeten snacks en drinken geregeld worden.
- De "superbowl" (een hele grote schaal met vruchtenbowl) moet voorbereid worden met enkele siropen, wijnen en frisdrank. Tijdens het programma komt hier het fruit van de gasten bij in.
- De hoofdmaaltijd met verschillende kazen, kaasfondue of andere melkproducten wordt door iemand voorbereid.
- Een zangbundel met een selectie van zes à zeven liederen en muziekinstrumenten moet door iemand geregeld worden.
- Indien mogelijk wordt er een sjofar geregeld.
- Iedereen uit het gezin nodigt vrienden, familie, alleenstaanden en gasten uit en vraagt hen een (bewust uitgekozen) stuk fruit, een Bijbel en een bloem voor de gastvrouw mee te nemen.



## 3.04 Wekenfeest (Sjavœot)

### Beeld 1 voorbereiden

Teken verspreid over een wit vel A4 negen verschillende vruchten. Zet in elke vrucht één van de woorden die samen de vrucht van de Geest uit Galaten 5:22 beschrijven:

liefde	blijdschap	vrede
geduld	vriendelijkheid	goedheid
geloof/trouw	zachtmoedigheid	zelfbeheersing

### Beeld 2 voorbereiden

Vouw een wit vel A4 in de lengte doormidden en vouw hem weer open. Je hebt nu twee kolommen; de ene heet Sinaï, de andere Jeruzalem. Teken bovenaan de linkerkolom een berg met een boek en bovenaan de rechterkolom een bovenzaal met aanbeddende mensen. Schrijf daaronder de volgende overeenkomsten naast elkaar:

<i>Sinaï</i>	<i>Jeruzalem</i>
<u>Exodus 19</u>	<u>Handelingen 2</u>
Eenparig (19:8)	Eensgezind bijeen (2:1)
Bazuingschal (19:16)	Geluid van een windvlaag (2:2)
In vuur neerdalen (19:18)	Tongen van vuur (2:3)
God sprak (20:1)	Door de Geest spreken (2:4)
3000 stierven (32:28)	3000 werden gedoopt (2:41)
Alle volken (Deuteronomium 4:4-6)	Tot aan het uiterste van de aarde (1:8)

Een toelichting bij dit beeld staat op de laatste pagina.

### Beeld 3 voorbereiden

Teken verspreid over een wit vel A4 negen cadeautjes van verschillende groottes en vormen. Zet in elk pakje één van de gaven van de Geest uit 1 Korinthe 12:8-10:

wijsheid	met kennis spreken	onderscheid van geesten
geloof	gaven van genezing	werking van krachten
profetie	allerlei talen (tongentaal)	vertolking van talen/tongen



## 3.04 Wekenfeest (Sjavœot)

### Concept-programma

Je begint met een nacht van Bijbellezen, studie en gebed. Dit doe je door middel van een kringgesprek waarin iedereen elkaar bevrageet. Ieder uur houdt je een aantal minuten pauze, met wat lekkere hapjes, drinken, enzovoort. Daarna begin je aan andere Bijbelgedeelten. Elk uur is er een andere inleider, die de steeds de groep bevrageet: "Wat hebben deze Bijbelteksten van doen met het wekenfeest?" Als suggestie kun je de volgende Bijbelgedeelten behandelen:

Eerste uur:	Ezechiël 1, Psalm 117, Psalm 119
Tweede uur:	Handelingen 2, Joel 2
Derde uur:	Exodus 32:27-28, Leviticus 23
Vierde uur:	Ruth, Efeze 2:11, Efeze 3:16
Vijfde uur:	Deuteronomium 5, Mattheüs 5
Zesde uur:	1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, Galaten 5:22

Overdag kan het programma er als volgt uitzien:

- 14.00 - Ontvangst met bloemen voor de gastvrouw.
- 14.30 - "Superbowl" met vruchten (beeld 1). Om de beurt schilt en snijdt iemand zijn of haar meegebrachte vrucht en vertelt daarbij waarom hij of zij deze vrucht heeft uitgekozen, en wat hem of haar in deze vrucht aanspreekt.
- 14.45 - Vertelling: Ruth (volledige Bijbelboek). De verteller stelt vragen.
- 15.00 - Zingen.
- 15.30 - Vertelling: Eliëzer (Genesis 24). De verteller vraagt: "Wat heeft dit te maken met het Wekenfeest?"
- 15.45 - Iemand vertelt zijn persoonlijke getuigenis over een ervaring van de vervulling met de Heilige Geest.
- 16.00 -
  - a. Korte uitleg over de overeenkomst tussen de Sinaï en Jeruzalem (beeld 2).
  - b. Plaats een kind op de bank en laat twee volwassen mannen zijn uitgespreide armen ondersteunen. Eén man ondersteunt de rechterarm en is daarmee het beeld van de Wet (Aäron/Mozes) en het Woord. De andere man ondersteunt de linkerarm en is daarmee het beeld van de Geest (Hur/Elia). JHWH God, de Vader ondersteunt zijn kinderen door het Woord en de Geest.
  - c. Als een kind van God wordt ondersteund, geeft Hij hem ook nog eens cadeaus om hem te helpen vrucht te dragen (beeld 3).
- 16.15 - Sjofarblazen. (Alleen indien een sjofar voorhanden is.)
- 16.30 - Avondeten met kaas(fondue), twee broden, groenten en fruit.
- 18.00 - Tijdens de maaltijd gaat de pet rond ter ondersteuning van een in het huis bekende zendeling. Daarna wordt er ook meteen contact opgenomen (bellen, sms'en) om een zegengroet over te brengen en de hoogte van het bedrag door te geven.
- Einde - Sluit het feest af met gebed.



## 3.04 Wekenfeest (Sjavoeot)

### Toelichting bij beeld 2

Dit beeld vergelijkt twee gebeurtenissen met elkaar; toen het volk van Israël de Wet kreeg en toen de volgelingen van Jeshua de Messias de Heilige Geest kregen.

In Exodus 19 brengt Mozes instructies van JHWH God, de Vader mee als hij van de berg Sinaiï komt.

*"Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de HEERE" (vers 8). Het volk Israël moet zich er vervolgens op voorbereiden dat JHWH God, de Vader neerdaalt op de berg. In vers 16 en 18 staat hoe Hij komt:*

*En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.*

*De berg Sinaiï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig."*

Het volk wil heel graag JHWH God, de Vader ontmoeten, maar Hij is zo heilig dat veel mensen zouden sterven als ze toch te dichtbij kwamen. "Toen sprak God al deze woorden" (Exodus 20:1) en geeft Hij door Mozes de Wet aan zijn volk. Wanneer Mozes terugkomt, heeft het volk een gouden kalf gemaakt die ze aanbidden. Mozes geeft de mensen een kans om voor JHWH God, de Vader te kiezen en laat daarna het volk dat dit niet doet straffen, zo staat in Exodus 32:28: "De Leviëten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer drieduizend man." In Deuteronomium 4:4-6 staat:

*"U daarentegen, die zich aan de HEERE, uw God, vastgehouden hebt, bent heden allemaal nog in leven. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!"*

De gebeurtenissen in Handelingen 2:1-4 hebben hiermee veel te maken:

*"En toen de dag van het Wekenfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken."*

Waar in Exodus 3.000 doden vielen, gebeurt in Handelingen 2:41 het tegenovergestelde en ontvangen 3.000 mensen het eeuwige leven: "Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd." Jeshua de Messias geeft de apostelen in Handelingen 1:8 de opdracht die zich naar alle volken uitstrekt: "Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."