



### Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

In dit programma behandelen we jouw nieuwe leven, dat ontstaat nadat je gedoopt bent. Het is als een baby'tje dat zich ontwikkelt tot peuter. Je nieuwe reflexen en automatismen komen tot leven. Je oude ik heb je achter je gelaten. Het is belangrijk dat je eerst het vorige programma in dit tweeluik hebt doorlopen, waarin we door enkele cases op geestelijk, ziels en lichamelijk vlak hebben geanalyseerd of je "oude ik" écht met Christus gestorven is. We zullen nu naar diezelfde onderwerpen kijken vanuit het perspectief van je "nieuwe ik". Voor elke deelnemer is een pen/potlood en een uitgeprint exemplaar van de Ferrari-check nodig, die staat op pagina 9 en 10 van dit TXT Fondue. In het programma staat aangegeven wanneer deze zal worden ingevuld.

### Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

#### Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

#### Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

#### Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via [HuisfeestNetwerk.org](http://HuisfeestNetwerk.org)! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: [facebook.com/HouseFeastNetwork](https://facebook.com/HouseFeastNetwork).

Versie: 22 augustus 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

### Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

#### Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: [facebook.com/HouseFeastNetwork](https://facebook.com/HouseFeastNetwork). Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via [facebook.com/groups/Oudsten](https://facebook.com/groups/Oudsten).

#### Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

### Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het tweede fundament: doop.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

**Vorig programma:**  
2.09 Oude ik

**Dit programma:**  
2.10 Nieuwe ik

**Volgend programma:**  
2.11 Jakob

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Dooop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10		2.10					
11							
12							



**1a. In Openbaring 3:8–12 laat Koning Jezus aan de gemeente in Filadelfia de volgende brief schrijven. Wat zijn de vier sterke punten van deze gemeente?**

**Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.**

**Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.**

**Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.**

**Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.**

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen:

1. Ze hebben het Woord bewaard.
2. Ze hebben de Naam van Koning Jezus niet verloochend.
3. Ze hebben het bevel bewaard om Hem te blijven verwachten.
4. Ze hebben overwonnen.

**2a. Vrijgevigheid is een teken van je "nieuwe ik". Noem drie voorbeelden van wat je naast al je geld zoal kunt geven.**

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Enkele voorbeelden zijn:

- Je tijd
- Je talenten
- Je toekomstverwachting
- Je rechten
- Je bezittingen
- Je hele persoonlijkheid
- Je familie
- Je status

**3a. Om geestelijk te groeien en te leren wat wel en niet kan, heeft God de Vader geestelijk voedsel beschikbaar gesteld. Hoe neem je dit tot je?**

(antwoord) Door Bijbellezen.



**4a. Als nieuwe mens wordt je steeds meer gewetensvol. Alles in je leven dat ook maar enigszins neigt naar zwakte of zonde, stopt. Je richt je helemaal op orde brengen in je leven. Waar begint dit proces? Kies uit:**

- a. Met je toewijding.
- b. Met je openbaring.
- c. Met je geweten.
- d. Met je vlees.

(antwoord) Het juiste antwoord is: "c. Met je geweten."

*(toelichting) Toewijding en openbaring kunnen pas dan goed functioneren, als je geweten echt gereinigd is. Dit gebeurt door de doop.*

**5a. In Romeinen 8:12–14 staat:**

**Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.**

*[vervolg op de volgende pagina]*



[5a. vervolg] **Leg uit wat de schrijver van Romeinen bedoelt met: "zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God."**

(antwoord) De Heilige Geest leidt je steeds dichter naar het plan toe, dat God de Vader voor je leven heeft.

(toelichting) *De Heilige Geest van God de Vader leidt zijn pasgeboren kinderen in de eerste plaats vanuit hun hart, op het terrein van toewijding, profetie en geweten.*

**6a. Door de doop begraaf je jouw "oude ik". Je "nieuwe ik" staat op. Maar je moet moeite doen om je vlees dood te houden. Wat kun je er verstandelijk aan doen om te voorkomen dat je vlees weer de kop opsteekt?**

(antwoord) Diepgaand en blijvend de Bijbel bestuderen.

(toelichting) *Het verlossingsplan van God de Vader en de fundamenten moeten gesneden koek voor je worden.*

**7a. Je moeder kan je precies vertellen waar je geboren bent en hoe jouw verleden tot op heden gegaan is. Je vader hoort je te helpen bij het uitzetten van je toekomstplan. Die rol speelt hij niet alleen naar zijn eigen kinderen toe, maar ook voor vriendjes, inwonenden en familie.**

**In de Tweede Wereldoorlog was vader Ten Boom bereid Joden in zijn huis te verstoppen voor de Duitsers. Hij was zelf geen Jood, maar droeg af en toe wel een Jodenster. Noem vier eigenschappen van een "nieuwe ik" die op hem betrekking hadden.**

(antwoord) Hij was onder andere:

- Gastvrij
- Solidair
- Toekomstgericht
- Inspirerend
- Een verzetsstrijder
- Moedig
- Zelfopofferend
- Visionair
- Eerbaar
- Welwillend
- Een zuiver geweten
- Nederig

**8a. Als je "nieuwe ik" helemaal tot zijn recht komt, ben je in staat grote dingen te doen. Daartoe ben je voorbestemd. Welk punt van de volgende punten noemt de Bijbel *niet*?**

1. Leven als Koning Jezus en nog grotere dingen doen als Hij.
2. Je kunt met de dieren praten.
3. Wonderen en tekenen zullen je volgen.
4. Jouw schaduw brengt genezing.
5. Over water zul je lopen.
6. Je kunt andere talen spreken.
7. Je verstaat altijd de stem van de Heer.

(antwoord) Het juiste antwoord is: "7. Je verstaat altijd de stem van de Heer."

(toelichting) *In het Nieuwe Testament zien we bijvoorbeeld, dat de apostelen ook niet elk moment wisten wat God de Vader van ze wilde.*

**9a. De Heilige Geest brengt jaren later een droomvrouw op Gerards pad. Ze staan op het punt om te trouwen, als zijn aanstaande een auto-ongeluk krijgt, waardoor ze bijna onherkenbaar verbrand is. Omdat zij niet meer lijkt op de persoon voor wie Gerard gekozen heeft en nu hulpbehoevend is geworden, vragen zijn verloofde, vrienden en kennissen wat hij gaat doen. Beëindigt hij de relatie meteen? Wil hij van haar losweken door middel van therapie? Nee; Gerard is er duidelijk in: hij trouwt met haar. Noem twee mogelijke redenen die hij daarvoor heeft.**

(antwoord)

- Omdat hij van haar houdt.
- Omdat hij deze bruid van de Heer gekregen heeft.
- Omdat ze samen het beeld van Christus en zijn gemeente uitdragen.



**Ferrari-check (beide teams): Nadat dit team vraag 9b heeft beantwoord, onderbreken we even het programma. Iedereen krijgt een eigen exemplaar van de "Ferrari-check", de checklist op pagina 9 en 10 van dit programma. We nemen ongeveer 10 minuten de tijd om de Ferrari-check in te vullen.**

**Nadat iedereen de Ferrari-check heeft ingevuld, doet de groep een rondje waarbij iedereen even aangeeft op hoeveel punten hij of zij bezig gaat met verbeteren.**

**10a. Je hart wordt in de Bijbel het centrum van je geestelijke leven genoemd. Je ziel wordt in verband gebracht met je bloed. Bloed staat voor het leven. Wat is het grootste voordeel voor volgelingen van Koning Jezus om bloeddonor of orgaandonor te zijn?**

(antwoord) Ons is opgedragen om zoveel mogelijk mensen in ons leven te redden. We hebben het ambt van de verzoening.

*(toelichting) In het fysieke leven brengt de mens door zijn zaad kinderen voort. In het geestelijk leven brengt de mens door zijn nieuwe leven geestelijk nieuw leven voort. Zo kun je ook nog na de dood leven brengen door orgaandonor te zijn.*

**11a. Een Bijbelgetrouw gelovig echtpaar heeft een nichtje, dat is verkracht en daarna zwanger raakte. Omdat het nichtje niet voor de baby zou kunnen zorgen en er daarom abortus overwogen wordt, heeft het echtpaar dat zelf al kinderen heeft, aangeboden het kindje te adopteren. Noem twee Bijbelse drijfveren waarom het echtpaar dit doet.**

(antwoord)

- Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19:18)
- U zult geen moord plegen (Exodus 20:13)
- Draagt elkaars lasten (Galaten 6:2)
- Koning Jezus is gekomen om leven en overvloed te brengen (Johannes 10:10)
- Wees vruchtbaar (Genesis 1:28)
- God de Vader kent ons al voordat Hij ons maakt (Psalm 139:13-16)
- We mogen niet het bloed vergieten van een mens, want de mens is in het evenbeeld van God de Vader geschapen (Genesis 9:6)

**12a. De jonge Daniël en zijn vrienden namen zich voor, zich niet te verontreinigen. Daarom namen ze geen deel aan wereldse brasserijen met vlees, en aten ze alleen aardappelen, groenten en fruit. Hoe zorgde dit ervoor, dat ze in dienst van de koning konden worden aangesteld?**

(antwoord) Ze waren hierdoor topfit en konden hun werk goed uitvoeren.

*(toelichting) Doordat ze fit, gedisciplineerd en goed geschoold waren, maakten ze veel kans om in dienst van de koning ingezet te worden. Hun lichaam maakte niet de dienst uit. Ze wisten doelbewust wat ze wilden bereiken.*

**Slotvraag (beide teams): in Efeze 4:20-23 (NBG) staat:**

**Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.**

**Vind je dat je helemaal anders bent? Leg uit.**



**1b. Als je door de doop in je nieuwe leven stapt, is goedheid één van de eigenschappen waar je in groeit. Welke tollenaar in de Bijbel gaf na zijn bekering vier keer terug wat hij gestolen had?**

(antwoord) Zacheüs.

*(toelichting) In Lukas 19:8 staat: "Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug."*

**2b. Een pas bekeerd iemand kan veel evangeliseren, omdat er in zijn oude wereld nog heel veel mensen zijn, die hij kan bereiken. Zijn familie en vrienden kennen hem en willen weten wat er met hem is gebeurd. Voor veel gelovigen komt er nooit meer zo'n goede kans om te evangeliseren. Volgelingen van Koning Jezus bereiken zo hun wereld. Maar Koning Jezus zegt in Johannes 17:14–18 ook, dat wij niet meer van deze wereld zijn:**

**Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.**

**Dit betekent dus, dat je breekt met je oude wereld en geestelijk je nieuwe land moet innemen. Hier kan sprake zijn van een conflict. Met behulp van wie kant een pasbekeerde het gevaar van terugvallen overwinnen?**

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, zoals:

- De Heilige Geest
- Je geestelijke vader of moeder
- Degene die je tot bekering heeft gebracht
- Een mentor

*(toelichting) Door de leiding van de Heilige Geest leert een pasbekeerde in te zien waar hij kan getuigen of waar hij wordt blootgesteld aan het gevaar om weer de wereld in gezogen te worden.*



**3b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)**

**Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat de Heilige Geest als eerste aan een pasbekeerde leert. Het andere team probeert dit te raden.**

(antwoord) Zijn stem verstaan.

*(toelichting) In TXT Fondue 3.08 over "Profetie en tongentaal" wordt gedetailleerd behandeld wat dat inhoudt.*



**4b. Als je onder de werken van het vlees leeft, voel je je volgens Romeinen 7:24 een ellendig mens. Hoe behaal je volgens de volgende tekst uit Romeinen 8:7-11 overwinning?**

**Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.**

**Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.**

**En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.**

(antwoord) En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

**5b. Mensen vervallen makkelijk in boosheid en vijandschap. Koning Jezus roept ons op, om vredestichters te zijn. Hoe maak je van een vijand een vriend?**

(antwoord) Door hem een vriend te noemen.

*(toelichting) Om dit te kunnen, moet je diep nadenken om daar argumenten voor te vinden. Je maakt dan gebruik van de kracht van woorden en je handelt in de tegenovergestelde geest.*

**6b. In een belangrijke zendingsbespreking, zegt iemand duidelijk: "Ik vind dat het zó moet zijn" en hij probeert de groep daarvan te overtuigen. Nadat je getoetst hebt of dit vlees of geest is, zoek je naar een gelegenheid om iets van de Heer in te brengen. Noem twee dingen die je kunt doen of delen.**

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Enkele voorbeelden zijn:

- Een Bijbeltekst
- Een getuigenis
- Een profetie
- Een openbaring
- Vertaling van tongen
- Een compliment
- Een bevestiging
- Een gebed
- Een lied
- Een zegen
- Iets beamen

**7b. De dochter van vader Ten Boom heette Corrie ten Boom. Zij volgde het goede voorbeeld dat haar vader haar gaf, na. Na de Tweede Wereldoorlog heeft zij volop vergeving mogen meedelen aan schuldige kampbeulen die haar familie hebben uitgeroeid.**

**Corrie werd dankzij de opvoeding van haar ouders één van de belangrijkste geloofshelden van de vorige eeuw. Noem drie punten die ouders moeten doen om dit voorbeeld te volgen.**

(antwoord) Het andere team moet hier drie punten van noemen:

- Dagelijks geloof in je kinderen uitspreken.
- Je kinderen een hoopvolle toekomst voorbereiden.
- Dagelijks je kinderen zeggen dat je van ze houdt.
- Je kinderen bemoedigen, niet verbitteren.
- Je kinderen leren te bidden, studeren en aanbidden.
- Je kinderen veiligheid geven.
- Je kinderen dagelijks duidelijk een voorbeeld zijn van wandelen in het licht.

*(toelichting) De bovenstaande punten zijn het minimale wat je hoort te doen.*





**8b. Gerard is een populaire jongen van 12. Hij gelooft en wil gehoorzaam zijn aan Koning Jezus. Daarom heeft hij zich voorgenomen om alleen meisjes te versieren als ze Bijbelgetrouwe gelovigen zijn. Noem twee mogelijke redenen die hij daarvoor heeft.**

(antwoord)

- De Bijbel zegt: vorm geen ongelijk span (2 Korinthe 6:14).
- Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.
- Gerard wil op Koning Jezus lijken.
- Het zou hen remmen in hun geestelijke relatie.
- Daarmee voorkom je compromissen.
- Voor elke beslissing raadpleegt Gerard de Heer, die hem nooit zou toestaan om op dit vlak voor plan B te gaan.

**9b. Hoe kun je weten wat de wil van de God de Vader in zo'n situatie is?**

(antwoord) Door de stem van de Heer te verstaan.

(toelichting) *Hij legt het in je hart, omdat Hij daar woont.*

*Hij legt het in je wil, omdat Hij het willen in je bewerkt.*

*Hij legt het in je verstand, omdat je het moet gaan begrijpen.*

*Hij legt het in je gevoel, omdat het je enthousiast maakt.*

**Ferrari-check (beide teams): Nadat het andere team vraag 9b heeft beantwoord, onderbreken we even het programma. Iedereen krijgt een eigen exemplaar van de "Ferrari-check", de checklist op pagina 9 en 10 van dit programma. We nemen ongeveer 10 minuten de tijd om de Ferrari-check in te vullen.**

**Nadat iedereen de Ferrari-check heeft ingevuld, doet de groep een rondje waarbij iedereen even aangeeft op hoeveel punten hij of zij bezig gaat met verbeteren.**

**10b. In Handelingen 15:19–20 sommen de apostelen specifiek vier regels op, waar de gelovige heidenen zich van moeten onthouden. Welke vier punten noemen ze in dit gedeelte?**

**Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.**

(antwoord) De heidenen dienen zich te onthouden van:

1. Dingen die door afgoden besmet zijn.
2. Ontucht (seksuele immoraliteit).
3. Het verstikte (verstikt vlees).
4. Bloed.



**11b. Paulus zegt dat je elke maaltijd moet gebruiken om te proberen mensen te redden. In onze huisfeesten nodigen we steeds mensen uit om mee te eten. Afhankelijk van met wie je eet, eet je de ene keer wél vlees en de andere keer niet. Waarom is dit?**

(antwoord) Om geen aanstoot te geven.

*(toelichting) In Romeinen 14:20–21 staat: "Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is."*

*En in 1 Korinthe 10:31–33 staat: "Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God, zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden."*

**12b. In Markus 7:18b–23 zegt Koning Jezus:**

**Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd.**

**En Hij zei: Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.**

**Wat zegt Koning Jezus hier over eten?**

(antwoord) Het gaat niet om wat je eet; het gaat om wat er uit je hart komt.

**Slotvraag (beide teams): in Efeze 4:20–24 (NBG) staat:**

**Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.**

**Vind je dat je helemaal anders bent? Leg uit.**





## Ferrari-check

De Ferrari-check is een checklist op basis van de werken van het vlees en de eigenschappen van je "nieuwe ik" uit Galaten 5:19–21 en in 1 Timotheüs 3. Hierin ga je na, in hoeverre jij jouw werken van het vlees hebt gekruisigd, en door welke eigenschappen je nieuwe ik tot leven komt.

Omcirkel bij elk criterium of het voor verbetering vatbaar (vvv), voldoende (vold) of goed is. Heb je op een bepaald punt "vvv" of "nee" ingevuld, licht dan toe waarom en stel voor jezelf vast wat je hieraan gaat doen en wanneer dat klaar is. Beantwoord de vragen naar waarheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van een onjuiste weergave van de werkelijkheid. We raden je aan deze checklist door nog twee andere personen in te laten vullen, zodat je een 360°-observatie krijgt van waar je staat.

*Galaten 5:19a,21b,26a, 6:4a: "Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, (...) waarvan ik u voorzegg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. (...) Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (...) Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven." Dat 'jezelf beproeven' doen je nu door deze Ferrari-check.*

Criterion Ferrari-check	Beoordeling			Waarom vvv/nee? Welke actie onderneem ik? Wanneer klaar?
Ben je trouw aan je partner?	nee	ja	n.v.t.	
Ben je seksueel moreel?	vvv	vold	goed	
Ben je rein?	vvv	vold	goed	
Heb je jezelf onder controle?	vvv	vold	goed	
Ben je beschaafd?	vvv	vold	goed	
Ben je alléén God de Vader toegewijd?	vvv	vold	goed	
Houd je je verre van het occulte?	vvv	vold	goed	
Houd je je verre van drugs?	vvv	vold	goed	
Ben je liefdevol?	vvv	vold	goed	
Blijf je vriendelijk?	vvv	vold	goed	
Ben je een vredestichter?	vvv	vold	goed	
Gun je anderen succes?	vvv	vold	goed	
Ben je kalm?	vvv	vold	goed	
Streef je op een correcte manier je doelen na?	vvv	vold	goed	
Ben je vergevingsgezind?	vvv	vold	goed	
Breng je rust?	vvv	vold	goed	
Heb je geloof in de trouw van anderen?	vvv	vold	goed	
Respecteer je andermans recht te leven?	vvv	vold	goed	
Drink je met mate?	vvv	vold	goed	
Vermijd je uitpattingen?	vvv	vold	goed	



criterium Ferrari-check	Beoordeling			Waarom vvv/nee? Welke actie onderneem ik? Wanneer klaar?
Ben je onberispelijk?	vvv	vold	goed	
Ben je ingetogen (beheerst)?	vvv	vold	goed	
Ben je gematigd?	vvv	vold	goed	
Ben je eerbaar?	vvv	vold	goed	
Ben je orderlijk?	vvv	vold	goed	
Ben je gastvrij?	vvv	vold	goed	
Ben je vredelievend?	vvv	vold	goed	
Streef je eerlijke winst na?	vvv	vold	goed	
Ben je welwillend?	vvv	vold	goed	
Ben je gemoedelijk?	vvv	vold	goed	
Heb je alles gemeenschappelijk?	vvv	vold	goed	
Ben je betrouwbaar in je woord?	vvv	vold	goed	
Heb je een zuiver geweten?	vvv	vold	goed	
Ben je betrouwbaar?	vvv	vold	goed	
Spreek je goed over anderen?	vvv	vold	goed	
<b>Totaal</b>				