



Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

De werken van het vlees leiden van kwaad tot erger: ze leiden via zonde uiteindelijk tot bezetenheid. Daarom moeten we ons erop richten dat we de werken van het vlees steeds doden. Dit programma is een onderdeel van een tweeluik: deze keer zullen we kijken we of jouw "oude ik" écht met Christus gestorven is, en in het volgende programma zullen we analyseren hoe de "nieuwe ik" in je leven functioneert. We moeten ons vlees doden, maar soms steekt onze oude mens nog de kop op. Hoe dit gebeurt, zullen we bekijken op zowel geestelijk, ziels, als lichamelijk vlak. We zullen steeds voor elk onderdeel van deze drie een voorbeeld geven, wat de werken van het vlees op dit terrein kunnen veroorzaken. Om hier scherp op te zijn is belangrijk, want de Bijbel zegt dat als je één wet overtreedt, je ze allemaal overtreedt. Uiteindelijk wil je meer en meer op Koning Jezus lijken.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/HouseFeastNetwork.

Versie: 21 augustus 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het tweede fundament: doop.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

Vorig programma:

2.08 Tabernakel

Dit programma:

2.09 Oude ik

Volgend programma:

2.10 Nieuwe ik

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Doop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9		2.09					
10							
11							
12							



1a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Een groep rijke gelovigen konden het niet opbrengen om óf heet, óf koud te zijn. Ze namen geen stelling en werden daardoor vervloekt. In Openbaring 3:15–19 wordt aan deze groep in Laodicea een brief geschreven:

Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.

Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Net als de rijke jongeling, een zeer rijke jongen die graag een discipel van Koning Jezus wilde zijn en vroeg wat hij daarvoor moest doen, was deze gemeente niet bereid alles op alles te zetten om te doen wat Koning Jezus van hun vroeg. Iemand van het vraagstellende team gaat liplezen, waar deze groep gelovigen en de rijke jongeling moeite mee hebben. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Toewijding.

2a. Romeinen 8:13 zegt, dat wij de werken van het vlees moeten doden. Dit kan vaak gedaan worden door te handelen in de tegenovergestelde geest. Wanneer je handelt in de tegenovergestelde geest van geldzucht, wat moet je dan doen?

(antwoord) Heel vrijgevig zijn.

(toelichting) Koning Jezus zei in Lukas 18:22 het volgende tegen de rijke jongeling: "Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij."

3a. Door te handelen in de tegenovergestelde geest, kun je in veel situaties de werken van het vlees doden. Hoe reageerde Paulus met betrekking tot het waarzeggende meisje?

(antwoord) Hij handelde in de tegenovergestelde geest en gebod de boze geest in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan.

4a. Iemand in China kiest voor een welvaartsprek. Daarom bezoek die persoon niet een huisgemeente, maar de Drie-Zelfkerk. Dit is de door de staat gereguleerde protestantse kerk. Het welvaartsevangelie leert, dat alles altijd goed moet gaan, als je goed gelooft. Dat is vlees.

Noem twee voorbeelden uit de Bijbel hoe je geestelijk kunt lijken en toch heel vleselijk bent.

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld:

- De farizeeërs.
- De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
- Laodicea (zie vraag 1a).

(toelichting) Dit kan grote gevolgen hebben. Wanneer iemand de schijn ophoudt en zijn vlees niet doodt maar verstoopt, dan loop deze persoon later het gevaar dat wanneer remmingen wegvallen, bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer, alle onverwerkte vleeszaken ongeremd naar buiten komen.



5a. Zaken kunnen van kwaad tot erger gaan. Zo kan vleselijkheid uitgroeien tot zonde en uiteindelijk zelfs tot bezetenheid. Ook kun je jouw geweten alsmaar meer sussen, totdat je in staat bent om bijna gewetenloze daden te doen.

In Hooglied 2:15 staat, dat het de kleine vossen zijn die de wijngaard te gronde richten. Neem Judas, een trouwe volgeling van Koning Jezus. Van hem was bekend dat hij telkens kleine hoeveelheden geld voor zichzelf uit de kas haalde, wat uiteindelijk tot enorme gevolgen leidde. Zo nam hij bloedgeld aan voor verraad. Wat had Judas van begin af aan moeten doen?

(antwoord) Er zijn twee mogelijke antwoorden. Het andere team moet hier één van noemen:

1. De werken van het vlees doden: elke keer weerstand bieden.
2. In de tegenovergestelde geest handelen: vrijgevigheid uitoefenen.

6a. We hebben het al een paar keer in dit programma gehad over de "werken van het vlees". Leg aan de hand van de doop uit, waarom het "vlees" heet, en niet "vis" of "gevogelte".

(antwoord) Je bent gemaakt van vlees. Met de doop sterf je met Christus en sta je op als geest. Maar op de een of andere manier wil je oude lijk steeds weer boven komen drijven. Als geest wil je helemaal niets meer met dat lijk te maken hebben.

7a. De twaalfjarige dochter van een winkelier had wat geld uit de kas genomen voor zichzelf. Winkeldiefstal was voor haar vader het ergste wat er bestond, en verdiende in zijn ogen de zwaarste straf. Toorn (boosheid) beheerste jarenlang het handelen van de vader. Hij kon haar niet vergeven voor wat ze had gedaan, en sprak nooit meer met zijn dochter. Zelfs de meest eenvoudige zaken werden indirect gecommuniceerd. Dit is niet in de geest van Koning Jezus. Na vier jaar was het meisje zwaar emotioneel belast en had hulp nodig.

In Spreuken 29:17 (NBG) staat deze opvoedregel: "Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen." De vader tuchtigde zijn dochter, maar deed dit vanuit zijn vlees: naast toorn (boosheid) ook door afgunst voor haar te hebben. Leg uit welk effect dit had op de opvoedingsregel uit Spreuken.

(antwoord) Deze opvoedingsregel pakte verkeerd uit, omdat de vader zijn dochter in haar puberteit verachtte.

8a. Waarom mag je je niet af en toe laten gaan?

(antwoord) Omdat het gevaar dan enorm groot is, dat je in zonde vervalt.

(toelichting) In 1 Korinthe 16:13 (NBV) staat: "Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk."

9a. Ook al hebben Trudy en Jan de juiste stappen genomen (het juiste antwoord van vraag 7a), mag je aannemen dat er een hele nare sfeer in huis hangt. Jaloezie, vijandschap en tweedracht liggen op de loer. Wat moet de houding van Trudy en Jan zijn, om het thuis weer gezellig te maken?

(antwoord) Ook al zal het moeilijk zijn en zal het gepaard gaan met veel inspanningen en tranen, moeten ze in de praktijk brengen wat het betekent om Koning Jezus te volgen en proberen het onderlinge vertrouwen terug te winnen.



10a. Een gelovig echtpaar bracht hun kinderen al jarenlang bij opa en oma als zij zelf op vakantie gingen. Dit was inmiddels een ingesleten patroon geworden. Dit keer hadden ze al ver van tevoren een wereldreis gepland. De vrouw raakte echter zwanger, en het baby'tje zou kort voor deze vakantie geboren worden. Daarom hebben ze besloten, abortus te laten plegen. Wat is in deze situatie "vlees" en wat is "zonde"?

(antwoord) Hun egoïstische wens om hun vakantie voorrang te geven op het kind is vlees; het vermoorden van hun kind is zonde.

11a. De gelovige man en vrouw die abortus hebben laten plegen, hebben een moord op hun geweten. Wat moeten ze nu doen?

(antwoord) Hun zonden belijden, om vergeving vragen en boete doen voor de zonde van moord.

(toelichting) In het Oude Testament zou dit echtpaar gestenigd worden. De situatie is nu, dat ze er geen publieke straf voor krijgen. Het is wel een zwaarwegende zaak die geestelijk behandeld moet worden.

12a. Nadat je gedoopt bent, ben je volgens 1 Korinthe 6:19 een tempel van de Heilige Geest. Leg uit wat dit praktisch betekent.

(antwoord) Elke gelovige in Koning Jezus is een priester, en in die rol moet je goed voor de tempel zorgen. Dat houdt onder meer in, niet overmatig eten of drinken, maar het ook niet uithongeren of laten uitdrogen.

(toelichting) Wij worden in 1 Petrus 2:9 koninklijke priesters genoemd. Wanneer iemand niet in staat is door Koning Jezus ingezet te worden in zijn dienst, terwijl we hier wel voor aangesteld zijn, is dit een ernstige zonde. In Efeze 2:10 staat daarover: "Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."

Slotvraag (beide teams): We hebben het in dit programma over je "oude ik" gehad, waar je afstand van wilt doen. Sluit af met een gezamenlijk gebed, waarin je

1. openlijk boete doet voor je zonden en om vergeving vraagt, en

2. de werken van het vlees belijdt en bidt voor kracht om ze niet meer te doen.

Daarna is het heel goed om ter ondersteuning samen voor elkaar te bidden en avondmaal te vieren.



1b. De groep gelovigen in Laodicea dacht rijk te zijn, maar de Bijbel noemt ze onder meer arm, blind en naakt. Welke oplossing noemt de Bijbel voor elk van deze drie problemen?

(antwoord)

1. Arm: goud kopen, dat gelouterd is door vuur
2. Blind: ogenzalf gebruiken
3. Naakt: witte klederen kopen

2b. In de tijd van Paulus was er een meisje, die bezeten was door een waarzeggende geest. Zij vertelde mensen tegen betaling hoe hun toekomst eruit zou kunnen zien. In Handelingen 16:17-18 staat:

Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg.

God de Vader verbiedt contact met de doden en waarzeggerij in Leviticus 20:27. Dat je je met waarzeggers inlaat, is een vorm van ontrouw naar God de Vader. Raak je altijd gebonden of bezeten als je een consult bij een waarzegger hebt gehad? Leg uit.

(antwoord) Ja, want het is alsof die je vastbindt aan de boze. Nog erger is het als je bezeten wordt.

(toelichting) Zoals we zagen in TXT Fondue 2.07 over afgoden, heeft uit eigen keus deelnemen aan occulte praktijken een directe uitwerking op je geest, waar de Heilige Geest wil wonen.

3b. Koning Jezus vertelde zijn discipelen over wat er met Hem stond te gebeuren. Zijn discipel Petrus reageerde hierop met een vleselijke uitspraak, die uit zijn "oude ik" voortkwam, waarop Koning Jezus tegen hem zei: "Ga achter Mij, satan!" Wat zei Petrus?

(antwoord) "U hoeft niet te lijden en te sterven."

(toelichting) Dit staat in Mattheüs 16:21-23:

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!

Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg, achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.



4b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Ook Paulus had te maken met een innerlijk conflict tussen de werken van het vlees en de werken van de Geest. Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden hoe hij dit ervoer. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Hij riep uit: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?"

(toelichting) Dit staat in Romeinen 7:24.



5b. In veel kerken wordt heel wat afgediscussieerd. Sommige mensen kunnen heel goed discussiëren, anderen worden er chagrijnig van. Wat is een gevaar dat bij discussiëren optreedt?

(antwoord) Ruzie maken en gekijf (snauwen).

(toelichting) *Op een goede manier debatteren mag wel, maar discussiëren kan ontaarden in ruzie en gekijf en dat zijn werken van het vlees.*

6b. In een belangrijke zendingsbespreking, zegt iemand duidelijk: "Ik vind dat het zó moet zijn" en hij probeert de groep daarvan te overtuigen. Hoe kun je als toehoorder ontdekken, of dit vlees of geest is?

(antwoord) We moeten alles toetsen.

(toelichting) *Dit staat in 1 Thessalonicenzen 5:21: "Onderzoek alles, behoud het goede."*

7b. De vader had zijn toorn niet onder controle. Het is een slechte karaktereigenschap. Hoe komt hij daar vanaf?

(antwoord) We moeten altijd de controle over ons gevoel te behouden, zodat we niet zondigen.

(toelichting) *In Efeze 4:26 staat: "Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid." Koning Jezus roept ons daartoe ook op in Mattheüs 5:22: "Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht."*



8b. Trudy en Jan zijn getrouwd. Beide geloven en zijn gedoopt. Trudy heeft overspel gepleegd. Wat zegt de Bijbel over wat ze moeten doen? Kies uit:

- a. Jan stuurt Trudy weg. Ze scheiden en kunnen beiden hertrouwen.
- b. Trudy gaat enige tijd in afzondering en Jan neemt haar daarna terug.
- c. Om de kinderen blijven Jan en Trudy bij elkaar.
- d. Ze zoeken een mentor voor pastoraat en proberen het nog een tijdje.

(antwoord) Het juiste antwoord is: "b. Trudy gaat enige tijd in afzondering en Jan neemt haar daarna terug."

(toelichting) *Als een man overspel pleegt, moet hij worden gestenigd. Als een vrouw overspel pleegt, moet ze worden weggestuurd (met echtscheidingsbrief voor boete doen en zondebesef). Als iemand een weggestuurde trouwt, pleegt hij overspel.*

In Leviticus 20:10 staat: "Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood."

Koning Jezus zegt in Mattheüs 5:31-33: "Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden."

Een man die zijn vrouw heeft weggezonden, hoort zich aan de eed te houden, dat hij zijn vrouw trouw zal blijven. Daarom kan hij zijn vrouw later weer terugnemen (als ze in een land leeft waar ze niet gestenigd moet worden).



9b. De huwelijks crisis van Trudy en Jan heeft veel leed veroorzaakt. Wie loopt de grootste verwondingen op?

(antwoord) Koning Jezus, de eigenaar van de geest, de ziel en het lichaam van Trudy en Jan.
(toelichting) Door de doop ben je niet langer van jezelf, maar leeft Koning Jezus in jou. Koning Jezus zei ons in Mattheüs 6:10 voor, dat we moeten bidden: "Uw wil geschiede", niet mijn wil.

10b. De werken van het vlees beïnvloeden je leven direct. Werken van het vlees zijn iets anders dan zonde, maar ze kunnen er wel toe leiden dat je zondigt. Wat is het uiteindelijke gevolg van zonde?

(antwoord) In Romeinen 6:23a staat: "Want het loon van de zonde is de dood."
(toelichting) Zonden zijn de daden die scheiding brengen tussen God de Vader en jou. Het bewerkt, dat je jouw doel mist.

11b. God de Vader heeft eten en drinken een wezenlijk onderdeel van ons leven gemaakt, maar het kan ook gaan overheersen. Iemand die verslaafd is aan eten of drinken, moet de werken van het vlees doden en zelfdiscipline opbrengen. Als je verslaafd bent aan eten of drinken, wie of wat is dan volgens de Bijbel je god?

(antwoord) Je buik.
(toelichting) Dit staat in Filippenzen 3:19.

12b. Koning Jezus zegt in Johannes 6:51: "Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld." Wat zei Koning Jezus nog meer over brood?

(antwoord) Er zijn twee mogelijke antwoorden. Het andere team moet hier één van noemen:

1. "De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt."
2. "Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis."

(toelichting) Het eerste zei Hij in Mattheüs 4:4. Er zijn dus nog meer belangrijke dingen dan eten alleen. Het tweede staat in Lukas 22:19b. Dit gedenken we met het avondmaal.

Slotvraag (beide teams): We hebben het in dit programma over je "oude ik" gehad, waar je afstand van wilt doen. Sluit af met een gezamenlijk gebed, waarin je

- 1. openlijk boete doet voor je zonden en om vergeving vraagt, en**
- 2. de werken van het vlees belijdt en bidt voor kracht om ze niet meer te doen.**

Daarna is het heel goed om ter ondersteuning samen voor elkaar te bidden en avondmaal te vieren.