



Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Het begrip "godsdienst" betekent: je dient een god. Om dat goed te kunnen doen, moet je wel van alles van die god weten. In dit programma willen we je informatie geven over wie God de Vader is en wat Hij doet. Dit wordt "theologie" genoemd. Zou je een fout beeld van God de Vader hebben, dan beïnvloedt dat je dienst meteen, en daaruit komen dan ook verkeerde vruchten voort. Het is dus van groot belang dat we in dit programma alle belangrijke punten uit de Bijbel over God de Vader behandelen, zodat je God de Vader zoveel beter leert kennen dat je "Abba, Vader" zegt en mag zeggen. Wij aardse wezens zijn voorbestemd voor een relatie met een grote God. Er zijn veel namen van God de Vader en ook veel taakomschrijvingen. We zullen er in dit programma voorafgaand aan elke vraag een langs laten komen, dus 24 in totaal. Bij dit programma heb je ook meerdere pennen en vellen papier nodig.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/HouseFeastNetwork.

Versie: 14 augustus 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het tweede fundament: doop.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

Vorig programma:
2.04 Doop

Dit programma:
2.05 Drie-eenheid

Volgend programma:
2.06 Oude Testament

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Doop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1							
2							
3							
4							
5		2.05					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							



Adonai (HEER)

1a. Om een goed beeld van God de Vader te krijgen moeten we zijn Drie-eenheid ontdekken. Drie is een beeld van volledigheid, en we zien vaak in de Bijbel en in de wereld dat iets met drie gezekeerd is. Noem hiervan twee voorbeelden.

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld:

- De mens (lichaam, ziel, geest).
- De getuigenis (twee getuigen, één verhaal).
- Het drievoudig snoer (Prediker 4:12).
- De Trias Politica (wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht).

De HEER voorziet

2a. Het "alziend oog" bestaat uit een driehoek met een oog erin. Dit werd in de Middeleeuwen gebruikt als teken voor de Drie-eenheid. Nu wordt dit beeld door vrijmetselaars overvloedig gebruikt. Daardoor komt dit teken op veel plaatsen voor. Noem een voorbeeld waar het op afgebeeld staat.

(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld:

- Bankbiljetten (1 Amerikaanse dollar; 50 Estische kroon; 500 Oekraïense hryvnja).
- Wapens van landen (Grootzegel van de Verenigde Staten), steden (Braslau in Wit-Rusland) en groepen (diverse studentencorpsen).
- Zegels (Universiteit van Mississippi; Universiteit van Chili).
- Godsdienstige objecten (Dom van Aken; Kazankathedraal in Sint-Petersburg, Rusland; Cao Dai-tempel in Tây Ninh, Vietnam; posters van "De Weg").
- Wetgeving (Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger; Servische Grondwet)

Shekina (vuur)

3a. Stel, een man is getrouwd, zijn beide ouders leven nog, en heeft kinderen. Hij is dus een echtgenoot, een zoon en een vader. Joden verwijten het de christenen vaak, dat hoewel ze zeggen "God is één", ze drie goden hebben, wat volgens de Wet verboden is. Leg uit aan de hand van water, dat God de Vader toch één kan zijn.

(antwoord) Water kan de vorm hebben van ijs, vloeistof en stoom.

(toelichting) Natuurlijk is dit voorbeeld niet perfect: het gaat mank als je weet dat water uit meerdere atomen bestaat.

De Geliefde

4a. Er zijn drie fasen in jouw geestelijke leven. In elke fase ontdek je één kant van God de Vader. Je begint als een kind, dat een relatie heeft met de Vader. Daarna wordt je een zoon of dochter, die een relatie heeft met Koning Jezus. Wat is de derde fase?

(antwoord) Die van een geestelijk volwassene, die een relatie heeft met de Heilige Geest.



Onveranderlijke

5a. Is God de Vader een man of een vrouw? Leg uit.

(antwoord) Niet van toepassing; in de hemel is geen mannelijk of vrouwelijk.

(toelichting) *De man en de vrouw samen vormen een beeld van wie God de Vader is. In Genesis 1:27 staat: "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." Dit was de eerste Adam.*

Daarnaast worden we opgedragen om Koning Jezus te volgen, de "tweede Adam". Daarover staat in Galaten 3:28 (NBV): "Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus."

Het komt erop neer dat wij het totaalbeeld van wie God de Vader is, niet kunnen bevatten, want Hij is groter dan ons voorstellingsvermogen aan kan.

Zoon des Mensen

6a. Waarom legde Koning Jezus de nadruk op dat Hij de Zoon van de mensen was?

(antwoord) Hij is het vleesgeworden Woord, Hij is zowel Zoon van God de Vader, als mens.

(toelichting) *Wanneer een drenkeling gered moet worden, zal de redder in het water moeten springen. Zo kwam Koning Jezus ook in onze wereld, om ons uit de zonde te redden.*

Ik Ben

7a. De Naam van God de Vader lezen we voor het eerst wanneer Mozes bij de brandende braamstruik staat in Exodus 3:14. Daar noemde God de Vader zichzelf: "Ik Ben die Ik Ben". Dit schrijf je in het Hebreeuws als "J-H-W-H".

Het geschreven Hebreeuws kent alleen medeklinkers. Welke klinkers er tussen de letters hoorden te staan is niet meer bekend, maar waarschijnlijk is het "Jehova". Uit respect durven Joden het niet fout uit te spreken, dus spreken zij Hem in het dagelijks leven aan met "Heer". In het Nederlands vertaald schrijven de Joden ook niet "God". Hoe schrijven ze het wel?

(antwoord) G'd.

Hij die was, is, en komen zal

8a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)



Naast zijn "Voornaam", J-H-W-H, wilde God de Vader ook een "Achternaam". Een familie/stamboom waar Hij onderdeel van was, met een thuisland. Zoiets wordt altijd vastgelegd met je achternaam. Iemand van het vraagstellende team gaat liplezen welke volledige Naam Hij zichzelf toekende. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) De God van Abraham, Izak en Jakob.

(toelichting) *Dit doet Hij in Exodus 3:6. Jakob werd later Israël genoemd.*

De HEER zebaoth, HEER der legerscharen

9a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)



De duivel wordt vergeleken met een aap die altijd imiteert. Dit doet hij ook met de Drie-eenheid. Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen waaruit de drie-eenheid van de duivel bestaat. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. De duivel.
2. De antichrist.
3. Het beest.

(toelichting) *De duivel is een imitatie van God, de Vader. De antichrist is een imitatie van God, de Zoon. Het beest is een imitatie van God, de Heilige Geest.*



Vredevorst

10a. Wij moeten het met de onzichtbare God de Vader doen. Zelfs Mozes, die bevriend was met God de Vader, kon zijn Vriend niet zien uit veiligheidsredenen, omdat God de Vader zo heilig is. Wij kunnen God de Vader leren kennen door de Bijbel en door het werk van de Heilige Geest. Wat als je ook de Bijbel niet hebt om God de Vader te leren kennen. Hoe kun je Hem dan nog leren kennen?

(antwoord) Door te geloven in de God achter de schepping.

Rafaël, Geneesheer

11a. Als mens is het heel moeilijk om je een beeld te vormen van de grote God de Vader. Woorden schieten tekort. Dat probleem hadden de profeten ook, zoals Jesaja en Ezechiël. Zij hadden na hun ontmoeting met God de Vader, de opdracht om op te schrijven wat ze hebben gezien.

Iemand van het vraagstellende team leest ongeveer vier minuten lang zo'n beschrijving uit de Bijbel voor. Het andere team verzamelt intussen verschillende beelden die genoemd worden in dit Bijbelgedeelte door notities en tekeningen te maken en noemt na het voorlezen minimaal zeven beelden die in dit Bijbelgedeelte worden genoemd.

De tekst die door het vraagstellende team wordt voorgelezen komt uit Ezechiël 1. Deze staat op pagina 5 van dit TXT Fondue en wordt in zijn geheel voorgelezen.

(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of het andere team de vraag goed heeft beantwoord.

Sterke God

12a. In Johannes 14:28 zegt Koning Jezus: "U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik." Denken jullie dat de oudste die toezicht houdt in jullie huisfeest het belangrijker vindt om 'vader' genoemd te worden of 'kind'? Leg uit.

(antwoord) Vader. Er valt meer eer te behalen met vader zijn dan met kind zijn, en je moet er ook meer moeite voor doen om een goede vader te zijn.



Ezechiël 1:1–28 (vraag 11a)

- ¹ In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. ² Op de vijfde van de maand — het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojachin — ³ kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE was daar op hem.
- ⁴ Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. ⁵ Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens. ⁶ Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels. ⁷ Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper.
- ⁸ Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier: ⁹ Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen, zij gingen ieder recht voor zich uit. ¹⁰ Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend.
- ¹¹ Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten, en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. ¹² Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen.
- ¹³ Wat de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. ¹⁴ En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht.
- ¹⁵ Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan. ¹⁶ Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. ¹⁷ Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen.
- ¹⁸ Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier. ¹⁹ Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee, en wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. ²⁰ Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen. ²¹ Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen.
- ²² En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen. ²³ Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen vanvoren bedekten, en ieder had er twee die hun lichamen vanachter bedekten.
- ²⁴ Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. ²⁵ Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.
- ²⁶ En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. ²⁷ Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen.
- ²⁸ Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.



HEER der heren

1b. Waar staat in de Bijbel het woord "Drie-eenheid"?

(antwoord) Nergens.

De Almachtige



2b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Het eerste gebod van de tien geboden is eigenlijk geen gebod, maar een mededeling. Iemand van het vraagstellende team gaat door liplezen duidelijk maken wat deze mededeling is. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Hoor, Israël, de Heer, uw God, is één.

(toelichting) Koning Jezus onderschrijft en herhaalt dit in Markus 12:28-30:

"En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden?"

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod."

Immanuël (God met ons)

3b. Welk deel van God de Vader is nu hier op aarde actief?

(antwoord) De Heilige Geest.

Alfa en Omega

4b. In elk van deze fasen kun je God de Vader met andere namen aanspreken. Het team dat de vraag moet beantwoorden, verdeelt een A4'tje in drie kolommen:

- Schrijf bovenaan de linker kolom: "God, de Vader".
- Schrijf bovenaan de middelste kolom: "God, de Zoon".
- Schrijf bovenaan de rechter kolom: "God, de Heilige Geest".

Het vraagstellende team leest nu zes namen op. Het andere team probeert elk van deze namen in de juiste kolom te zetten. In elke kolom komen twee namen te staan.

De namen zijn:

- Koning
- Abba, Vader
- Geliefde
- Heer
- Almachtige
- Schepper

(antwoord) Het andere team moet de namen als volgt verdeeld hebben:

God, de Vader
Abba, Vader
Schepper

God, de Zoon
Koning
Geliefde

God, de Heilige Geest
Heer
Almachtige



De Parakleet



5b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Koning Jezus was 33 jaar lang actief geweest op aarde, eerst in de Israëliische provincie Galilea en later in Judea en Perea.

In Johannes 16:7 zegt Koning Jezus: "Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden."

Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden waarom het beter is dat de Heilige Geest hier op aarde Koning Jezus opvolgt.

(antwoord) De Heilige Geest is alomtegenwoordig (overal en altijd).

(toelichting) Koning Jezus was dat als mens op aarde niet.

Abba, Vader

6b. Waarom moeten wij als mensen er de nadruk op leggen dat wij kinderen van God de Vader zijn?

(antwoord) Hierdoor krijgen we dezelfde status als Koning Jezus. Hij is de Zoon van God de Vader en mens. Wij zijn mens en kinderen van God de Vader.

God van Israël

7b. Waarom doen onze Joodse broeders zo angstvallig over het noemen van de Naam van de Heer?

(antwoord) Op het oneerbiedig gebruiken van de Naam van de Heer staat de doodstraf.

(toelichting) In Leviticus 24:16 staat: "Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de Naam gelasterd heeft."

De Rechtvaardige

8b. Toen Abraham zijn zoon Izak moest offeren, greep God de Vader in en sprak vanuit de hemel: "Stop! Ik heb je gehoorzaamheid gezien." De Heilige Geest zorgde daar voor een plaatsvervangend offerlam.

Dit is een beeld dat ook op ons van toepassing is. Want wij zouden veroordeeld moeten worden voor onze zondesuld. Maar God de Vader grijpt in als Hij onze gehoorzaamheid ziet, en de Heilige Geest voorziet in een ander offerlam, namelijk: Koning Jezus, die aan het kruis voor onze zonden stierf. Beschrijf hoe de drie partijen van de Drie-eenheid hierbij betrokken waren.

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. God, de Vader gaf de opdracht.
2. God, de Zoon voerde het gehoorzaam uit.
3. God, de Heilige Geest maakte het mogelijk.



De Trooster

9b. Veel mensen vragen: "Als God de Vader liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?" Ze bedoelen hiermee: "Als er een God is die de aarde heeft geschapen, waar het vervolgens een puinhoop werd, dan zou deze God ook moeten ingrijpen; dat doet Hij niet, dus God bestaat niet."

Zo is het alleen niet: God de Vader grijpt niet collectief in, en Hij grijpt niet dwingend in. Hoe grijpt God de Vader dan wel in?

(antwoord) Individueel en vrijwillig.

Het Woord

10b. Als je iemand liefhebt, dan wil je alles over die persoon te weten komen. In het Nieuwe Testament leert Koning Jezus ons God kennen als "Vader". Op welke drie manieren leer je God kennen in het Oude Testament?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. God de Schepper.
2. God de Leider.
3. God de Rechter.

God van Abraham, Izak en Jakob

11b. Ieder mens is voorbestemd om deel te worden van de eeuwigheid van God de Vader. Mensen die in reïncarnatie geloven, denken dat je meerdere kansen hebt om op te klimmen tot een hogere eeuwige status, terwijl New-Agers zeggen: "Ik ben nu al god". Hierdoor ga je niet eeuwig leven. God de Vader geeft ons buiten de hemel, in een objectieve ruimte, de gelegenheid om te kiezen of we eeuwig bij Hem willen zijn of niet. Waar is die plek?

(antwoord) Hier op aarde, met wat je kunt, wat je hebt, en waar je bent.

Schepper

12b. In 1 Johannes 5:7-8 staat: "Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een." Wie uit de Drie-eenheid is hier de Geest, wie is het water en wie is het bloed?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Het (scheppende) water is God de Vader.
2. Het bloed is Koning Jezus.
3. De Geest is de Heilige Geest.