



Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

In dit programma willen we je laten ontdekken hoe belangrijk het is voor een volgeling van Koning Jezus om God als Vader te kennen. We eindigen met een gezamenlijk gebed, waarin we God de Vader danken dat Hij onze Vader is en ons zijn overvloedige liefde schenkt.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/HouseFeastNetwork.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het tweede fundament: doop.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

Vorig programma:

1.12 Genade

Dit programma:

2.01 God de Vader

Volgend programma:

2.02 Bijbel

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Dooop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1		2.01					
2	↓						
3	↓						
4	↓						
5	↓						
6	↓						
7	↓						
8	↓						
9	↓						
10	↓						
11	↓						
12	↓						



1a. In dit programma zullen voor één team alle vragen over de gelijkenis van de verloren zoon gaan. Koning Jezus vertelt deze gelijkenis in Lukas 15:11–32 en deze kun je vinden op pagina 4 van dit TXT Fondue. Lees het verhaal hardop voor.

Deze gelijkenis van de verloren zoon kunnen we ook de "gelijkenis van de liefhebbende vader" noemen. Waarom?

(antwoord) Omdat God de Vader zich als een liefhebbende Vader openbaart.

2a. In de gelijkenis van de verloren zoon, vraagt de jongste zoon om de uitbetaling van zijn erfenis. Wat zegt hij daarmee indirect tegen zijn vader?

(antwoord) Je bent voor mij gestorven.



3a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Als je als zoon je vader op zo'n manier beledigt, zou de vader volgens de Joodse traditie hem een klap in het gezicht moeten geven en hem dan uit de familie verstoten. Dit doet de vader echter niet. Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen wat de vader wél deed. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Hij betaalde zijn zoon de erfenis en liet hem gaan.



4a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

De jongste zoon verbraste zijn geld in een ver land. Nadat hij alles verloren had en er hongersnood kwam, leerde hij de mensen beter kennen, die hem aanvankelijk op handen droegen. Iemand van het vraagstellende team gaat door liplezen duidelijk maken wat deze schijnbare vrienden bleken te zijn. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Uitbuiters.



5a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat er met de jongste zoon gebeurde toen hij geen geld meer had. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Hij belandt bij de varkens.

6a. Op het dieptepunt van zijn leven herinnerde de jongste zoon zich zijn vader. Welke drie dingen nam hij zich voor?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Naar huis terugkeren.
2. Zijn zonden belijden.
3. Aanbieden als knecht voor zijn vader te gaan werken.



7a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

In Israël zijn dorpen vaak door landerijen omringd. Daardoor kan men een bezoeker van verre zien aankomen. Iemand die is uitgestoten uit het dorp, die kan er op rekenen dat als hij terugkeert, de dorpsbewoners hem met stenen zullen bekogelen. Dit was ook het geval bij de verloren zoon. Iemand van het vraagstellende team gaat door liplezen duidelijk maken welke uitdrukking beschrijft wat iemand doet, die op zo'n manier gestenigd wordt. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Hindernislopen.



8a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

De vader kon zijn zoon zien aankomen en wist dat zijn zoon in gevaar was, omdat hij spitsroede zou lopen. De vader deed iets om dat te voorkomen. Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat de vader deed. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Hij rende zijn zoon tegemoet, maar om te rennen moet hij zijn gewaad – dat tot zijn enkels reikt – omhoog trekken en zijn benen ontbloten.



9a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

In de oosterse cultuur hoort een oudere man niet met ontblote benen te rennen. Uit liefde voor zijn zoon doet de vader dit wel en dat is zichtbaar voor iedereen in het dorp. Iemand uit het vraagstellende team gaat uitleggen wat zijn vader hierdoor op zich nam, en zo zijn zoon redde, zonder dit woord zelf te noemen. Het andere team probeert dit "verboden woord" te raden.

(antwoord) De blamage.

10a. De vader rende naar zijn zoon toe, omarmde hem, vergaf hem en nam hem weer als zijn zoon aan. Welke drie dingen die de vader zijn zoon geeft, symboliseren deze beslissing?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Een nieuw kleed (feestkleed).
2. Sandalen.
3. Zijn zegelring.



11a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

De vader zorgde ervoor dat de jongste zoon ook met zijn medemensen, de dorpsbewoners, verzoend werd. Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen hoe dat gebeurde. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Ze vierden een feest met een geslacht kalf.

12a. Niet alleen de jongste zoon was verloren. Ook de oudste zoon blijkt uiteindelijk een verloren zoon te zijn. Waaruit bestond zijn verlorenheid?

(antwoord) Hij probeerde de liefde van zijn vader te verdienen, in plaats van het van het te ontvangen.

Slotvraag (beide teams): Kan iedereen onder jullie God als je Vader accepteren? Wil je dan God de Vader in gezamenlijk gebed danken dat Hij jouw Vader is, die jou zijn overvloedige liefde schenkt?



Lukas 15:11–32 (vraag 1a)

- ¹¹ En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. ¹² En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
- ¹³ En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. ¹⁴ En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. ¹⁵ En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. ¹⁶ En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. ¹⁷ En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. ¹⁸ Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. ¹⁹ En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners.
- ²⁰ En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.
- ²¹ En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden.
- ²² Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. ²³ En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. ²⁴ Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
- ²⁵ Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichterbij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans. ²⁶ En nadat hij één van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was.
- ²⁷ Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft.
- ²⁸ Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.
- ²⁹ Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. ³⁰ Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.
- ³¹ En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou.
- ³² Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.



1b. In Efeze 3:14–15 staat: "Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt." Naar wie zijn we vernoemd?

(antwoord) God, de Vader van Koning Jezus.

2b. Hebreeën 1:1–2 noemt twee manieren waarop God de Vader tot de mensen heeft gesproken: "Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft." Op welke twee manieren heeft God de Vader gesproken?

(antwoord) Door de profeten en door Koning Jezus.



3b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

In 1 Johannes 3:1 staat: "Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent."

Hier staat dat God de Vader wil dat wij zijn kinderen zijn. Iemand van het vraagstellende team gaat door liplezen duidelijk maken hoe wij volgens de Bijbel "Abba, Vader" mogen én moeten zeggen. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Roepen.

(toelichting) "Abba" is Aramees voor "papa". In Romeinen 8:15 staat: "Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!"



4b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen welke twee dingen God de Vader ons wil schenken. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Leven en overvloed.

(toelichting) In Johannes 10:10 zegt Koning Jezus: "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben."



5b. Ken je een lied dat God als Vader beschrijft? Het team dat de vraag moet beantwoorden bedenkt een lied en zet deze lied in. Het vraagstellende team mag meezingen.

(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of het gekozen lied goed is.



6b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Koning Jezus geeft meer voorbeelden van de liefde van God de Vader voor ons. Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden welke belofte Hij onder meer doet. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Niemand kan ons uit de hand van de Vader rukken.

(toelichting) Dit staat in Johannes 10:27-29: "Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken."



7b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand van het vraagstellende team gaat uitleggen waardoor God als Vader ons tot een heilig leven brengt, zonder het woord zelf te noemen. Het andere team probeert dit "verboden woord" te raden.

(antwoord) Tuchtiging / bestraffing.

(toelichting) Dit staat in Hebreëën 12:5-11 (NBG): "En gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid."

8b. In 1 Petrus 5:7 staat: "Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." Wat doet God de Vader voor ons, zodat wij het niet zelf moeten doen?

(antwoord) Wij hoeven ons geen zorgen te maken, want Hij zorgt voor ons.



9b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
In Zefanja 3:17 maakt God de Vader duidelijk wat Hij van zijn kinderen vindt: "De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich." Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat God de Vader doet. Het andere team probeert beide punten te raden.

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Hij zal zwijgen in zijn liefde.
2. Hij zal zich over je verblijden met gejuich.



10b. Wat zijn de eerste zeven woorden van het bekendste gebed uit de Bijbel?

(antwoord) "Onze Vader die in de hemelen zijt, ..."

(toelichting) *Koning Jezus leert dit gebed in Mattheüs 6:9: "Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd." Andere Bijbelvertalingen zeggen "Onze Vader in de hemel, laat uw..." en "Onze Vader in de hemel, Uw Naam ..."*



11b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Dat je God de Vader ook echt leert kennen als een liefhebbende vader, is belangrijk voor onze levens als volgelingen van Koning Jezus. Iemand van het vraagstellende team gaat uitleggen wat de vader van de verloren zoon niet wilde dat zijn zoon na zijn terugkomst zou worden, zonder het woord zelf te noemen. Het andere team probeert dit "verboden woord" te raden.

(antwoord) Knecht / slaaf.



12b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

De hemelse Vader wil ons tot zich nemen. Koning Jezus bereidt onze komst in de hemel voor. Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen wat Hij voorbereidt. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Woningen.

(toelichting) *Dit zegt Hij in Johannes 14:2-3: "In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben."*

Slotvraag (beide teams): Kan iedereen onder jullie God als je Vader accepteren? Wil je dan God de Vader in gezamenlijk gebed danken dat Hij jouw Vader is, die jou zijn overvloedige liefde schenkt?