



Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Het doel van dit programma is om uit te leggen wat genade is. Wanneer iemand een onjuist beeld van genade heeft, kan dit een grote negatieve invloed hebben op zijn of haar geestelijke leven. Als je denkt dat genade het je toestaat dat je altijd kunt zondigen, zal door deze levensstijl genade heel goedkoop worden, terwijl dit het allerduurste geschenk is dat je ooit in je leven zult krijgen. De Bijbel legt in veel voorbeelden uit, hoe wij in genade kunnen leven zonder verwende welvaarts kinderen te worden die denken dat altijd alles mag. Genade gaat over bloed, oordeel, vergeving en nieuw leven. Dit willen we in de goede volgorde uitleggen.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/HouseFeastNetwork.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het eerste fundament: genade.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Markus en Galaten te lezen.

Vorig programma:

1.11 Verzoening

Dit programma:

1.12 Genade

Volgend programma:

2.01 God de Vader

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Doop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	1.12						



1a. Twee ridders met zwaarden vechten tegen elkaar. Op een gegeven moment valt één van hen op de grond en wordt het zwaard uit zijn hand geslagen. De andere ridder staat met een zwaard boven hem. Welke twee keuzes heeft de ridder die zijn zwaard nog heeft?

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen.

1. Hij doodt de andere ridder.
2. Hij laat de andere ridder gaan (hij verleent genade).

2a. Een slaaf heeft een boze eigenaar en een goede koning koopt de slaaf vrij zonder dat hij het verdiend heeft. Hoe noemt de Bijbel zo'n slaaf?

(antwoord) Een vrijgekochte.

(toelichting) In Galaten 3:13 staat: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt."



3a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

De Bijbel legt uit waardoor je bent behouden, met andere woorden wat die "vrijkoping" inhoudt. Iemand van het vraagstellende team gaat omschrijven welk woord de Bijbel daarvoor gebruikt, zonder het woord te mogen noemen. Het andere team probeert dit "verboden woord" te raden.

(antwoord) Genade.

(toelichting) Genade betekent onverdiende gunst.

4a. Welke reden heeft Koning Jesus om jou vrij te kopen?

(antwoord) Hij is speciaal naar de aarde gekomen om ons te redden. Dat deed Hij uit liefde voor ons. Hij wilde ons tegen elke prijs vrijkopen.

(toelichting) Hij deed het uit liefde en laat zich daarin door niets van ons scheiden. In Romeinen 8:38-39 legt Paulus uit: "Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."

5a. Kunnen we door goede werken van de zonde vrij komen? Leg uit.

(antwoord) Niets maakt naast Christus' bloed ons vrij.

(toelichting) Zie de Bijbeltekst uit vraag 3b. Romeinen 8 legt dit bovendien heel duidelijk uit. In de verzen 10, 15 en 26 staat: "Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. (...) Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (...) En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

6a. Waarom is het loon van de zonde zo hoog?

(antwoord) God de Rechter vindt het zo'n ernstig misdrijf, dat er de hoogste straf op staat.

(toelichting) Zie de toelichting bij vraag 2b. Als je alle tranen die door onrechtvaardigheid zijn veroorzaakt én al het bloed dat vergoten wordt door gemeenheid én al het zweet van de slavernij zou kunnen verzamelen, dán zou je begrijpen waarom God de Vader die de aarde zo harmonieus schiep, zo'n hekel aan zonde heeft.



7a. Kan er op aarde nog iemand geboren worden die ook zuiver bloed heeft? Leg uit.

(antwoord) Nee, er is één middelaar onder de zon gegeven. Wij worden in zonde geboren.

(toelichting) *1 Timotheüs 2:5 zegt: "Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus." En Psalm 51:7 zegt: "Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen."*

8a. Toen Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten, was de toon van het gesprek dat God de Vader met hen had, heel beschaafd. Maar wat was de consequentie van één keer vrucht eten?

(antwoord) Ze worden uit de hof van Eden gezet.

(toelichting) *In Genesis 3:22-23 staat: "Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was."*

9a. Stel, een tienermeisje krijgt van de buurman een harde klap in haar gezicht. Direct daarop zegt zij: "Buurman, ik vergeef u." Wat zegt Koning Jezus over wat we moeten doen als ons kwaad wordt aangedaan?

(antwoord) We moeten de andere wang toekeren.

(toelichting) *In Lukas 6:29 zegt Hij: "Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen."*

1 Petrus 1:6 voegt daaraan nog een extra dimensie toe: "Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingingen." Maar geslagen worden valt niet altijd onder verzoekingingen.

10a. In dit verhaal is het tienermeisje een beeld van een discipel van Koning Jezus, en is de buurman een beeld van mensen die hen kwaad doen. Natuurlijk zal God als een goede Vader zijn kind eerst troosten en verbinden. Waar kan de buurman daarna op rekenen?

(antwoord) Wraak.

(toelichting) *In Romeinen 12:19 staat: "Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere." Hiermee wordt verwezen naar Deuteronomium 32:35.*

11a. De reactie van de Vader heeft alles met genade te maken. Vul om dat te begrijpen de volgende vijf zinnen aan:

- **Genade is een ... (zie vraag 1b)**
- **Op zonde staat de ... (zie vraag 5b)**
- **De boete wordt betaald met ... (zie vraag 6b); dat is rechtvaardig.**
- **Het bloed van Koning Jezus is dus de ... (zie vraag 3b)**
- **De ene zijde van de medaille heet "wraak"; de andere zijde heet ...**

(antwoord) Het andere team moet alle vijf de punten noemen:

- zakelijke deal
- doodstraf
- (zuiver) bloed
- koopsom
- genade

(toelichting) *De vader zal het de buurman betaald zetten en als die man geen boete doet en de schade vergoedt, zal hij veroordeeld worden. Dat is wraak. Zie ook de toelichting bij vraag 10a.*

12a. Ben jij niet langer een slaaf van de zonde?

(antwoord) Ja, ik weet dat ik gekocht en betaald ben door het bloed van Koning Jezus.



1b. Een slaaf wisselt wel eens van eigenaar. Beschrijf hoe zo'n zakelijke deal verloopt.

(antwoord) Er is een kopende partij en een aanbiedende partij en een slaaf van de aanbiedende partij. De koper wil graag de slaaf hebben en betaalt. De aanbiedende partij draagt de slaaf over aan de koper.

2b. De Bijbel zegt in Romeinen 3:23: "Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God." Zolang je niet gered bent, ben je slaaf van de zonde. Zonde vraagt zó'n hoge prijs, dat de slaaf zichzelf nooit kan vrijkopen. Hoe hoog is die prijs?

(antwoord) De dood (een leven voor een leven).

(toelichting) In Romeinen 6:23 staat: "Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."

3b. In Efeze 2:8-9 staat: "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen." Hoe kunnen we "de gave van God" ontvangen?

(antwoord) Koning Jezus aannemen, in Hem geloven.

(toelichting) Hij is de Goede Koning (zie vraag 2a), die onze koopsom betaalt, en als je zijn offer aanneemt, dan ben je behouden.

4b. Op welke locatie heeft de zakelijke deal om jouw vrijkoping plaatsgevonden?

(antwoord) De locatie heeft meerdere namen, elk van deze is goed:

Golgotha, Calvari/Calgary, schedelplaats, bloedofferaltair, buiten de poort.

5b. Waarom de dood? Waarom moest Koning Jezus sterven in de dood? Waarom kon Hij niet een nier geven?

(antwoord) Op zonde staat de doodstraf en als Hij de straf niet voor ons draagt, moeten wij onze eigen doodstraf dragen.

(toelichting) Zie de toelichting bij vraag 2b.

6b. Waarom moet er vrijgekocht worden door een bloedoffer?

(antwoord) Vrijkopen van de zonde kan alleen door zuiver bloed.

(toelichting) Hebreëën 9:13-14 zegt: "Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!"



7b. In Johannes 1:1–5 staat:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Waarom kan God de Vader volgens deze Bijbeltekst de zonde niet door de vingers zien?

(antwoord) Hij kan het niet, want in Hem is geen duisternis, alleen puur licht.

(toelichting) *Het is dus niet alleen zo dat Hij vooral een hekel aan zonde heeft. Hij is er ook niet allergisch voor, maar hij kán eenvoudigweg fysiek niet samen zijn in één ruimte met zonde.*

8b. Na het eten van de verboden vrucht in het paradijs is de aard van de mens zondig geworden en is de mens onder de heerschappij van de slang gekomen. Alleen door het volbrachte werk van Koning Jezus kun je daarvan bevrijd worden. Van welke boom mag je nadat je bent gered bent weer eten?

(antwoord) De boom van het leven.

(toelichting) *In Openbaring 2:7 staat: "Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat."*

9b. Wat heeft de reactie van het meisje met genade te maken?

(antwoord) Niets.

(toelichting) *Het heeft met een training van haar discipelschap tot haar heiliging te maken.*

10b. In Spreuken 25:21–22 staat: "Als iemand die u haat, hongerlijdt, geef hem brood te eten, en als hij dorstig is, geef hem water te drinken, want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen, en de HEERE zal het u vergelden."

Paulus herhaalt dat nog eens in Romeinen 12:20: "Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen."

Dit betekent ook dat als je klappen incasseert, je daarmee vurige kolen op iemands hoofd stapelt. Wie stapelt in dit voorbeeld van het meisje de kolen en op wiens hoofd?

(antwoord) Het tienermeisje stapelt vurige kolen op het hoofd van de buurman.

11b. In dit programma hebben we meerdere mensen gezien aan wie genade is verleend, zoals de ridder in vraag 1a, de buurman in vraag 11a en wij in vraag 3b. Hoe moeten deze mensen verder leven nadat aan hen genade is verleend?

(antwoord) Neem het in ontvangst, wees eeuwig dankbaar, en leef verder als vrijgekochte in dienst van Koning Jezus.

12b. Leef je gered?

(antwoord) Ik ben in alle facetten van mijn leven vrij van de slavernij van de zonde.