



## Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Als volgelingen van Koning Jezus mogen we veel sympathie hebben voor onze moslim-broeders. Graag willen wij ook hen uitleggen wat het offer van Christus betekent, zodat zij zich tot Hem kunnen bekeren.

## Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

### Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

### Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

### Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via [HuisfeestNetwerk.org](http://HuisfeestNetwerk.org)! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: [facebook.com/HouseFeastNetwork](https://facebook.com/HouseFeastNetwork).

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

## Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

### Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: [facebook.com/HouseFeastNetwork](https://facebook.com/HouseFeastNetwork). Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via [facebook.com/groups/Oudsten](https://facebook.com/groups/Oudsten).

### Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

## Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het eerste fundament: bekering.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Markus en Galaten te lezen.

### Vorig programma:

1.09 Bidden

### Dit programma:

1.10 Ismaël

### Volgend programma:

1.11 Verzoening

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Doop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	1.10						
11							
12							



**1a. De Koran is het belangrijkste islamitische heilige boek. Kan de Koran een brug slaan naar de Bijbel? Leg uit.**

(antwoord) Ja, want er zijn raakvlakken. Er wordt niet alleen over de grote en almachtige God en Schepper gesproken, maar ook over Christus Jezus. Een islamiet kan daardoor op zoek gaan naar meer informatie over Hem en ontdekken dat Hij liefde is, doet wat Hij zegt en de zuivere leer verkondigt, zoals de Koran ook over Hem zegt.

*(toelichting) In Sura 3:45–55 van de Koran wordt Hij zowel Christus Jezus als de Messias genoemd en er staat dat Hij door God is verwekt bij en geboren uit een maagd. Hij is dus de Zoon, en God is de Vader. Verder staat over Christus Jezus dat het Boek (de goddelijke Wet) in Hem was, dat Hij de kracht had om te scheppen, te genezen en doden op te wekken, en dat Hij in de hemel opgenomen wordt. Ook staat dat wie Hem volgt, tot de gelovigen behoren.*

**2a. In Galaten 5:4 staat: "Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld." Al in de tijd dat Paulus deze brief schreef waren er mensen die de Wet nog heel streng probeerden na te leven. Dit kennen wij als "wetticisme" en vindt plaats onder zowel de volgelingen van Christus als van Mohammed. Noem een nadeel van wetticisme.**

(antwoord) Het andere team hoeft hier maar één van te noemen:

- Wetticisme schrikt andere mensen af van het geloof.
- Wetticisme maakt je van Christus los.
- Wetticisme zorgt dat je jezelf onnodig veel regels oplegt.
- Wetticisme verspeelt voor jou de genade waar we naar op zoek zijn.

**3a. Op het leven van Abraham willen we in dit programma dieper ingaan. Voordat God de Vader hem de naam Abraham gaf, heette hij Abram. Hij behoorde tot het volk van de Chaldeeën, wat waarzeggers en bezweerders waren. In Genesis 12:1–3 staat:**

**De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.**

**Met welk doel liet God de Vader Abram vertrekken van zijn geboortegrond en zijn familie?**

(antwoord) God de Vader wilde hem uit de verkeerde invloed halen, uit de afgoderij.

**4a. De bejaarde Abram en zijn vrouw Sarai hebben nog altijd geen nakomelingen. In Genesis 16:1–4 doet Sarai een voorstel. Wat zegt de volgende tekst over het geloof van Abram en Sarai?**

**Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abram: Zie toch, de HEERE heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai.**

**Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem.**

**Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk.**

(antwoord) Sarai vertrouwde meer op haar verstand en wilde zelf de belofte realiseren. Abram accepteerde wat Sarai voorstelde; hij vroeg geen raad aan God de Vader en rekende dus niet op het verbond.



**5a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)  
Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden welke twee voorbeelden God de Vader geeft aan Abraham over zijn nageslacht. Het andere team probeert beide voorbeelden te raden.**

(antwoord) Niet te tellen stof en sterren.

*(toelichting) Genesis 13:16 en 15:5: "En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. (...) Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn."*

**6a. In hetzelfde gesprek als waar God de Vader een belofte doet over Ismaël, doet Hij Abram nog meer beloften. Dit staat in Genesis 17:15–19. Welke beloften doet God de Vader in deze tekst over Sara en over Izak?**

Verder zei God tegen Abraham: **U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar voortkomen.**

Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: **Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren?** En Abraham zei tegen God: **Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!**

God zei: **Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.**

(antwoord) Sara zal een zoon baren, ook al is ze al 90 jaar oud, en een moeder van volken worden. Met Izak zal God de Vader een verbond sluiten.

**7a. We hebben gezien dat Ismaël en Izak broeders zijn. We gaan nu ontdekken welk speciaal verbond met Izak gesloten is. Wanneer Izak is opgegroeid, geeft God de Vader in Genesis 22:1–8 aan Abraham de volgende opdracht:**

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: **Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.**

Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had.

Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: **Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren.**

Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen.

Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: **Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?** Abraham zei: **God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen.**

**Om welke reden gaf God de Vader deze opdracht aan Abraham?**

(antwoord) Hij wilde zijn geloof testen.



**8a. Er zijn meerdere vergelijkingen te trekken tussen het leven en offer van Izak en het leven en offer van Christus Jezus. Noem er twee.**

(antwoord) Het andere team moet hier twee punten van noemen:

- De geboorte van Christus Jezus en van Izak werden allebei door een engel aangekondigd.
- Zowel Christus Jezus als Izak werden op een bovennatuurlijke manier verwekt.
- Abraham zou zijn zoon offeren uit liefde voor God de Vader; God de Vader offerde zijn Zoon uit liefde voor ons.
- Het duurde drie dagen voordat Christus Jezus opstond uit de dood. In het hart van Abraham was Izak ook drie dagen dood, de tijd dat zij onderweg waren.
- De knechten bleven achter en het laatste stuk liepen Abraham en Izak alleen op. De leerlingen van Christus Jezus bleven ook achter, toen zij Hem verlaten hadden.
- God de Vader gaf zijn enige Zoon als een offer in onze plaats. Voor Izak was een bokje het plaatsvervangend offer. Het lam sterft, maar de zoon leeft.
- Izak draagt het hout van zijn brandofferaltaar zelf, net als Christus Jezus het hout van zijn kruis zelf droeg.
- Christus Jezus was toen hij gekruisigd werd vermoedelijk ongeveer dezelfde leeftijd als Izak. Net als Christus Jezus koos Izak dus ook uit eigen wil om naar het altaar te gaan.
- De plaats waar Izak geofferd zou worden en waar Christus Jezus zichzelf offerde, is dezelfde.

*(toelichting) Izak moest wel volwassen zijn om geofferd te kunnen worden, want door de Bijbel heen worden overal kinderoffers expliciet verboden. Op het vliegveld van Tel Aviv staat een beeldhouwwerk waarin Abraham en Izak beide met een baard worden afgebeeld.*

**9a. God de Vader geeft in het Oude Testament de Wet. Daarin geeft Hij ook voorschriften voor situaties als mensen deze Wet overtreden. Wat moesten de mensen doen als ze gezondigd hadden?**

(antwoord) Een offer brengen.

*(toelichting) In Leviticus 4:13–21 wordt het volk opgedragen een jonge stier te offeren ter verzoening.*

**10a. De profeet Jesaja profeteert duidelijk over Koning Jezus. In Jesaja 53:5 staat: "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." Sinds de zondeval bij Adam en Eva was de mens van God de Vader gescheiden. Hoe is die scheiding opgeheven?**

(antwoord) Doordat Koning Jezus vrijwillig de straf (van de zonde) op zich nam.

*(toelichting) Hij was het enige volmaakte offer.*

**11a. Kijk nog even naar vraag 2b. Wat kunnen wij in deze tijd leren uit deze samenwerking tussen Ismaël en Izak?**

(antwoord) Ismaël zocht zijn jongere broer op, om samen hun vader te begraven. Zo zoeken wij onze broeders op, om het met hun over het eeuwige leven te hebben.



**12a. In Jesaja 61:1–3 staan statements van de profeet Jesaja over Christus. Het vraagstellende team leest de statements voor. Het andere team zegt "Zo is het!" op elke uitspraak.**

- 1. De Geest van de HEERE is op Christus,**
- 2. omdat de HEERE Hem gezalft heeft**
- 3. om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.**
- 4. Hij heeft Hem gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,**
- 5. om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen**
- 6. en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;**
- 7. om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE**  
(het favoriete jaar van de HEERE, waarop zijn volk schuldenvrij wordt)
- 8. en de dag van de wraak van onze God;**
- 9. om alle treurende te troosten;**
- 10. om aangaande de treurende van Sion te beschikken**  
dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as,
- 11. vreugdeolie in plaats van rouw,**
- 12. een lofgewaad in plaats van een benauwde geest,**
- 13. opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid,**
- 14. een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.**

(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of het andere team overtuigend heeft ingestemd.  
(toelichting) In Sura 3:49 van de Koran worden over Christus Jezus vergelijkbare beloften gedaan.

**Slotvraag (beide teams): Wil jij Koning Jezus in je hart aanvaarden als de enige Weg tot God de Vader? Spreek dat dan nu in gezamenlijk gebed uit.**



**1b. Wat betekent "Koran"?**

(antwoord) "Oplezing" of "voordracht".

**2b. Abraham had twee zonen: Ismaël, de voorvader van de Arabieren, en Izak, de voorvader van de Joden en daarmee ook van Christus Jezus. Als Abraham op 175-jarige leeftijd sterft, gebeurt in Genesis 25:9 het volgende: "Izak en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt, op de akker van Efron [Hebron]." Wat deden Ismaël en Izak hier?**

(antwoord) Ze begroeven samen hun vader in Hebron.

(toelichting) "Hebron" betekent "vereniging", "vriendschap" of "gemeenschap".

**3b. Wat was Abrams reactie op deze opdracht om zijn familie achter te laten?**

(antwoord) Hij geloofde en gehoorzaamde God de Vader, en ging op reis.

**4b. Bijna 25 jaar nadat God de Vader Abram laat vertrekken van zijn geboortegrond en hem ook een belofte doet, komt Hij op die belofte terug, en zorgt Hij ervoor, dat naast de belofte er nu ook een verbond is tussen God de Vader en Abram. Dit staat in onderstaand fragment uit Genesis 17:1-5. Welk aandeel had God de Vader in dit verbond en welk aandeel had Abram er in?**

Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken.

Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken maken.

(antwoord) God de Vader belooft Abram tot een vader van veel volken maken. Abram gelooft.

(toelichting) Wanneer God de Vader de naam van Abram verandert in Abraham, en die van Sarai in Sara (Sarah), doet Hij dat door de letter 'h' toe te voegen aan hun naam. In de Hebreeuwse taal staat de letter 'h' voor Hasjeim, de Naam van God de Vader.

**5b. Sarai zorgt dat Hagar wordt weggestuurd. Een engel bezoekt haar bij een waterbron in de woestijn en doet haar in Genesis 16:9-10 een belofte:**

"Toen zei de Engel van de HEERE tegen haar: Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden."

Wanneer Hagars zoon Ismaël 13 jaar oud is, spreekt God de Vader met Abraham over het verbond. Abraham stelt God de Vader voor om het verbond via Ismaël waar te maken. In Genesis 17:20-21 antwoordt Hij:

"Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren."

**Welke beloften deed God de Vader hier over Ismaël, aan zowel Abraham en Hagar, de vader en moeder van Ismaël?**

(antwoord) Ismaël zal de vader worden van 12 vorsten en van een ontelbaar groot volk.

(toelichting) In Genesis 25:12-18 staan de namen van de nakomelingen van Ismaël genoemd en wordt vermeld dat Ismaël 137 jaar oud is geworden.



**6b. Het Nieuwe Testament vertelt ons ook over de beloften van God de Vader aan Abraham. In Romeinen 4:19 staat dat de moederschoot van Sara reeds "verstorven" was. Ze was al voorbij haar vruchtbare periode. In Hebreëen 11:11–12 staat:**

**Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is.**

**Welke bedoeling had God de Vader met het zo lang wachten totdat Hij de belofte van een zoon tot vervulling liet gaan?**

(antwoord) Hij wilde zelf op bovennatuurlijke wijze de belofte inlossen.

(toelichting) *Uit een "verstorvene" (onvruchtbare) nieuw leven geven is geen mensenwerk, maar een wonder van God de Vader.*

**7b. Uit welke twee dingen blijkt Abrahams geloof in God de Vader?**

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Hij ging in gehoorzaamheid de volgende dag direct op pad.
2. Hij spreekt vol vertrouwen uit dat God de Vader zal voorzien in een lam.

(toelichting) *Hij noemt de plaats waar de ram stond: "De Heer zal voorzien".*

**8b. Al vanaf het begin van de Bijbelse geschiedenis wordt Christus Jezus als de komende Messias aangekondigd. Bij elke aankondiging wordt meer van de functie van de Messias vermeld. Neem bijvoorbeeld de profetie van de profeet Nathan aan koning David in in 1 Kronieken 17:11–15, waarin vier feiten over Christus Jezus genoemd worden. Noem drie uitspraken in deze profetie die Christus Jezus aankondigen.**

**En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat Ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen.**

**Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, en Mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem wegnemen, zoals Ik die weggenomen heb van hem die er vóór u was, maar Ik zal hem in Mijn huis en in Mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden, en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn.**

**Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.**

(antwoord) Het andere team hoeft hier maar drie punten van te noemen:

1. Hij is een nakomeling van David;
2. God de Vader noemt Hem zijn Zoon;
3. Net als David zal de Messias een koning zijn;
4. Hij zal voor God de Vader een huis bouwen.

(toelichting) *Omdat de profeet Nathan heeft voorgezegd dat Christus Jezus een koning is, noemen we Hem ook wel: Koning Jezus. Over het bouwen van een huis wordt in Markus 14:58 gezegd: "Wij hebben Hem [Koning Jezus] horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen."*



**9b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)**

**In Lukas 18:9–14 is Koning Jezus aan het onderwijzen:**

**En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis:**

**Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. [vervolg op volgende pagina]**



[9b. vervolg] **De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.**

**En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.**

**Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.**

**Voor de Farizeeër was het belangrijk zich nauwkeurig aan de wet te houden. Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat Koning Jezus belangrijker vindt: waarom wordt de tollenaar gerechtvaardigd? Het andere team probeert dit te raden.**

(antwoord) Zijn hartshouding.

*(toelichting) De hartshouding van de tollenaar was goed, in tegenstelling tot die van de Farizeeër. Zo mag je ook vriendschappen sluiten met mensen van een andere godsdienst. Je respecteert hen, maar neemt de leer die afwijkt van de Bijbelse waarheid niet over. Op die manier mag je de liefde van Koning Jezus laten zien en doorgeven.*

**10b. Wat is de belangrijkste overeenkomst tussen ons en Izak?**

(antwoord) Izak mocht blijven leven dankzij een bokje dat werd geofferd. Wij mogen leven dankzij het Lam dat werd geofferd: Christus Jezus.

*(toelichting) Christus was het volmaakte offerlam, zonder zonde en onschuldig, dat zichzelf als offer aan God de Vader aanbiedt in onze plaats. Dit staat beschreven in Hebreeën 9:24–28.*

**11b. Koning Jezus was niet alleen aan het kruis gestorven, maar Hij was ook weer opgestaan. Wat is de betekenis van zijn opstanding voor ons?**

(antwoord) Wij mogen daardoor nieuw leven hebben en zullen ook opstaan uit de dood en eeuwig leven hebben als we in Hem geloven.

**12b. In Johannes 14:1–7 zegt Koning Jezus tegen zijn leerlingen:**

**Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.**

**In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.**

**Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?**

**Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.**

**Koning Jezus zegt dus hier dat Hij de enige Weg is. Een weg leidt altijd naar een plaats. Naar welke plaats leidt de Weg van Koning Jezus?**

(antwoord) De hemel.

*(toelichting) Hij noemt het in deze tekst het huis van zijn Vader. In de Koran beschrijft Sura 3:55 dat Christus Jezus ook werkelijk bij God de Vader is.*

**Slotvraag (beide teams): Wil jij Koning Jezus in je hart aanvaarden als de enige Weg tot God de Vader? Spreek dat dan nu in gezamenlijk gebed uit.**