

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Paulus noemt alle andere preekonderwerpen afval, vergeleken met de preek over de gekruisigde en opgestane Christus. In dit programma gaan we het hebben over de belangrijkste preek die je kunt horen. Paulus zegt over zichzelf, dat hij altijd over de gekruisigde Christus wil spreken. Daarbij is het belangrijk om te spreken over het volbrachte werk van Koning Jezus, en niet over de vorm van het hout. We leggen de nadruk op het God-zijn van Koning Jezus en hoe de Drie-Eenheid in actie komt om de mensheid te redden. We zullen gedetailleerd de kruisdood analyseren en de urgentie van de kruisiging belichten voor het hier en nu.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/HouseFeastNetwork.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het eerste fundament: bekering.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Markus en Galaten te lezen.

Vorig programma:

1.06 Plan

Dit programma:

1.07 De Gekruisigde

Volgend programma:

1.08 De Mensenzoon

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Doop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	1.07						
8							
9							
10							
11							
12							



1a. In Galaten 1:6–9 staat:

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Een burcht met een gracht was in tijden van vrede maar op één manier te bereiken: via de ophaalbrug. In tijden van oorlog werd deze brug opgehaald. Stel dat je tot God de Vader kunt komen via deze ophaalbrug. Wat gebeurt er dan volgens Galaten 1 met mensen die vertellen dat er een andere weg is om de burcht binnen te komen?
(antwoord) Die zijn vervloekt.



2a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Als je Koning Jezus verwerpt, de enige Weg naar God de Vader, dan verspeel je de blijdschap over je redding. Iemand van het vraagstellende team gaat lippen waartoe je jezelf veroordeelt als je Koning Jezus verwerpt. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Eeuwige scheiding.

(toelichting) Je bent dan voor eeuwig gescheiden van God de Vader.

3a. Wanneer Koning Jezus als "de Verlosser der wereld" wordt verkondigd, wil dat niet zeggen, dat alle mensen vanzelf gered worden. In de meeste religies vind je ook geen redding. Moet je Koning Jezus nog "verkondigen"? Leg uit.

(antwoord) Ja, want je moet anderen het recht verschaffen om zelf te kunnen kiezen om wel of niet gehoor te geven aan het verlossingsplan van God de Vader, waarmee ze hun eeuwigheid bepalen.

4a. In 2 Thessalonicenzen 1:8–9 staat:

"Wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht."

Koning Jezus sprak zelf ook regelmatig over de hel. Noem hier een voorbeeld van.

(antwoord) Het andere team moet één voorbeeld noemen. Mogelijke antwoorden zijn bijvoorbeeld:

- Het is beter een oog uit te rukken of een hand of voet af te hakken, dan met je hele lichaam in de hel te belanden (Mattheüs 5:27–30, Markus 9:43–45).
- Wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel / die de macht heeft in de hel te werpen (Mattheüs 10:28, Lukas 12:5).
- Voor steden die zich niet bekeerd hebben zal het oordeel zwaar zijn en Kapernaüm zal tot de hel neergestoten worden (Mattheüs 11:22–24, Lukas 10:14–15).
- In de gelijkenis van het bruiloftsfeest (Mattheüs 22:1–14).
- De Schriftgeleerden zullen voor hun huichelarij een zwaarder oordeel ontvangen en niet aan de veroordeling van de hel ontkomen (Mattheüs 23:11, Markus 12:40).
- In de gelijkenis van de talenten en de drie slaven (Mattheüs 25:14–30).
- In de beschrijving van het laatste oordeel (Mattheüs 25:31–46).
- In de gelijkenis van Lazarus (Lukas 16:19–31).



5a. Koning Jezus is de Zoon van God de Vader. Bij godenzonen denken we meestal aan sterke helden, zoals Hercules, Hermes en Atlas. Soms stellen wij ons daardoor ten onrechte voor, dat Koning Jezus de redding van de wereld wel makkelijk geklaard heeft.

Koning Jezus moest per sé 100% mens worden om ons door zijn offerdood te redden. Leg uit.

(antwoord) Alleen een volmaakt én gelijkwaardig of beter offer, kan een plaatsvervangend offer zijn. Een mensenleven voor een mensenleven. Dat kon dus niet als Koning Jezus geen mens was geweest.

(toelichting) In TXT Fondue 1.08 "De Mensenzoon" gaan we dieper in op het mens-zijn van Koning Jezus.

6a. "Alverzoening" is de leer dat elk mens verzoend wordt met God de Vader en naar de hemel gaat. Dit is onbijbels: je moet namelijk zelf beslissen of je het offer van Koning Jezus aan wilt nemen.

Toen Koning Jezus stierf, was er bijvoorbeeld een Romeinse hoofdman (een legerofficier) die tot bekering kwam. Dit staat in Markus 15:39: "En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!"

Uit welke twee dingen bleek de bekering van de hoofdman?

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Hij geloofde.
2. Hij uitte zich.



7a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Iedereen moet reageren op het evangelie van Koning Jezus. De soldaten die Hem kruisigden moesten dat; de Schriftgeleerden die Hem bespotten moesten dat, en ook wij moeten dat. De Romeinse hoofdman geloofde en uitte zich. Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden welke twee dingen wij volgens de Bijbel nog meer moeten doen. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Onze knieën buigen.
2. Met onze tong Hem belijden.

(toelichting) Dit staat in Filippenzen 2:9-11: "Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader."

8a. Wat heeft God de Vader bewogen om voor zijn Zoon voor deze weg van de dood te kiezen?

(antwoord) Uit liefde.

(toelichting) In Johannes 3:16-17 staat: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."



9a. Elk nieuwtestamenteisch feit wordt onderbouwd in het Oude Testament. Zo werd op het brandofferaltair van de tabernakel een smetteloos lam geofferd voor de zonde van een mens. Hoe noemde Johannes de Doper in deze context Koning Jezus aan het begin van zijn bediening?

(antwoord) "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!"

(toelichting) Dit zegt Johannes de Doper in Johannes 1:29.

10a. Een paar maanden nadat Koning Jezus was gestorven en opgestaan, ging een toerist uit Ethiopië naar Jeruzalem en kocht een boekrol van het Bijbelboek Jesaja. Op weg terug naar huis met paard en wagen las hij erin. De man nam Filippus mee, die langs de kant van de weg stond en vroeg hem naar de betekenis van een tekst. Op basis van die verzen legde Filippus hem het hele evangelie van Koning Jezus uit. In Handelingen 8:32–33 worden deze verzen samengevat:

Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

Leg het evangelie uit op basis van deze tekst uit Jesaja.

(antwoord) Het andere team moet tenminste de volgende punten hebben genoemd:

1. Koning Jezus is het schaap / het lam.
2. Koning Jezus was stemmeloos (Hij deed zijn mond niet open).
3. Koning Jezus werd van de aarde weggenomen. Hij ging naar het dodenrijk.
4. Koning Jezus is uit de dood opgestaan. Daarom kun je nu kiezen om in Hem te geloven.

11a. Koning Jezus redde iedere wereldburger van de eeuwige ondergang door zelf te sterven. Hij riep zijn volgelingen op, om als een reddingsbrigade iedereen over het goede nieuws te informeren. Tot hoe ver moet je daarin Koning Jezus navolgen?

(antwoord) Tot en met de (kruis)dood.

(toelichting) Het is net als bij een brandweerman, die soms ook zijn leven waagt om anderen te redden. Als Koning Jezus spreekt over dat iemand zijn kruis moet opnemen om Hem te volgen (Mattheus 10:38, 16:24; Markus 8:34; Lukas 9:23, 14:27), bedoelt Hij daarmee dat je bereid moet zijn om de vloek te ondergaan om anderen de weg uit de vloek naar het licht te wijzen. Daarom dat de gelovigen in Handelingen 9:2 zichzelf ook de "mensen van de weg" noemden.

12a. In 1 Timotheüs 2:5–6a staat: "Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen."

Leg uit wat de definitie van "losprijs" is, wie de losprijs betaalt en aan wie, en hoe hoog de prijs is.

(antwoord) De losprijs is het betaalmiddel dat nodig is om ons vrij te kopen van de zonde. Koning Jezus betaalde deze aan de duivel, die de eigenaar is van alle slaven van de zonde. Het kostte zijn leven.



1b. In 1 Korinthe 1:23 staat: "Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid."

Telkens als wij in de huisfeesten bij elkaar komen, moet in ons samen-zijn de gekruisigde Koning Jezus centraal staan; alleen Hij mag gepredikt worden. Door welke geestelijke activiteit tijdens een huisfeest brengen we dit op de meest duidelijke manier in de praktijk?

(antwoord) Het avondmaal.



2b. In Deuteronomium 21:23a staat: "Dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt."

En in Galaten 3:13-14 staat: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof."

Wat is de Bijbelse betekenis van het kruis? Kies uit:

- a. Het kruis is het symbool van onze redding. Wij leggen ons leven aan de voet van het kruis af. Dat maakt ons vrienden van het kruis.**
- b. Het kruis overbrugt de kloof tussen God de Vader en ons, als een ophaalbrug.**
- c. Het kruis is een teken dat aangeeft waar je voor staat, dat mensen bij elkaar brengt.**
- d. Het kruis is een vervloekt en gehaat martelwerktuig, waar Koning Jezus aan stierf, waardoor onze redding mogelijk werd gemaakt.**

(antwoord) Het juiste antwoord is: "d. Het kruis is een vervloekt en gehaat martelwerktuig, waar Koning Jezus aan stierf, waardoor onze redding mogelijk werd gemaakt."

(toelichting) Antwoord a is fout, want we zijn geen vrienden van iets wat vervloeking brengt. Antwoord b is fout, want niet het kruis maar Koning Jezus brengt redding. Antwoord c is fout, want hoewel het kruis vaak wel als een uiterlijk teken gebruikt wordt, is de historische betekenis ervan occult.

3b. Omdat het kruis vloek brengt, zorgen begrippen als "kruisvaarders", "het rode kruis", "kruistochten" en "crucifixen" voor verwarring. Welk voorwerp uit de tabernakel zou een veel radicaler en duidelijker beeld zijn dan het kruis?

(antwoord) De zevenarmige kandelaar (menora).

(toelichting) Wij zijn door God de Vader voorbestemd om priesters te zijn, en we hebben de opdracht het vuur van de Heilige Geest brandend te houden, waarvan de zevenarmige kandelaar een beeld is. Het geeft ook onze juiste verwantschap met het volk Israël aan. Tenslotte hebben wij ook de opdracht gekregen om het licht in de wereld te verspreiden.

4b. In het Oude Testament wordt alles eerst voorgedaan, voordat het later in het Nieuwe Testament uitkomt. Dat geldt ook voor de redding die we ontvangen als we opkijken naar Koning Jezus, die onze zonden en problemen gedragen heeft, en die volgens 2 Korinthe 5:21 ons tot zonde is geworden.

Het volk Israël werd in de woestijn gestraft met gifslangen. Toen zij berouw hadden, was de oplossing die God de Vader in Numeri 21:8-9 bood een voorafschaduwing van het kruis. Welke twee overeenkomsten heeft de volgende tekst met de kruisiging van Koning Jezus?

[vervolg op volgende pagina]



[4b. vervolg]

En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.

Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Er werd een staak opgericht, waarop de oorzaak van de ellende werd vervloekt, en de mensen met problemen konden ernaar kijken. De slang werd opgehangen voor mensen met slangenbeten; Koning Jezus werd opgehangen voor mensen met zonden (dat is iedereen).
2. Door gelovig op te kijken, ging de ellende (slangenbeten of zonden) over van de mens op de plaatsvervanger aan de staak, waardoor de mens redding en genezing vond.

(toelichting) *We moeten opzien naar Koning Jezus en niet naar het kruis.*

5b. Waarom is Koning Jezus niet onthoofd, gestenigd, in een kerker weggerot, of als strijder ten onder gegaan?

(antwoord) Hij moest tot een vloek worden. Zo vervulde Hij de profetieën.

(toelichting) *In Jesaja 53:8 is voorgezegd: "Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest." Zie ook vraag 2b.*

6b. Rond de kruisiging zijn drie misdadigers die geconfronteerd werden met het reddende werk van Koning Jezus: Barabbas en de twee criminelen die tegelijk met Koning Jezus werden gekruisigd. Elk van hen had op een andere manier te maken met het reddingswerk van Koning Jezus. Leg dat voor elk van hen uit.

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Barabbas werd vrijgesproken van de doodstraf en had nog tijd om na te denken of hij een keus wilde maken voor Koning Jezus. Of hij dat ook gedaan heeft, weten we niet.
2. Een ander koos voor Koning Jezus en stierf als een gered mens.
3. De derde koos niet voor Koning Jezus en stierf. Hij was niet gered.

7b. In Markus 15:33 staat: "En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe." Waarom werd het donker?

(antwoord) De duisternis heeft voorsnog gewonnen. God de Vader verliet zijn Zoon, zijn Geliefde, en nam afstand.

8b. De evangeliën schrijven verschillend over wat er aan het kruis gebeurde. Leg uit wat de volgende Bijbelteksten zeggen over:

1. hoe Koning Jezus stierf, en
2. welke rol God de Vader bij deze gebeurtenis heeft.

In Markus 15:34 staat: "En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"

In Johannes 19:30b staat: "[Hij zei]: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest."

In Lukas 23:46 staat: "En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest."

In Markus 15:37 staat: "En roepend met luide stem gaf Jezus de geest."

[vervolg op volgende pagina]



[8b. vervolg]

(antwoord)

- Koning Jezus stierf geestelijk, want er staat: "Hij gaf de geest". Het leven is dus niet van hem genomen, maar Hij nam vrijwillig die beslissing. Pas nadat Hij geestelijk stierf, overleed Hij ook lichamelijk.
- Hij was bewust verlaten door God de Vader. Dan ben je afgesloten van de Bron van het leven en blijft een ijzige, duistere kou over. Op dit moment had God de Rechter Hem geoordeeld.



9b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Toen Koning Jezus stierf, scheurde de Heilige Geest het voorhangsel in de tempel doormidden. Dit was een dik gordijn, dat het "heilige der heiligen" afzonderde van het "heilige". De zonde, die de mens afscheidde van God de Vader, werd weggenomen. Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat dat betekende. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) De ophaalbrug ging weer naar beneden en zo kunnen mensen weer bij God de Vader komen.

10b. Bij een kruisiging is het normaal zo, dat vóór de avond valt, de benen van de persoon aan het kruis worden gebroken. Noem twee redenen waarom bij Koning Jezus de benen niet werden gebroken.

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Hij gaf de geest al voor het invallen van de avond. Het was dus niet meer nodig, omdat Hij al gestorven was.
2. Van een offerlam mag geen bot gebroken worden. Het moet volmaakt zijn. Zo gingen de profetieën en de Wet in vervulling.

(toelichting) In Johannes 19:36 staat: "Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden."



11b. Koning Jezus stierf aan het kruis. De dood is het machtigste wapen van de duivel. Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen waar God de Vader Koning Jezus de dood heeft laten overwinnen. Het andere team probeert dit te raden.

(antwoord) In het dodenrijk.

12b. Noem zes woorden die in dit TXT Fondue staan of die je uit dit TXT Fondue kunt afleiden, hoe je Koning Jezus kunt noemen om Hem te aanbidden.

(antwoord) Het andere team moet hier zes van noemen:

- De Gekruisigde (vraag 1b)
- De Koning (vraag 2a en verder)
- De enige Weg (vraag 2a)
- De Redder (vraag 2b en 4b)
- De Genezer (vraag 4b)
- De Verlosser [der Wereld] (vraag 3a en 12a)
- De Zoon [van God de Vader] (vraag 5a en verder)
- De Geliefde (vraag 7b)
- Het Lam (vraag 9a)
- De Opgestane (vraag 10a)
- De Overwinnaar (vraag 11b)
- De Middelaar (vraag 12a)